

Lanthandlare vilka slutat sin verksamhet

Den första affären jag minns är Lövstad precis på gränsen mellan Adelöv och St Åby. Tuna, Aleryd, Gräsberg och Ugglehult lämnade ägg där. Vad jag vet, hette den förste ägaren Johansson, men honom såg jag aldrig. Sedan kom David Alfredsson och senare Ax, som slutade någon gång på 40-talet. I mitt hem fanns ett brev med adressen Tuna, Lövstad, Adelöv. Vi gick till affären på en gångstig genom skogen.

Under några år hade Albert Karlsson en liten affär i Haddåsen. Det var nog inte mycket till lanthandel. Någon frågade en gång grannen, om affären fortfarande var igång. "Jag tror det," svarade denne, "för de var här igår och ville låna jäst." Det måste ha varit någon gång mellan 1935 och 1940.

Sedan började Sven Andersson en affär i Tellekullen. Den övertogs så småningom av Uno och Inga-Stina Gustavsson.

Josef Pettersson drev lanthandel i Bultsbo under många år. I Stava hette affärsidkaren Tallberg. I Maltmossen hade Sven Johansson affären.

I Klövedala byggde Gösta Holmberg en affär, som öppnades omkring 1935 och fortsatte till ca 1955.

I en flygel till föräldrahemmet i Blixhult började Linné Gustavsson affär tillsammans med sin bror Johan. Som barn var jag med pappa dit för att öppna grindarna på vägen. Han köpte upp slakt, smör och ägg. Johan omkom senare i en bilolycka vid Ulfsbo utanför Tranås. Senare byggde Linné affär i Boet, där han hade såg och bra skog. Speceriaffären sköttes av ett biträde. Den övertogs så småningom av Olle Rickardsson, vilken drev affären i många år.

I Boet hade också Erik Rydbeck affär. Den började i Halvarby i av Eriks far, som också var lärare, först i Prästtorp och sedan i Boet. Min far, som var född 1882, hade honom i skolan. Karl-Erik Rydbeck övertog affären i Boet efter sin far Erik och drev den till för tre-fyra år sedan. Nu är Karl-Erik gammal, ser dåligt och har flyttat till Tranås. Så länge jag kan minnas, var det även postkontor hos Rydbecks i Boet.

I Åsa drev Karl Jonsson en liten affär under kanske några år i en kammare. Jag har hört att barnen, som gick i småskolan i Åsa, köpte karameller där. De kunde köpa för två öre.

I början av 1900-talet, ja kanske redan på 1800-talet, fanns det affär i Bökö. En som förestod affären hette Karl Pettersson. Einar Hag övertog affären och drev den 1934-39. Då han slutade, lämnade han sitt varulager till systemen Lisa, som började affär i Lövhamnen i den lilla stugan, där vägen går mot Bro. Det är nog inte så länge sedan hennes son Tore hade en del varor där.

Så kommer vi till Parkudden, där David Johansson och senare hans son Karl-Erik drev affär.

I Boeryd var under många år affär. En handlare hette Kullander. I affären arbetade också Konrad Göl. Affär var det också i Wadsbo och handlaren där var Albert Karlsson.

Långt tillbaka fanns en liten affär i Bunkabola. Det var i en liten flygel och där finns några affärshyllor kvar. Det var troligen även affär i Lybeck, där Tage Kullander bor i den lilla flygeln med de fina dörrarna.

Sammanlagt blir detta arton platser med affärer!