

Hugo Brolin
Thaliavägen 42
161 40 Bromma
Tel. 08 - 26 37 16

Bromma 25.4.84

Bibliotekarie Birgit Grenéfors
Folkbiblioteket
Ödeshög

Ärade kulturbefrämjare!

Hjärtligt tack för senast och för tillfället att dryfta gemensamma angelägenheter!

Här följer den utlovade kompletteringen av böcker som rör sig kring Lysing.

Professor Torsten Andersson, bördig från Ödeshög, har i tidskriften Namn och Bygd, nr 1-4 1957 (bara ett häfte det året) artikeln Sväm, närmare 20 sidor med utredning kring frågan när Sväm var egen socken, vilken dock utöver byn omfattade gårdar uppåt Holaveden.

Artikeln ifråga följs av Var låg Rökstenens Hreidgotaland av Gunnar Ekholm, fem sidor.

Namn och Bygd, nr 1-4 1958, Vad omfattade den medeltida socknen Sväm av Thorsten Andersson, 10 sidor.

Namn och Bygd nr 1 - 4 1963 Sockennamnen Hedheskirkia, Heda, och Røskirkia, Rök av Thorsten Andersson.

Tidskriften saluförs av Lundquistska Bokhandeln i Uppsala.

Minns tyvärr Du kunde naturligtvis ringa Thorsten Andersson och fråga vilken materiell inte vad hans han ytterligare har som speciellt rör Lysing - han skulle säkert uppskatta institution ett sådant intresse. Jag har inte träffat honom på åtskilliga år och har he'er. därför inga färska uppgifter.

Så har vi de två skrifterna av Sigurd Pira, Tranås, som jag inte säkert minns om jag visade, ja, en av dem hade jag nog inte med:

Gamla färdevägar och kultställen i Holaveden, Bergs tryckeri, Tranås, 1923. Holavedens hembygds- och fornminnesförening i Tranås kan nog lämna upplysningar om denna skrift samt om Heligkorskapellet i Holaveden, Tranås-Postens tryckeri 1930, tryckt bara i 200 ex.

Tranås med omland, som jag nämnde (turisthandbok av Elis Kågen med åtskilligt från Ödeshög, Elis Kågens förlag, Tranås 1973). Ev. kan den finnas hos er eller i skolan, eftersom jag minns att författaren stötte på kommunen när boken utkom. Omkring 290 sidor.

Anders Berg, en föregångsman i den svenska folkskolan, levnadsteckning av Hjalmar Berg, AB Magn. Bergvalls förlag, Stockholm 1940, ungefär 100 sid. Där finns inte många sidor från Ödeshög men intressanta. Anders Berg var far till Fjerdtjuv och Hjalmar Berg m. fl. Om den ej står att hitta, är det

tänkbart att skolöverstyrelsens bibliotek vet om den finns kvar, t. ex. hos den förening för undervisningshistoria, som jag vet existerar.

Nils Rodén, Herrnhutiska och nyevangeliska väckelserörelser i Linköpings stift intill 1856, Diakonistytrelsens förlag (Numera Verbum) 1941, 568 sid. Avhandlar mer utförligt det som Nils Jacobsson avhandlar i artikeln Komminister Eek och den herrnhutiska rörelsen i Ödeshög genom seklerna. Frågade en gång på förlaget efter Rodéns bok, men just då fanns den inte, torde väl finnas antikvariskt eller ev. i förlagets arkiv.

Antar att ni redan har Geræus, roman av Gunnar E. Sandgren, Bohniers 1963, och Förtappade systrar av Karin Thelander - minns ej förlaget och har ej boken tillgänglig just nu - 1953, bägge rör sig kring Alvastra - Omberg.

Kanske nämnde jag även Mötet vid Alvastra av Frans Mikael Franzén, vill minnas att den ingick i någon samling av hans skrifter. Består av en mycket lång dikt med vill jag minnas medeltida motiv.

Fjärran blånande Visingsö av kyrkoherde Alarik Svensson (150 sid., skisser från ön), Halls Förlag, Jönköping, tryckår ej utsatt, är väl ett 20-tal år sedan.

Böljan och berget (om Visingsö) av Carl Svensson-Graner), har den ej nu tillgänglig, men minns att det var en mycket vacker skildring av Vättern, utkommen för bortåt 50 år sedan.

Anna Ölanders diktsamling Vingelag med flera dikter från trakten (hon var prästdotter från Svanshals). *Kanske för ca 60 år sedan*

Samuel Johan Hedborn, psalmdiktaren från Heda, berättar om hembygden i Minne och poesi, första gången utgiven 1835.

Sköldmön Yllas saga av Bengt Nylund, pojkbok som utkom på 30-talet (denne författare skrev en lång rad pojkböcker). Händelseförloppet delvis förlagt till Ombergsbygden.

Sture Axelsons och Ragnar Ekströms diktböcker torde ni väl ha - den förra berär bara flyktigt, den senare utförligt Alvastra och Lysing.

Likaså är väl Ove Hasslers böcker välbekanta,

Nu har jag ändå inte berört Ellen Key med sporadiska skildringar från bygden och litteraturen omkring henne.

Antar att det bland Paul Karlsson efterlämnade skrifter finns ännu fler liksom att Gunnar Frödin med sin fina utblick över Alvastra - Omberg vet betydligt mer än jag.

Med hjärtlig hälsning

Hugo Frolin
Hugo Frolin