

En hastant energikälla, som ändå inte verkar klumpig. Det är vad man finner i det gamla maskinrummet hos Ödeshögsverken. Man riktigt ser hur ångmaskinen har pustat och püst, när den var igång.

# Låt den gamla ångmaskinen berätta!

Energikällor diskuteras ju numera intensivt och därför måste vi också be att få presentera en gammal fyrgräp. Den ägs av Ödeshögs hembygdsförening och finns hos Ödeshögsverken. En äkta ångmaskin alltså. Hembygdsföreningen köpte den för ungefär skrotvärdet på Ödeshögs snickerifabrik, således i avsikt att den skall bevaras till eftervärlden den dag som byggnaden där den är inrymd rivs ner.

När det kommet att ske är inte bestämt. Till en sådan här ångmaskin ju byggnaden faktiskt som den har själva maskinens. Efter omångpannan är inmurad och tuset anpassat just för maskinen så kan den inte fungera om byggnaden rivs. Om man vill flytta maskinen från platsen måste man alltså göra en rekonstruktion av byggnaden som man vill åskådliggöra hur maskinen har fungerat. Det kan alltså bli ganska kostsam.

En som minns hur det var när maskinen var i gång är Viktor Blomkvist i Visjö. Han eldade maskinen tillsammans för 10 år sedan.

Bränslet utgjordes till största delen av sågspån som man fick vid sågen. Ångmaskinen drev inte bara sågverket, utan även de andra maskinerna vid fabriken, samt en generator, så att man fick elektrisk ström för det egna behovet. Hur många hästkrafter eller kilovatt, som det heter numera — som ångmaskinen utvecklat har vi inte lyckats få fram någon uppgift på. Herr

Blomkvist vet berätta att det egentligen var ångpannans kondition som avgjorde hur stor effekt man kunde få ut. Till att börja med när jag eldade pannan var trycket 7,5 kilo, säger han, men sedan sattes detta ner efter hand och då sjönk naturligtvis också effekten.

En som säkert är intresserad av att få fram så mycket fakta om

maskinen som är möjligt, är nog Hembygdsföreningens ordförande Bertil Nises. De som har varit med på den tiden då maskinen kördes bör alltså kontakta honom eller någon annan i Hembygdsföreningen och berätta vad de vet. Ju förr dess bättre. Minnet kan svikta ju äldre man blir, och det vore ju synd om intressanta fakta blev bortglömda.

Sture



Viktor Blomkvist i Visjö har varit med och eldat maskinen på den tiden det begav sig. Det var lock inte den enda. Han eldade också ångmaskinen vid Erik Axelssons såg i Skrädeberg.