

4  
Sammandrag av serks berättelser  
för Örebro sedan 1890 talet - 65 år  
föreläsning.

Min 40 års-berättelse 19/8 1934  
ger jag en mera fullständig bildning,  
här blott några glimtar med citat  
ur den 115 ps. v. 1: "Taka oss tillvara, utav  
ditt namn gif oråd, för din nåde och  
barmhärtighet."

Det fanns i vissa församlingar, på den tiden,  
en enda eller några få, som levde barmhärtigt  
troende. De följdes för sin tro, men  
blev tämligen gästrädd i Sjörens  
mörker, men deras vittnesbörd bar  
frukt. Troendomen blev en makt i  
Själarna och barmhärtighet följdes.

4/6 1955  
Program vid 20-årsfesten Örebro  
eft. den nya missionskrets inrymdes.

1. Unison sång 12 gl. sångl. "O, Gud, Gud, Gud"
2. Väck. orol. av Karl Linné Rom 8: 31-39
3. Im. kyrk. kör: "Kring jorden sken körs"  
"Kärlek från vår Gud."
4. Psalm: Utdrag ur 40 års berättelsen  
5. Unison 431 "Kom Gud för oss som räddare"  
6. Taliskt 70 kr - Kaffeering  
7. Köra: "Lär mig din väg, Guds väg"  
"Hilspiren i Guds Östergård."  
"Guds väg är en kommande."  
8. Carl-Gust. P. n. avslut. Matt 28: 20.  
9. Unison: Skönt det är i världen 675 gl.  
Enest. god stämning!

Holmbyförbundets evangeliska och  
predikanten från Jönköpings hus. f.  
och Senare Österg. hus. förw. och  
Alliansmissionen fortsatte. Det var  
ett livligt samlingsarbete, som bar frukt.

4) Lokalförsgen blev brännande —  
Sommartid kunde man använda en  
gammal ängsäng som möteslokal —  
Vintertid samlades man i stugorna  
igen.

Det var då försgen om missionsklub-  
begränsning kom på tal. Fröken Melly  
Hass kom och predikade; det var 1891.  
Tänk! En kvinna! Hon var känd över  
hela landet, såmlad stora skolar.

En gång vid Beaby kalle kom hon  
att säga: "Här behövs en missionsklubb."

Det var troude prästmän, lantbrukare  
hantverkare o andra som grepos av  
mod för själarna.

2) De s. k. konventiklarna i hemmen,  
då Gud ord eller psaltensorna lästes  
och sånger sjöngos till Guds lov,  
tilldrog sig uppmärksamhet.

Om en stuga blev för trång gick man  
till en annan, människor kom till tro.

3) Befolkningen i denna bygd ut-  
gjorde intet undantag, de längtade efter  
frid. Befolkningen på Bergel och  
Dagsmossa hungrede efter evangelium.  
Från St. Ny o. Hede kom vid den  
tiden ett stort inflytande genom  
troude präster som tog Örnby som  
ett missionsfält.

4.  
Vänerna svarade: "Vi är så fattiga" —  
"Gud har rika skaffare" blev svaret.  
Hon skrev ut två insamlingslistor,  
fru Karolina Väner skrev ut en, som  
hon skickade till Bochohm där en  
av de trosor fr. Örnberg arbetade.  
En broder Kjellman Bochohm, lämnade  
emellan 100 kr. Det var 1892.

En stuga i "Lärsmärke" inköptes,  
de som hade hästar föreslode honom  
den Herman Nilsson, J. Pettersson,  
Zakrisson m. fl. ordnade med ett  
penningflåd med 10 borgareman —  
(1893) och så kunde en byggnad  
göransson sätta i gång bygget  
av platsens första missionshus.

3  
"Mörsboarna ö Bergfolket" gjorde  
gemensamt och huset kunde  
uppföras (1893 och i början av  
1894 kunde inflyttning ske <sup>14</sup>/<sub>3</sub>.)

4) Predikanten blev överste Nord  
ö E. Liljedahl <sup>3077</sup> fick 32 själar bli  
frälsta. Johannes Pettersson var  
förelingskärren. Vid ett möte i  
Kölnen fick man bedja med 17 personer.  
Då Frälsnings Armén kom t. Örnberg  
ö bildade här, för officerarna till  
Örnberg varje lördag.

5) Själva invigningen av Örnberg  
första missionshus skedde, första  
sönd i juli 1894. Evangelisten från  
Konferensen i Torp medverkade



6.

En av dem - Adolf Brink - stannade en tid i verksamhet här. Han gjorde flitiga husbesök i lag av egna medel i god ått de fattiga. Han samtalade vid gårdar som högg ved på vedbänken och man kunde ibland falla ned på knä vid kuggstamben och få frid.

En annan evangl. Persson blev senare mördad som missionär i Sina. Ja, på var det byggda missionshuset på början av 1900-talet och fram till 1935 en kyrkby i andligt avseende och för verksamheten, då som nu, var Syfoöreningar en ekonomisk grundval för arbetet.

7.

Redan 1898 fanns två Syfoöreningar, vilka senare slogs tillsammans. Vi tacks i detta sammanhang värd vänliga nämner till verksamheten. Spinnrocken i västslalu har visserligen tystrat med, men Stumpstickorna sjunger en stilla melodi i målarus gav ljudlöst genom moderna käfttyger, under det att "Örnhögs"postöverna läst om Rednamissionen och om Kämpen i Herrens lov, som verkat i världen. Tan Hanna Persson, Maria Nilsson och Helmi Larsson har varit ledare de senare årtiondena

10.

Från bevarade protokoll har jag  
 funnit att "byggfrågan" nog naturligt-  
 rats är byggfr. Kom. t. u. som tillkallat  
 bokhållarna & även dist. förest. F. A.  
 Persson. Att man i varje arbets-  
 grupps syfte åstadkomma bästa  
 arbets led. billigast pris klart  
 och att man byggde i enig  
 samverkan samt med stor glädje  
 är omöjligt. Sammanträden  
 hålls hos vännerna. Rahm som  
 alltid bjöd på kaffe, Gud och  
 en lov beled sagde beslutet.  
 Att byggkostnadskostnaden  
 kunde stanna vid något över  
 5000 kr, pass frivilligt arbete  
 är en gåta för oss i dag.

11.

Från distriktet inflät kr.	1000-
Andra gåvor	1145-
Gm. listor	322-
Från Öberhöjshuset	30-
Från församlingens gl. miss. hus	122-
Bauklän & andra län	2.250-
Fr. församlingens kost	400-
Översatt ink.	931-
<hr/>	
Suma Kr.	5.500.

Nyaste greven i arbetet är 19.

Juniorsvetsersamheten som  
började 7 juli 1934 och firade  
därför sitt 20-årsminne för snart  
ett år sen. Men då jag var med  
om att bilda den föreningen vill  
jag lyckönska den till god fort-  
sättning. Pastor Malmäi och  
hans medhjälpare gör också allt  
för de ungas bästa och bör varmt  
understödas. En sådd i unga  
hjärtan kan inte vara förgäves.

Vi bedja om Guds välsignelse över  
vad som utflörat bland gamla & unga  
och över tiden som kommer

Omberg den 4 juni 1955

Carl A. Krabbe.