

Stora Åby i Östergötland den 23 september

Genom herr prosten Tenggreens förtjänstfulla påtryckningar enades förlidne juldag två hederliga sockenmän av allmogen, häradsdomaren Mans Raeljou i Järnstad Carlsgård och rusthållaren Jonas Måkansson i Bonderyd, om att sammanskjuta det kapital, för vilket en ny och vacker predikstol kunde förfärdigas till St Åbys vackra kyrkas ytterligare prydnande. Så blev genom herr prostens föranstaltande i somras arbetet med predikstolen i rättan tid igångsatt och med stor flit fortsatt och kunde därför idag den 23 september predikstolen, en den vackraste i orten, av herr prosten invigas.

Bildhuggaren Bearling, som förfärdigat predikstolen, har stor heder av sitt arbete. Invigningen skedde med ett lämpligt tal över Hesekiel 43:7 i närvaro av en ganska talrik församling såväl av herrskaper och ståndspersoner som allmoge. Vad som i synnerhet väckte de närvarandes uppmärksamhet var att predikstolen befanns överdragen och betäckt med dukar tills psalmen intonerades med orgelverket samt pukor och trumpet. I samma ögonblick hördes också skott avfyra från kanoner, som placerats på kyrkmuren. Samtidigt som detta skedde nedsläpptes i ett enda tag täckelsen och predikstolen visade sig för första gången i all sin färging för församlingens alla invånare och övriga närvarande till allas stora förnöjelse. Efter avslutat invigningstal, varmed predikan började, sjöngs psalmen "Nu tackar Gud allt folk", även detta under musik och kanonernas avlossande i tvenne salvor.

Till middagen i prostgården var samtliga herrskaper i socknarna inbjudna samt de mest ansedda bland allmogen och deras hustrur. i Åby och Ödeshögs församlingar. De höga kungliga skålarna dracks under musik och kanonernas avfyrande i flera omgångar. Därefter dansades det till sent på aftonen, då de hedervärda gästerna åtskiljdes förnöjda och glada.

För övrigt såg alla med stor förnöjelse på de anstalter som prosten Tenggreen vidtagit för att hedra predikstolens givare och deras hustrur. Dessa hade denna dag för första gången intagit det för dem särskilt inrättade stolrum i kyrkan mitt emot och bredvid predikstolen. På väggen mot vilken predikstolen nu är upprest sitter ~~en~~ en stor marmortavla med en inskription med gyllene bokstäver, som upplyser eftervärlden om dessa givares förtjänster. I själva invigningstalet tackades de på ett utmärkt hedrande vis och vid middagen intog de sina platser närmast de förmämsta gästerna samt fick hela aftonen kvarvara i herrskapets sällskap, vilka alla visade dem mycken ynnest och heder.