

### Familjen Oberg.

August Fredrik Oberg föddes i ett litet numera nedrivet torp på Syllerstorps ägor den 7 januari 1865. Han lärde skomakaryrket hos olika mästare och gifte sig med Julia Teresia Johansson, född den 16 februari 1857 i Svenstorp. De utvandrade den 1 maj 1888 tillsammans med Obergs moder Anna Maja Jonsdotter, född den 6 februari 1831. Hon var änka.

Efter en lycklig överresa landstego de i New York. Där mottogs de av Svenska Missionsförbundets Emigranthen och utspisades vid långbord. På väggen framför dem stod målat med stora bokstäver: "När du haver ätit och varder mätt, så tacka Herren din Gud för det goda land han givit dig".

På den tiden gick stora ångare från New York genom Long Island Sound och uppför Connecticut River förande passagerare och gods. De avgingo alltid på kvällen, och det var ordnat för dem att medfölja en sådan båt. De hade adresslappar på sig, och kaptenen skulle sätta av dem i Chester. Klockan var 2 på natten, när båten lade till, och de blevo tillsagda att stiga av. Men det var på motsatta sidan av floden i en liten stad, som heter East Haddam. Där stod de ensamma i det främmande landet. "Men vi var unga" berättar Oberg, "och oroad oss inte, och på morgonen blevo vi hämtade med färjan av Pettersson från Cromwell".



AUGUST OBERG MED DÖTTARNA  
NELLIE OCH AINA VID DERAS HEM  
i CROMWELL. FOTO: 1947.

Första åren fick Oberg slita hårt med diverse tungt arbete. De bodde först i Higganum och sedan i Portland, ett par mindre samhällen till 1891, då de bosatte sig i Cromwell, där familjen bott allt sedan. En skåning vid namn Persson hade här anlagt stora växthus och var redan en fömögen man. Han sade till Oberg: "Du har ju ditt yrke, och i det skall du arbeta". Så lånade Persson Oberg så mycket pengar, att han kunde köpa 12 par skor. Därmed började han sin affärsrörelse, som fick allt större omfattning och vilken han innehade till 1945, då hans dotter Nellie övertog affären. Hon hade under många år varit hans medhjälpare. Där säljs möbler, radio- och televisionsapparater, gas- och el-spisar, husgeråd, kläder och skor, målarfärg och järnvaror, ja allt utom livsmedel. De levererar varor över nästan hela staten Connecticut, och affären har ett mycket gott anseende.

Oberg är nu 90 år och fortfarande vid god hälsa. Hans hustru gick bort för 15 år sedan. Hon besökte Sverige tillsammans med äldsta dottern år 1904. Han är således ensam och ägnar sig åt att sköta hemmet, där också Nellie bor. Hans stora hobby är att köra bil. Ännu kör han dagligen någon tur, fast ej så långa resor som förr. Över hela Förenta Staterna har han rest, längst från Canadas gräns i norr till Floridahalvön i söder, därifrån södra vägen

genom de väldiga öknarna till Californien, så åter norra vägen över Klippiga bergen, och otaliga färder över hela landet. Inom New England finns inte någon väg, som han inte befarit, och alla städer och samhällen i Connecticut har han besökt.

Han gästade Sverige sommaren 1926 och skjutsade då alla sina gamla bekanta i bil runt södra Sverige. Mest genom hans påstötning blev min resa av, och jag bodde mycket i hans vackra hem. Många hundra mils färder genom ett tiotal av österns stater bjöds jag på av Oberg och hans dotter Nellie.

Han åtnjuter stort anseende i det lilla samhället Cromwell, där han bott i 65 år, och gläder fortfarande sina många vänner med en biltur till någon vacker plats. Min broder hade ett ordstäv på bred Lysingsdialekt: "Han kom te Amerka och feck-et bra han", och det kan man i sanning säga om August Fredrik Oberg.

Teodor Verner Kullander.

Han var född 1864 och utvandrade 1884 eller 85. I kyrkboken står antecknat, att han stulit brännvin, varför han rymde till Amerika för att undgå fängelsestraff. Enligt modern utvandrade han för att slippa exercisen. Om hans levnadsöden i Amerika har jag ej kunnat få några uppgifter. Vi hoppas det gick honom väl. Amerika har namn om sig att kunna "göra folk av odågor". Där får var och en ta vara på sig själv. Inget hindrar dem att komma upp sig eller gå under.