

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I ÖDESHÖG

Söndagen den 17 mars 1974

samlades några personer, med *Margareta Bergström* i spetsen, i Ödeshögs församlingshem för att **starta en lokalförening av Rädda Barnen**. Den första styrelsen kom att bestå av ordförande *Margareta Bergström*, vice ordf *Stina Persson*, sekr. *Brith Cadelin*, kassör *Sköld Arvidsson*. Övriga i styrelsen var *Ove Hauggaard*, *Birgitta Bäck*, *Gerty Gustavsson* och *Ulla Wittmark*.

Startkapitalet var 406:05 kr.

För att förstärka kassan satte man genast igång med insamlingar. En av de första aktiviteterna var pappersinsamling i samarbete med *Roland Andersson*. Den gav ett netto av 1.423:- Samarbetet med *Roland Andersson* pågick i många år och vi är tacksamma för allt han gjort för Rädda Barnen. Den 9 oktober hade man fått in så mycket pengar att styrelsen beslöt betala för 3 fadderbarn. Detta åtagande fortsätter ännu. Den 22-26 oktober hölls den första loppmarknaden. Den inbringade 3.324:45, ett fint resultat. Medlemsantalet första året var 41 och årsavgiften 15:-.



Under 70-talet

gjorde Rädda Barnen stora insatser i *Östpakistan, Bangladesh, Vietnam, Kap Verde* och *Sydjemen*. När Rädda Barnen byggde **Amban**, sju barnbyar i Etiopien, för tre tusen hemlösa barn, var förstuds Ödeshögsföreningen med och samlade in en liten del av de pengar som behövdes.

1979 var FN:s barnår

och vår förening gav ut ett par skrifter om *Ellen Key's* tankar kring **barns rättigheter**. Opinionsbildning och engagemang för barns situation i Sverige blev allt viktigare. FN-året firades med en barnvecka i Gamla riksdagshuset med information, seminarier, utställningar m.m. Rädda Barnen öppnar nu ett kontor i Geneve och får konsultativt status i FN. Svenska Rädda Barnen har en representant där.

Under 80-talet

hade Rädda Barnen insamlingskampanjer iför att hjälpa barn i **Kambodja, Malaysia** och **Thailand**. Man fortsätter att satsa på mödra-och barnvård med förebyggande hälsovård såsom vaccinering och kostråd. 1981 samlade vi kläder och skor till **Polen**. Glädjen var stor i föreningen när vi efter några månader fick ett tackbrev från en liten polsk by vid ryska gränsen. Då visste vi ju att vårt arbete inte var förgäves.

Rädda Barnen byggde en barnby för sydafrikanska flyktingar i **Tanzania**. För detta ändamål samlades det också in pengar.

Under 80-talet förändrades biståndet från att i huvudsak ha skett i samarbete

med resp. länders regeringar, till ett ökat samarbete med lokala organisationer i biståndsländerna. Gatubarns situation uppmärksammades i höstkampanjen 1985.



Allt fler flyktingar kommer till Sverige och Rädda Barnen fokuserar sitt intresse bl.a. polisens behandling av flyktingbarn i häkten. Skilsmässobarns situation och vårdnadskonflikter blev ett nytt problemområde för Rädda Barnens barnombudsman. 1988 började man med **barntelefon, en jourtelefon för barn** och föräldrar som behöver hjälp. Rädda Barnen blir medlem i **Internationella Rädda Barnen-alliansen**.

1989 antas "Konventionen om barnets rättigheter".

Kampen om barns rätt förs på två fronter: *genom opinionsbildning* och *genom konkret bistånd*.

Slutet av 80-talet präglas av det som händer i Östeuropa efter kommunistregimens fall och upplösning. Jag tänker då på Rumäniens barnhemsbarn där vi gjorde stora insatser.

Rädda Barnen har medverkat till bildandet av Rädda Barnen-organisationer i Rumänien och i de baltiska staterna. Vi tror på långsiktigt hjälparbete och att hjälpen blir mest effektiv om människorna själva är med i förändringsarbete och får stöd att bygga upp det egna landet.

Under de senaste åren har insamlingar och opinionsarbete varit inriktat på

barn i krig, i Jugoslavien och Rwanda och för barn som utsatts för sexuella övergrepp i bl.a. Thailand men även i vårt land. **Rädda Barnens centrum för barn i kris** och en **mottagning för sexuellt utnyttjade pojkar** har inrättats i Stockholm.

Varje år har vi i vår lokalförening försökt att bidra till allt detta stora arbete som Rädda Barnen centralt bedrivit. Vi är en liten förening med små resurser. Under årens lopp har ändå **loppmarknader, julbasarer, lotterier, brödförsäljning** m m resulterat i en hel del pengar som fördelats dit där det bäst behövts. I det här sammanhanget måste jag nämna att **lantbrukare på orten under många år skänkte en del av sina spannmålsintäkter** till oss genom att anteckna sig på utlagda listor i spannmålsmagasinen i *Hästholmen och Väderstad*. En långkörare var också lump-och klädinsamling i samarbete med Röda Korset. Flykting-86 kampanjen var också ett samarbete med oss. **Vi tackar för gott samarbete** på flera lämpliga gemensamma projekt.

Sedan -82

Har vi hållit på med julmarknad på skyltsöndagen. *Elisabeth Wiléns fantastiska pepparkakshus* har alltid haft en strykande åtgång, och även lotterierna, som *Gunilla Netzel* skickligt arrangerat, har gått mycket bra. Vinsterna har i stor utsträckning varit skänkta av Ödeshögsbor.



Några år hade vi vår modevisning i
Riddarsalen där firmor och frivilliga

stälde upp gratis och hjälpte oss till ett
netto av 10.000:- vilket vi tycker är ett
strålande resultat.

Vi har under åren deltagit i kurser och
konferenser som riks-och länsförbund
anordnad i syfte att informera oss och
få kunskap om Rädda Barnens arbete
här hemma och i andra länder.

”Det värsta jag vet är krig
det förstör allt det fina.

Om det inte skulle vara krig skulle jag kunna åka
när som helst till mitt hemland”

Lydia Tekeste

flyktingbarn

Nedtecknat av

Gunhild Larsson