

Sionförsamlingen firade femtio år

Sionförsamlingens i Boet 50-årsjubileum inleddes på lördagen med en fosterländsk avdelning på gården. Här hissades flaggan på församlingens nya flaggstång och kort tal hölls av pastor Rune Sahrning. Det hela omramades med att man sjöng Levi Pethrus sång Svenska folket borde tacka.

Vid fortsättning i Sionkapellet av denna enskilda del av högtiden kunde pastor Sahrning välkomna bortåt 100 personer. Bland dessa märktes församlingens tidigare pastorer med fruar. Från Hörby hade kommit pastor Thore Nordin med maka Gull-Britt, från Vadstena pastor Einar Haag med maka Inga-Lisa, från Norrköping pastor Alvar Wibeck med maka Britta och från Älgårås pastor Ingemar Willner med maka Karin. Som representant för de evangelister som tjänat församlingen kom från Adelöv pastor Alvar Svensson med maka Anna-Lisa. Bland hedersgästerna var också fru Ester Andersson maka till föreståndaren på sin tid Oskar Johansson. Filadelfiaförsamlingen i Ödeshög var särskilt inbjudna. Dess talan fördes av åkerriägare Oskar Karlsson som uppvakade med blomsterkorg och sjuarmad ljusstake. Vice församlingsföreståndare Sigurd Ax tackade på församlingens vägnar för gåvan.

Efter samkvämet föredrog pastor Sahrning en historik. Fyra av dem som var med när församlingen bildades togs upp på plattformen och fick genom flickan Marianne Ax motta var sin ros. De fyra var Alma Olsson, Ödeshög, Valborg Karlsson, Pelarbo, Ester Olofsson, Bäck och Gunhild Johansson, Ödeshög. Vidare avtackades ytterligare fyra som varit med från början, nämligen Oskar Karlsson, Ödeshög, Elsa Jakobsson,

Boet, Elin Gustafsson, Ödeshög, och Hildur Asp-Svensson, Kimstad. Från Ida Wiktor, som verkat i församlingen i dess begynnelse, upplästes telegram Pastorsparet Willner sjöng en sång som duett och pastor Willner frambar en hälsning. Sist talade pastor Sahrning.

Söndagsförmiddagens högtidsgudstjänst leddes av Sigurd Ax. Makarna Haag medverkade med duettsång o solosång utfördes av pastor Sahrning och fru Brita Wibeck samt pastor Willner. Fru Ester Andersson och pastor Wibeck höll tal.

Eftermiddagsmötet inleddes med psalmen Hela världen fröjdes Herren. Pastor Sahrning välkomnade. Församlingens sångare sjöng och fru Nordin sjöng solo. Pastor Sahrning gjorde ett utdrag av 50-årsberättelsen. För missionsförsamlingarna i Åsa och Klöverdala talade pastor Gösta Luthersson, för Sionförsamlingen i Svanshals posttjänsteman Witalis Pehrson, för Betanieförsamlingen i Adelöv pastor Alvar Svensson. Den sistnämnde framförde även en personlig hälsning. Med dagboksanteckningar som stöd berättade han glada minnen från sin tid som evangelist i Boet i mitten på 40-talet. Det hade varit hans första plats. För pingstkyrkan i Tranås talade dess vice föreståndare Erik Karlsson. Samtliga pastorer med fruar lät höra sig i sång. Pastorsfruarnas talan fördes av fru Nordin. Talet omramades med solosång av fruarna Wibeck och Willner. Pastor Sahrning avslutade.

I det avslutande kvällsmötet med en myckenhet sång och musik till dragspel och gitarrer talade pastorer Haag och Nordin. Församlingens sångare medverkade. En lång rad solo- och duettsånger framfördes. Jubileumsloffret blev 1 600 kr.

8-130

17/5 1974