

Glimtar från en gränsbygd:

SLANGERYDS GAMLA HÄLSOKÄLLA



De få byggnader som ännu finns bevarade vid Slangeryds f. d. hälsobrunn är numera i ganska förfallett skick. Till vänster badhuset och till höger brunnssalongen

Slangeryds hälsokälla i Trehörna omtalas redan 1829 av östgötabeskrivaren Per David Widgren. Det är dock först i slutet av 1800-talet som en av bygdens söner, hemmansägare P. J. Johansson, insåg att det skulle vara möjligt att skapa ett hälsocentrum vid Slangeryds gård. Han lät uppföra några hus omkring källan. Det blev både brunnssalong, badhus, hotell och några småhus. Gästerna bodde i närliggande torp eller i brunnshotellet. Matsalen var belägen vid Slangeryds

gård, men många gäster hade självhushåll. Omkring sekelskiftet torde besöksantalet ha varit störst. I brunnssalongen drack man det hälsosamma vattnet, som lär ha samma smak som vattnet i Medevi. Anledningen till att brunnsdrickandet upphörde berodde nog på att allt var ganska primitivt. Det var ju också egendomligt, att man kunde samla så stort antal brunnsgäster på denna avsidens belägna plats. I våra dagar är hälsokällan överbyggd med golv av kraftiga plan-

kor. Under detta finns dock källan bevarad och vattnet är av samma kvalitet som under brunnssalongens glansdagar. Ett halvt sekel har gått sedan man upphörde dricka brunn i Slangeryd, men de hus som står kvar bär vittne om dess storhetstid. Man skulle önska att inte allt det hemmansägare P. J. Johansson byggde upp skall försvinna. Byggnaderna talar dock om en tid som var helt annorlunda än vår egen.

ELIS KAGÉN