

...ld Arvidson pre-  
...gudstjänsten ser-  
...fe. Alla hälsas  
...a.

**DAGEN!**

**design**  
AMIK • PORSLIN

30/11 KL. 15.00  
I BUTIKEN I  
OG ROK

N 10/12 ÖPPNAR  
10 m<sup>2</sup> STORA  
P I KÖPMANNA-  
MOBILIA,

lyner på tisdag fru Elsa Os-  
tersjö, Ulricehamn, tidigare i  
Ödeshög.

Hon har gjort betydande insat-  
ser i de församlingar, där maken,  
pastor Olof Östersjö, varit verk-  
sam. Ett speciellt stort intresse  
har hon ägnat sången och musi-  
ken samt arbetet bland de unga.  
Inom Västra Sveriges Baptistmis-  
sion är hon ledamot av kvinno-  
kommittén och var i tio år dess  
ordförande. Även studiearbetet  
har hört till jubilarrens intressen,  
och hon har lett många studie-  
cirklar, de flesta i musik. Under  
sin tid i Ödeshög var hon ordfö-  
rande i Östergötlands distrikt av  
Frikyrkliga studieförbundet. Hon  
var även ledamot av styrelsen  
för Baptistsamfundets östgötadis-  
trikt samt ordförande i dess kvin-  
nokommitté.

**Gösta Asp utställer**  
**målningar**

— 8 dec. i Sparbankens samlingsal.  
nädagen den 1 dec. kl. 14 — 17 Vardagar banktid.  
8 dec. kl. 15 — 20

Kulturnämnden

**BAPTISTKYRKAN**

den 1 dec. kl. 11.00 ADVENTSGUDSTJÄNST  
o. sångarna. Unga röster. Söndagsskolans elever.

**ta fiderna —**  
**Uppenbarelseboken?**

ne talar pastor Ake Bäckman vid församlingsafton  
mmet, Ödeshög på måndag den 2 december kl. 19.00  
Föreningen Kyrkans Vänner.

**IMMANUELSKYRKAN**

stisen lördagskväll i Korskyrkan, T.-B. BASTÅS,  
kören.

ADVENTSGUDSTJÄNST  
or-Björn Bastås, Ohlsson, kören, adventskaffe.  
ADVENTSHÖGTID  
or-Björn Bastås, Ohlsson, kören

**HÖG — STORA ÅBY**  
**STA SÖNDAGEN I ADVENT**

11 Högmässa, Wittmärk, Barnkören, Solosång av Siv  
Algmark.  
Kyrkans och Scoutkårens barn och ungdom till  
gudstjänsten.  
Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet på inbjudan  
av Föreningen Kyrkans Vänner.

11 Högmässa, Bäckman, Solosång av Inga Carlsson.  
Efteråt kyrkkaffe i kommunalsalen på inbjudan av  
Stora Åby CKF.

**DALS TRIKÅFABRIK**  
SÄLJNING 2—6 dec. Affärstider

**BORDET**  
*är dukat!*

att avnjuta JULENS speciella  
ckerheter i lugn och ro  
den 1, 8 och 15 dec.

**Lysing**  
1050 Fullst. rättigheter



Vi har fått fram en bild av 1936 års A-lag i Boet. De flesta finns kvar i bygden och känns kanske igen. Stående från vänster Valter Åberg, Allan Gustavsson, Karl Andersson, Sven Wigren, Sixten Ek, Oskar Gustavsson, Olle Rickardsson, Folke Andersson, Olle Lönn, Erik Gustavsson, Verner Seth, Ståhl (förnamn obekant) och Gustaf Ross.

# Boets IK firar sina 40 år

Ären går och nu är det 40 år sedan det blev ordning på fotbollsverksamheten i Boet. Tidigare spelade man också boll i bygden. Det fanns lag lite varstans, i Tällekullen, Härkrankeryd, Trehörna, Adelöv, Stenkilsby, Svanshals och Holmen. Därför blev det inte

alltid så långa vägar till matcherna, men tur var det för det enda färdmedel som stod till buds var cyklar. Vi nämner då inte lastbilen som Rydbäck i Boet tillhandahöll ibland. Vi har träffat en av pionjärerna i Boets Idrottsklubb, Erik Gustavsson i Erikshult. Han har

många minnen från den tiden. Då var det enbart idealismen som var drivfjäder. Att någon spelare skulle ha betalt var inte fråga om. Man sparkade boll enbart för nöjet av att träffas och att kämpa tillsammans. Matcherna kunde vara nog så allvarsamma.

Bollen ägdes gemensamt. Annars höll var och en med sin egen utrustning. Först sparkade man i en ängshage i Stenkilsby, där man bröt sten och utförde många frivilliga dagsverken.

När klubben bildades hyrde man området där fotbollsplanen nu ligger i Boet. Marken ägdes av disponent Leife i Ruskilsby. Det var mycket sakt och man var tvungen att dränera för att planen skulle bli användbar. Sedan dess har man gjort förbättringar vid många tillfällen, berättar Erik Gustavsson.

**Egen festplats**  
Klubben hade också en egen festplats, Hökabacken i Tyrsabola, och flera andra verksamhetsgrenar i gång. Damhandbollslaget kom igång genom Ebba Wigréns försorg o man sysslade med skidåkning och terränglöpning. Om detta har klubben gjort en sammansättning inför jubileet, som vi här publicerar.

son, 1939—41 Allan Gustavsson, 1942—43 Karl Andersson, 1944—45 Arne Carlsson-Blomstrand, 1946, Tage Fredriksson, 1947, Gustaf Björn, 1948 Arne Carlsson-Blomstrand, 1949—71 Bertil Rydberg och 1972— Olof Thagesson.

**Fotboll huvudgren**  
Fotboll har genom åren varit huvudgrenen i Boets IK men i protokol- len läser man också om andra aktiviteter såsom årligen återkommande terränglöpningar och skidtävlingar. 1941 arrangerade klubben allmänhetens deltagande i den s k Folklandskampen i gång mot Finland. I protokollet från 1942 läser man att klubben sände två stafettlag på skidor både till Sjökulaloppet Trehörna och Ödeshög. 1943 förefaller friidrotten vara på modet, man inköper då redskap som spjut, kula och diskus. 1958 ingår Boets Bordtennisklubb som en sektion i Idrottsklubben och 1964 upptogs bandy på programmet.



Erik Gustavsson, Erikshult, var med från början. Han valdes till ordförande under tiden 1936—38.

Boets IK bildades den 18 juni 1934 vid ett möte Guds fria natur, inte långt från den plats där klubben idag har sin idrottsplats. Protokoll från de fyra första åren saknas men minnesgoda pionjärer uppger att klubbens första ordförande hette Rune Hernström, sekreterare var Agne Thörnström och kassör Olle Richardsson. De två sistnämnda var under hela 30-talet stöttpelarna i styrelsearbetet. Andra pionjärer var Karl Andersson, Olle Lönn, Allan Gustavsson, Erik Gustavsson och Verner Seth. Från 1938 kan en fullständig förteckning av klubbens ordförande lämnas: 1938 Erik Gustavs-

Fotbollslaget deltog till en början i Västra Pokalserien, därefter blev det spel i Smålandsserien och Hålandsserien samt Vätterbygdens Pokalserie. 1949 kom man med i ÖFF:s seriesystem. Inträde i Svenska Fotbollsforbundet skedde 5 år tidigare. Då begärde man också dispens för norska spelares deltagande i serien. På den tiden bodde nämligen norska flyktingar på orten. Ofredsåren i början på 40-talet framskyntar i flera sammanhang vid läsning av protokollet från den tiden: 1940 måste t ex Allan Gustavsson tillfälligt lämna ifrån sig ordförandeklubban till Sven Wigren på grund av militärtjänstgöring.

nan och intagandet av densamma. Namn som nämndes Vad vore dock en idrottsklubb utan sina aktiva idrottsmän. Nämna namnet "Kanon-Oskar" och alla idrottsintresserade över 40 i de närmaste socknarna förknippar det med Boets IK. En kanoniär som spred skräck i motståndsleden. Bröderna Wigren, Gustaf Ross, Ivar Bloom och Gösta Sahlkvist var också namn som nämndes med respekt. Senare kom Erik i Bäck och Ake i Lämmestorp också de stjärnor med lyskraft. Gör man ytterligare fram i tiden finns sådana rubrikernas namn som Stellan Utfer och Gösta Lindkvist.

**Mark köptes 1944**

1944 inköptes de nmark där nuvarande fotbollsplan ligger och året efter byggs den första omklädningspaviljongen på samma ställe. 10 år senare...

---

**TILL SALU**

**Plastmattor**  
säljes på Torget i Ödeshög tisdagen den 3 dec. Beställningar motages.

**Karin Larsson**  
Madiångholm

**AUKTION**

**84:e AUKTIONEN PÅ AVELSSUGGOR och AVELSGALTAR**  
lördagen den 7 december 1974 kl. 14.00.  
vid YXNEKULLA i Svanshals församling av Ödeshögs kommun, varvid landbr. Sven Svansson och Son betar förrättar.

Ö-BL 29/11  
1974