

Tre telestationer i St.Åby automatiserade

Automatiseringen av telefontationerna i området fortsätter, och på tisdagen var det dags för Boet, Bonderyd och St. Aleryds telestationer att slå igen. Kl. 7 på morgonen togs de nya "petmojarna i bruk" och senare på dagen blev personalen på de tre telestationerna avtackade på övligt sätt av telekommissarie Ivar Borgström, Mjölby, m. fl. representanter för televerket.

Aldst som växelföreståndare är 61-årige Gunnar Alsén, som innehaft växeln sedan 1937. Men dessförinnan var växeln inrymd i anslutning till E. Rydbeckes speceriaffär. Den startade med 8 abonnenter år 1918, vilket antal ökat till 12, när hr Alsén övertog föreståndarskapet och förlade växeln till bostaden vid Boets kvarn, där han då var anställd som mjölnare. 1939 byggde hr Alsén egen villa i Boet och där har växeln alltsedan varit inrymd. Vid automatiseringen hade växeln 90 abonnenter efter att tidigare varit uppe i högst 93. Hr Alsén, som delat arbetet med växeln skötsel med sin maka Iris och barnen, konstaterar vid ett samtal med Ö.-Bl., att de 26 årens arbete vid växeln endast inneburit angenäma erfarenheter — "man kan inte tänka sig en bättre abonnentkrets att betjäna än denna" säger han. Alltså ingen "fnurra på tråden" vilket också telegrafkommissarie Borgström senare kunde betyga, när han i sitt tacktal till hr Alsén och hans familj framhöll det alltid goda samarbete, som rätt, och att aldrig några klagomål från abonnenthall avhört. Särskilt framhöll telegrafkommissarie Borgström att hr Alséns representantskap i distriktsnämnden inneburit en vidgad syn och förståelse för televerkets problem, som varit till nytta i samarbetet. Det kan synas vemodigt att nu telestationerna indragas, men utvecklingen gör det nödvändigt. Telekommissarien antydde att det så småningom skulle komma såväl pensionsbrev som medalj och underströk sitt tack genom att överlämna blommor till fru Alsén, som haft det huvudsakliga arbetet om hand. För den tekniska personalen talade distriktsingenjör Claes-Erik Moberg, Norrköping, och tackade för gott samarbete. Fru Lisa Andersson framförde personalens i Ödeshög tack och över-

lämnade blommor. Hr Alsén tackade till sist för uppvaktningen och för det goda samarbete, som rätt under de gångna åren, inte minst med Ödeshögs telestation.

Även i St. Aleryds telefonväxel tackade telegrafkommissarie Borgström nuvarande växelföreståndarinnan, fru Edith Gustafsson, och överlämnade blommor. Fru Gustafsson har efter makens frånfälle 1960 ensam skött växeln, som varit i verksamhet sedan 1939 med hr Ejnar Gustafsson som föreståndare. Växeln hade vid starten 7 abonnenter, vilket antal nu stigit till 52.

I Bonderyd startades växeln 1932 med 5 abonnenter. Föreståndarskapet innehades av hr Viktor Andersson och övertogs efter dennes frånfälle 1953 av systersonen Ragnar Gomer. Vid automatiseringen var antalet abonnenter 53. Telegrafkommissarie Borgström uttalade här liksom i Boet och St. Aleryd televerkets tack för de gångna årens arbete samt överlämnade blommor. På samtliga platser föredrog han även distriktschef Gösta Sjögrens tackbrev till de avgående växelföreståndarna.

Vid ungefär samma tid nästa år står de återstående växelstationerna Ödeshög, Munkeryd, och Bultsbo samt Maltmossen, som sammanslås med Bultsbo, i tur att automatiseras.

Automatiseringen en dyr investering.

Inrättandet av automatstationer i stället för de nedlagda är en ganska dyr historia, enligt vad distriktsingenjör Moberg kunde upplysa om. Det rör sig om ca 350.000 kr. eller närmare bestämt 1.700 kr. pr abonnent. Den nya kabeln, som nu nedlagts från Ödeshög och som skall betjäna de tre automatstationerna, är av ny typ och har försetts med plastisoleringar istället för som förut isoleringar av bly, vilket gör anläggningen både billigare och driftssäkrare.

På tisdagskvällen hade telefonabbonenterna i Boet anordnat samkväm i Boets bygdegård för familjen Ahlsén. Tal hölls av hrr Linné Gustavsson och Allan Gustavsson och blommor samt en penninggåva överlämnades. Hr Ahlsén tackade för uppvaktningen och de gångna åren vid Boets telefonväxel.

Per sko

Åldringsvård
eleverna i års
sök på Kavla

På måndagen var tur att bjuda tillbaka flickorna i klasserna Birgitta Fagnilsson hade bjudit närer och personalen till skolan på Skavarna.

Klassen bjöd på tugg som de själva



Albert Ande
given av t v