

KORTFATTAD INFORMATIONSSKRIFT OM TREHÖRNA FÖRSAMLING OCH DESS TVÅ KYRKOR.

Trehörna församling bildades 1643 på initiativ av Trehörna Säteris dåvarande ägare Christoffer Ribbing som lyckades samordna de närliggande gårdarna och dess ägare från St Åby, Säby och Linderås socknar. Trehörna Säteri hörde vid denna tidpunkt till St Åby socken. Ansökan om att få bilda församling överlämnades till Drottning Kristinas förmyndarregering på Stockholms Slott. I ansökan angavs att, gårdar från St Åby, tillsammans 7 1/8 mantal, samt från Linderås 4 3/8 mantal och Säby 1 1/4 mantal, de två sista från Jönköpings län, var villiga att ingå i den nya församlingen. Konfirmationsbrev blev utfärdat 1643 den 20 december på Stockholms Slott av ovan nämnda regering.

Kyrkans uppfördes i trä, med utvändig spånbeklädnad, samt ett torn på västra delen av långhuset. Invändigt var det målningar av lövverk och tapeter på väggarna samt åtskilliga änglabilder med tillsatta bibelspråk.

1796 gjordes en genomgripande reparation, då upphöggs plats för och insattes fönster över hela kyrkan, till mer än dubbel storlek samt två runda på läktaren och ett på norra sidan av sakristian.

1858 väcker Kyrkoherde S.C. Seigbahn förslag om att kyrkan skulle tillbyggas med 14 alnar i östra änden. 1860 väljs en kommitté som på ordinarie höstsocknestämman troligen framför förslag om nybyggnad av kyrka. Inget beslut tycks ha fattats. Efter många sockenstämmor så har man enats om att göra tillbyggnad och reparation. Den 1 mars 1861 vid entreprenadauktion antogs anbudet från soldaten (sockenbyggmästaren) Carl Johan Fröjd på 400 Rdr Rmt, samt 2 Rdr Rmt om dagen om han gör mer än kontraktet innehåller, vilket av församlingen godkändes. Men sockenmännen fick inte lugn och ro så länge, för i extra sockenstämmoprotokollet den 16 juni 1861, står följande "Efter påbörjad rivning av koret och sacerstigan under veckan befunnes kyrkans väggar så buktiga och förfallna att Byggmästaren ansåg det omöjligt med reparation. Beslutades att bygga ny kyrka som uppdrogs åt Carl Johan Fröjd för 1000 Rdr Rmt samt 400 karledagsverken ur församlingen".

Den nya kyrkan togs i bruk till jul 1861, men någon riktig invigning förekom inte, troligen på grund av att man förbisett att söka tillstånd att få uppföra en ny kyrkobyggnad. Invigning skedde 1961 då kyrkan genomgick en omfattande inre restaurering.

Av inventarierna som finns kvar från den gamla kyrkan kan nämnas predikstolen, dörrarna till altarskåpet som nu hänger på långhusets norra vägg samt ljusstakar och tavlor som är placerade i sakristian. Tre kyrkklockor finns, två är från den gamla kyrkan, där de var placerade i klockstapeln som revs 1862, och då flyttades klockorna in i det nya kyrktornet. Den minsta klockan är uppställd i vapenhuset.

Informationen är hämtad från gamla protokoll och övriga skrifter. Sammanställningen har gjorts av Erik Rydberg (Trehörna kyrkoråds ordf.) i juli 2001.