

Svenska Amerikanaren Tribunen, Torsdagen 1 September 1938

## Sju östgötabröder mötas



Sju svenska bröder voro den 21 augusti tillsammans för första gången. Det skulle ha varit åtta men den åtonde kunde ej närvara på grund av sjukdom. Det säregna brödramötet ägde rum i Stanton, Iowa, där en av bröderna, Watcher Leonard Falk, är farmare. Fyra av bröderna äro förresten farmare i trakterna av Stanton och Griswold, Iowa, och de andra tre kommo från olika delar av Förenta Staterna.

De sju bröderna äro i åldersföljd: Ernest Watcher, 70 år, musiklärare och orkesterledare i Titusville, Pa.; Axel Falk, 68 år, farmare vid Stanton Iowa; Carl Falk, 66 år, farmare vid Griswold, Iowa; Fritz Falk, 62 år, farmare vid Stanton, Iowa; Leonard Falk, 60 år, på vilkens farm

vid Stanton mötet hölls; Henning Watcher, 57 år, fastighetsmäklare i Los Angeles, och Sigfrid Watcher, 50 år, innehavare av musik-, bok- och pappershandel i Chicago. Den broder som ej kunde delta är Richard Watcher, 64 år, delägare i Lakeland Fixture Company i Florida. Brödraflocken har två systrar i Sverige, fru Selma Pettersson och fru Eda Borg, Ödeshög, Östergötland.

Dessa tio äro barn till mjölnaren Johan Watcher Falk i Ornäs, Ödeshög i Östergötland. Efter faderns död flyttade familjen till Sunneby, där pojkkarna skötte gården tills de kommo upp i myndighetsåldern. Det bör nämnas att Carl Falk och Henning Watcher före detta möte ej rå-

kats på 48 år, Leonard och Henning ej på 38 år och Sigfrid och Henning hade ej sett varandra på 36 år.

Närmaste orsaken till att de sju bröderna nu räkades var att gratulera Leonard, som fyllde 60 år. En kusin till bröderna, byggmästare Carl Gustafson från Chicago, höll ett varmt uppskattat tal för Leonard och de övriga bröderna, erinrande dem om hemorten och ungdomens glada dagar. Tai hölls även av Luther Peterson från M. Green, Stanton, Iowa. Flera telegram anlände från släkt och vänner. Mrs Leonard Falk bjöd bröderna med släkt och vänner, ett sjuttiotal, på middag. Efter tre dagars upplivande av brödrabanden foro de sju till sina hem igen, meddelas oss.

## Services Today for Axel T. Falk, 81

Axel T. Falk, 81 native of Sweden and a resident of Montgomery county for 64 years, died Monday at his home, 504 Prospect-st., after illness of seven months duration. Death was attributed to a complication of ailments.

Funeral services will be held at 1:45 this (Thursday) afternoon from the Sellergren Funeral Home and at 2:30 from Mamrelund Lutheran church in Stanton, with Rev. Francis Johnson in charge. Pall-bearers will be Oscar Wenstrand, Chas. A. Peterson, Edgar Jenkins, Will Youngberg, Walter Nelson, Otto Youngberg, Gust Swanson and Ed Nelson. Music was by Glen W. Anderson, Mrs. Lyman Anderson and Mrs. A. M. Kirkeberg, soloists, Merida Collins and Mrs. Myron Lindgren, organists. Members of the floral committee were Laura Allquist, Harold Allquist, Mr. and Mrs. Dale Requist. Ushers were Walter and Lawrence Allquist. Burial was in Mamre cemetery at Stanton.

Axel Theodore Falk, son of Watcher and Carolina Falk, was born Dec. 12, 1869, in Östergötland, Sweden. He came to Montgomery county in 1887, and farmed in this community for 49 years, retiring and moving into Red Oak in 1938. Mr. Falk was a member of Mamrelund Lutheran church in Stanton.

Mr. Falk was married at Stanton May 23, 1894, to Emma Charlotte Peterson, who preceded him in death May 25, 1920. Survivors include a daughter, Florence Falk of Red Oak, two sisters, Mrs. Gustav Peterson and Mrs. Ada Borg, both living in Sweden, and three brothers, Fritz Falk, Stanton, Richard Watcher, Lakeland, Fla., and Henning Watcher of Los Angeles, Cal.

Det var festligt hos makarna Watcher i 7717 Langley ave. söndagen den 24 april. Sigfrid Watcher och hans väna maka Eda hade då inbjudit ett 70-tal vänner för att hjälpa honom fira 50-årsdagen av hans födelse. Sedan de inbjudna anlänt till ort och ställe styrdes konsert till den i 610 E. 75th st. belägna restaurangen Bondstugan, där ett härligt smörgåsbord framdukats. Efter att man tagit för sig på bästa sätt vid detta tågade man glad i hägen tillbaka till makarna Watchers trevliga hem, där festligheterna fortsattes och Gunnar Lindberg med sin moviekamera tog bilder av de marscherande gästerna. Som ceremonimästare för aftonen tjänstgjorde Carl Gustafson, som



SIGFRID WATCHER

inledningsvis uttalade sin egen lyckönskan till födelsedagsbarnet som han är besläktad med och som han känner från barndomsåren hemma i Östergötland. Sedan blev det mrs Watchers tur att hålla tal, och hon gratulerade hjärtligt sin make och överlämnade en födelsedagspresent. Axel Falk, en broder, och Harry Peterson, en systerson till Watcher, hade rest den långa vägen från Stanton, Iowa, för att framföra sina egna och andra släktlings gratulationer till födelsedagsbarnet. Telegram i långa banor anlände och upplästes, bl. a. ett från Watchers svärfafer i Östergötland. Till sist överlämnades från de närvarande genom Elmer Engdahl ett stiligt armbandsur som present till den nyblivne 50-åringen, och därefter sjöngs "Happy birthday to you" och "Sigfrid skall leva" så det rungade i takbjälkarna. Sedan vidtog dans i källarvåningen till långt frampå småtimmarna. Watcher är bördig från Ödeshög och är sedan 8 år tillbaka innehavare av en musik-