

Symbolisk handling: vaktmästare Arvid Andersson överlämnar predikstolsbibel till pastor Engmalm.

## Ödeshögs missionsförsamling flyttar

Lördagens och söndagens möten de sista i gamla kyrkan

Veckohelgens möten i Immanuelskyrkan innebar slutet på en lång epok i Ödeshögs missionsförsamlingens historia. Det var nämligen de sista före inflyttningen i den nya kyrkan, som nästa söndag tas i bruk.

Högtiden inleddes på lördagskvällen, ett möte, som var rubricerat "Minneårets kväll". Pastor Thage Engmalm erinrade om församlingens 80-årsjubileum i år, en milstolpe, som församlingen ej kommer att fira på annat sätt än genom denna erinran. I högtiden deltog pastor Knut Mattsson, som för 25-talet år sedan var verksam inom Ödeshögs missionsförsamling, och han berättade om sina intryck och erfarenheter från arbetet här under åren 1937—41. Minneskavalkaden fortsatte i den intervju, som pastor Engmalm höll med fru Stina Andersson, som jämte sin make uppehållit vaktmästaresysslan i Immanuelskyrkan sedan 1928. Hon berättade likaledes om intryck och erfarenheter under de gångna åren, under vilka hon sett många människor komma och gå. Vidare berättade församlingens nuvarande ordförande, järnhandlare Gösta Gustafsson, om minnen från sina tidiga ungdomsår i Immanuelskyrkan. Till avslutning talade församlingens förre ordförande, hr Algot Wissman, och lämnade som minnesord Hebreerb. 12:8.

Vid söndagsförmiddagens gudstjänst i Immanuelskyrkan predikade pastor Knut Mattsson över dagens text och sång utfördes av kören. Efter gudstjänsten blev vaktmästarparet Andersson, som nu upphör med denna sin befattning, föremål för uppvaktning och fick genom församlingsordföranden Gösta Gustafsson mottaga en skriberad penninggåva och textad adress. Han uttalade därvid församlingens tack för deras mångåriga och trogna arbete inom församlingen. Blommor till fru Andersson överlämnades genom pastor Engmalm. Vaktmästare Andersson uttalade i sin tur ett tack för den gångna tiden och överlämnade som minnesgåva

till församlingen en predikstolsbibel.

Kvällens möte hölls under mottot "Tack, o Gud, för vad som varit". Pastor Thage Engmalm höll hälsningsanförande och pastor Knut Mattsson predikade över ämnet "Tempelbyggnad". Vidare talade församlingens vice föreståndare, hr Karl Kullander, samt hr K. G. Pettersson och Gösta Bengård. I mötet medverkade strängmusiken och SMU-kvartetten och solosång utfördes av Dagmar Dahl och Lilian Landstedt.

Mötesprogrammet i kyrkan avslutades med en ovanlig ceremoni, symboliserande verksamhetens överflyttande till den nya kyrkan. Vaktmästarparet Andersson överlämnade sålunda ordförandeklubban till ordföranden, Gösta Gustafsson, predikstolsbibeln till pastor Engmalm, nattvardskärlen till K. G. Pettersson, notboken till tjänstgörande organisten Ejvor Hjertstedt, offerboxarna till kassören Svea Lunell samt till sist ett brinnande ljus till Hilma Eriksson, representant för den äldre generationen, och till Urban Runesson, representant för den yngre.

Sedan den talrika menigheten lämnat kyrkan följde ytterligare en symbolisk handling — kyrkans stängning. Immanuelskyrkans scouter bildade häck framför ingången med brinnande bross i händerna och från kyrktrappan höll pastor Engmalm ett anförande och förklarade kyrkan stängd. Det var en 54-årig epok, som därmed ändades. Byggnaden — även om den i mångas tankar ännu får heta Immanuelskyrkan — blir härnäst utan namn, endast med gatubeteckningen Järnvägsgatan nr 7. Namnet Immanuelskyrkan överföres till den nya kyrkan, som nästa veckoskifte kommer att invigas.

### Lysings Biodlareförening

höll sitt årsmöte på lördagen å Marias Matsalar. Förhandlingarna leddes av ordföranden, hr Lennart Fredriksson.

Av årsrapporterna framgår att föreningen har 57 medlemmar. Den ogynnsamma våren har påverkat många hushåll

### Veckoskiftets snöfall

vällade en del svårigheter i trafiken. Flera bilar i Ödeshögstrakten råkade ut för missöden av olika slag, ett par fall med totalskador som följde. Några personskador att tala om synes dock ej ha inträffat.

8-B1 26/11-62

### Ny komminister i V. Tollstad



I samband med söndagens högmässa i Röks kyrka, där kyrkoherde Sköld predikade, förrättades val till den ledigförklarade komministertjänsten i Röks m. fl. församlingars pastorat. Kyrkoadjunkt Carl-Erik Kennestedt, Vreta kloster, erhöll 66 röster och komminister Gunnar Andréasson från Skillingmark i Karlstads stift 35 röster. Den nye komministern kommer att vara placerad i V. Tollstad med tjänstgöring inom V. Tollstads och Heda församlingar. Före valets början höll valförrättaren prostén Folke Odenbring ett kort tal från altaret. Valnotarie var kommunalnämndens ordförande Sven Gideskog.

Den nye komministern är född 1925. Efter prästvigningen 1959 blev han extra ordinarie präst inom stiftet och har sedan 1 maj i år tjänstgjort som kyrkoadjunkt i Vreta klosterters m. fl. församlingars pastorat.

### Sånggudstjänst

var på söndagskvällen anordnad i Fridhem, Backasand, som avslutning på den gångna sångveckan. Strängmusiken inleddes varefter förekom saxofonsolo av kantor Leif Lundberg, solosång av Leif Lundberg och Birgitta Hertzman vilka även sjöng duett. Vidare medverkade strängmusiken med ett nyinövat program. Kantor Lundberg predikade över Matt. 24:1—3 och till sist anknöt man till Domssöndagens text genom att sjunga sången, När sista basunen ljuder.

### Ödeshögs soc.-dem kvinno-klubb

höll på fredagskvällen sin sedvanliga försäljning i Godtemplargårdens gillessal. Den talrika publiken hälsades välkommen av klubbens ordförande, fru Irma Landstedt. Hr Sture Malm bidrog med dragpelsmusik och sång utfördes av klubbens sångkör. Försäljning-

## Avskeadmöten för fam. Wibeck

Under lördagen och söndagen hölls avskedsmöten i Sion, Boet, för pastorsfamiljen Alvar Wibeck, avflyttar nu för att tillträda en liknande befattning i Filadelfiaförsamlingen i Senhöga i Värnamotrakten.

Lördagskvällens möte var enskilt för församlingen och inbjudna. Hr Karl Olofsson överlämnade därvid en skriberad penninggåva från församlingsmedlemmarna och uttalade ett tack för den tid pastor Wibeck varit verksam i församlingen. Från söndagskolan överlämnades blommor till fru Wibeck genom hr Sigurd Ax samt från sångarna genom fru Ingrid Ax. Samtliga lämnade minnesord. Vidare talade styrelseledamöterna Oskar Karlsson, Haga, och Oskar Karlsson, Ugglehult, m. fl. I ett anförande framförde pastor Wibeck sitt och familjens tack för uppvaktningen och för den tid, som han innehaft sin befattning. Duettsång utfördes av fru och fröken Wibeck.

På söndagsförmiddagen höll pastor Wibeck sin avskedspredikan och talade då över ämnet "Bönen".

På söndagseftermiddagen hölls offentligt avskedsmöte under ledning av pastor Verner Gustafsson, Adelöv. För Asa och Klöverdala missionsförsamlingar talade pastor Ruben Karlsson, för pingstförsamlingen i Tranås hr Herman Karlsson, för Filadelfia i Ödeshög hr Gustaf Malm, för Betaniasförsamlingen, Hult, pastor Verner Gustafsson och för Sionförsamlingen i Boet hr Karl Olofsson.

Pastor Wibeck uttalade sitt och familjens tack samt lämnade ett minnesord.

Förutom sång av sångarna förekom duettsång av pastor Verner Gustafsson och fru Elisen Gustafsson samt fru och fröken Wibeck. Högtiden avslutades med unison sång.

## Familjenotiser

### Lysning

tillkännagavs på söndagen i Säby kyrka mellan sågverksarbetaren Erland Öberg, Rinna, och fröken Gullan Göthberg, Högstorp, St. Åby.

På söndags i Rogberga kyrka mellan ritaren Torsten Johansson, Järnsås, och hemvärdarinnan fröken Asta Fransson, Ödestugu, bördig från Ödeshög.

### Vigde.

På lördagen vigdes i Röks kyrka fil. stud. Bengt Anders Esping och fil. stud. Christel Hedbeck, dotter till tandläkare Lars Hedbeck, Väderstad. Vigselförrättare var kyrkoherde A. Sköld, som talade till de unga över Matt. 28:20. Kantor Bo-Göran Öberg spelade som ingångsmarsch Bröllopsmarsch ur En midsommarnattsdröm av Felix Mendelssohn och brudparet tågade ut till tonerna av Preludium i C-dur av J. S. Bach. Högtidsmiddagen gavs i brudens föräldrahem Bosgård i Väderstad. De nygifta hyllades med tal och ett flertal telegram.

## DÖDSFALL

Förre sågverksarbetaren och orgeltramparen Ture Lundgren, Gamleby, har avlidit i en ålder av 85 år. Han arrenderade i unga år en gård i Heda. Därefter bosatte han

1 JUNI 1963

Onsdag kl. 19.30 evangelisterna Anita Arens Barbro Albertsson.

Lördag kl. 14 missionsföreläsning. Medverkande evangelisterna och Olle Carlsson. Gåvor mottagas tack.

ALLA VÄLKOMNA!

## Missionsauktion

anordnas i SOCKENSTUGAN, Ödeshög, torsdag 29 november. Inledning med andaktstund i kyrkan. Gåvor mottagas tacksamt och kunna inlämnas i stugan föreläsningssdagen från kl. 16.

ALLA VÄLKOMNA!

Kyrkd. Missionssyfo

## STUDIEINTRESSERADE

i Hästholmen med omnejd

Kurser kommer i mån av deltagare att startas de ämnen: Kommunalkunskap, Perspektiv på viktiken, Hemmet som miljö samt en Gitarrkurs med en musiklärare. Anmälan före den 5 dec. till telefon 330 96. Alvastra

## Jordfästningar

I Ödeshögs kyrka jordfästes på lördagen stoffet efter köpman Artur Möller, Ödeshög. Som inledning spelades "Sonatina" ur Actus Tragicus av J. S. Bach. Fru Elsa Carlsson sjöng "När min vandring på jorden är slut" av A. H. Ackley och efter ps. 595:1—3 höll komminister Sture Losjö griftetal över orden i Luk. 21:28 samt förrättade jordfästningen och begravningsmässan. Fru Carlsson sjöng därefter "Härliga stad" av A. Byström. Medan kistan utbars spelade kantor Wästlund Adagio i c-moll av Händel. Vid familjegraven på gamla kyrkogården ägnades den avlidne en vacker blomstergård. För släktingarna talade virkeshandlaren Bengt Wiråker, St. Hultum, och hemmansägaren David Karlsson, Svenstorp, Lommaryd, för Ödeshögs baptistförsamling pastor O. Östersjö, för vännerna fröken Blenda Persson, Örebro, och för grannarna expeditör Rudolf Sundin. Officianten lyste frid över graven. Gemensamt sjöngs "Herre signe du och råde".

På lördagen gravsattes å Ödeshögs gamla kyrkogård urnan med stoffet efter köpman Carl-Axel Thunborg, Ödeshög. Den inleddes med en andaktsstund i kyrkan. Efter ps. 35:1 förrättade komminister S. Losjö bibelläsning och bön. Andaktsstunden inramades med stilla orgelmusik. Vid familjegraven talade och nedlades kransar för Lysings köpmannaförening hr Bengt Fredrikson, för Odd Fellow hr Gustaf Kullerstrand och för Ödeshögs idrottsklubb hr Reinhold Piel. Vidare talade godsäg. Sture Orrenius. Till sist sjöngs ps. 600:7.

På lördagen jordfästes i Svanshals kyrka stoffet efter fru Mina Gustafsson, Hårdstorp. Jordfästningen förrättades av kyrkoherde A. Sköld, Rök, som i sitt griftetal utgick från orden i 1:a Kor.-br. 15:57 och även utförde begravningsmässan. Akten inramades av sorgemusik av kantor Evert Johansson, Väversunda, och fru Jonsson, Väderstad, sjöng "Jag har hört om en stad". Akten avslutades med ps. 331:1—3. Vid graven ägnades den avlidna en rik gård av kransar och blommor. Kyrkoherde Sköld lyste frid över graven och gemensamt sjöngs ps. 66:4.

## LYSNING

Torsten Johansson

Asta Fransson

Järnsås, C

Erland Öberg

Gullan Göthberg

Rinna, C

## Försäljning

anordnas onsdagen kl. 19.00 i RÖDINGEN i V. Tollstad av kyrkoherde Frank Servering. Alla välkomna. Fersby sy

## Våra ungdomsförening

## Heda-Västra CUF

anordnar 27-november familjen Bäck, Vallar bl. a. i nordisk nutid. Kaffeservering. Gamla och nya hälsas hjärtligt välkomna.

## Ödeshögs CUF

Alla välkomna till 27-novemberträff Carlström kl. 19.30.

## Radiobjud

## Adventska

säljes här

KULLERSTRAND

Tel. 30

## STORA

### Försäljning

hölls på lördagskvällen på bygdegård, anordnad av kyrkligen syförening under ledning och välskött av kyrkoherde Magnus Sköld. Missionären Nordmark och skickliga missionsarbetare i kafferasten leddes av hr Gunnar Stockersyd. Den sista stundens för