

JUBILEUMSBERÄTTELSE.

Ödeshögs Skyttegille 80 år.

Redan år 1863 bildades i Ödeshög en skytteförening som fick namnet Lysings Härads Skarpskyttekår men denna förening blev dock inte så gammal. Men på hösten 1892 bildades nuvarande Ödeshögs Skyttegille.

Initiativtagare var kapten I Grevell som var kontrolör vid bränneriet i Åby Västergård. Gillet var ett av de första i länet som fick medlemskap i Östergötlands Skytteförbund. Dess förste ordförande var pastor Sven Snällman som visserligen ej var aktiv skytt men hade ett brinnande skytteintresse han var ordförande i 5 år och efterträddes av doktor H. Hemming som var ordförande fram till 1915.

Som paviljong användes första tiden målare Rapps verkstad och vad var naturligare än att han blev materialförvaltare en syssla som han hade i hela 30år eller fram till 1922. Den nuvarande skyttepaviljongen tillkom vad vi antar strax i början, i golvet inne i paviljongen finnes en liten lucka och därunder en såkallad **punsch**källare"luckan finns kvar men punschen är slut". Att skyttegillet blev normgivande för sällskapslivet i orten var självklart med tanke på att det fanns så få föreningar.

Gillet hade redan från början en damklubb, det är dessa damer som sytt och skänkt vårt standar, och en egen musikkår hade gillet i början på 1900-talet. Gillet har tom. haft en amatörteatergrupp och ett tidningsurklipp från 1916 omtalar att vid en stor fest vid Alvastra framförde denna teatergrupp "Värmlänningarna". Vid skjutbanan vid Häggestad hölls årligen återkommande skyttefester ända fram till 1935.

Första gången ett Förbundsmästerskap hemfördes av en Ödeshögsskytt var 1901 det var vid Förbundets skolskjutning i Linköping som en skytt vid namn Tage Fredriksson blev Förbundsmästare. Vi kan med glädje notera att även på senare år har både Förbunds o Kretsmästerskap hemförts av Ödeshögsskyttar. Enligt årsmötesprotokoll från 1904 som är det äldsta bevarade var amunitionspriset 35 öre per serie för remington och 60 öre för mauser. 1910 var sista året som remingtonsgevären användes. 1913 väljer gillet sin första fältskyttekommite.

Det första gillesmästerskapet skjuts 1933 och mästerskytt blev Josef Palmér Gillets mästerskapsmedalj tillkom först 1935. Samma år utbyttes svängtavlorna mot ridåtavlor. 1939 utökas banan med ytterligare 2 ställ.

Om mästerskap i Fältskjutning tävlades första gången 1959 och fältskyttemästare blev Sture Börjesson.

På uppdrag av Östergötlands Skytteförbund anordnade gillet Förbundsfältskjutningen ~~1954~~ 1956 och 1964.

1960 börjar gillet med luftgevärsskjutning. Ett par olika lokaler har använts för detta ändamål men 1966 i samband med Lysingskolans färdiställande fick skyttegillet flytta in i en ny och egen skjuthall.

På initiativ av Mats Andersson byggdes år 1963 en skjuthall vid skjutbanan i Häggestad första åren fick denna hall endast användas för internationellt skytte men genom vissa ändringar i skytte ~~regler~~ används den nu även vid nationell skjutningar. En sportskyttesektion bildades 1964 och den har nu hand om allt skytte som lyder under sportskyttet. Den största händelsen där är SM på luftgevär som arangerades den 18-19 mars i år.

Med anledning av skyttegillet 80åriga tillvaro anordnades en jubileumsskjutning på Stora Lund den 6 aug i år med inbjudna skyttar från hela länet.

2.

Att skytteintresset ännu lever kvar i byggen visar det stora deltagarantalet av ungdomar i luftgevärshallen och inte mindre än ett 60-tal skolungdomar infan sig på skjutbanan vid Häggestad när Högstadiet hade friluftsdag den 20 sept. Så vi hoppas och tror att Ödeshögs Skyttegille kan se ganska så ljusst på framtiden.

" oOo "

2000

5000