

Historikx över Ödeshögs Skyttegille vid 50 års jubileum 19<sup>19</sup>/<sub>4</sub> 42  
=====

Ödeshögs Skyttegille, som i dag kan se tillbaka på en 50 årig verksamhet, bildades som man lätt kan uträkna år 1892. Några protokoll från denna tid finnas tyvärr ej att tillgå, men vi ha vänt oss till en som var med på den tiden, Herr Karl Mozelius, och han berättar följande:

Den egentlige initiativtagaren till Ödeshögs Skyttegille var den numera avlidne infanterikaptenen vid 15, Grevell, som vid denna tid även tjänstgjorde som kontrollör vid bränneriet i Åby Västergård. Självt blev han aldrig Gillets ordförande, då pastor Snällman vid föreningens bildande blev vald som dess förste ordförande, vilket inte många torde ha reda på. Pastorn var själv icke aktiv, men hade ett brinnande intresse för allt som hörde till skjutning, även om han senare förbjöd att övningar ägde rum under gudstjänsttid. Hur länge pastor Snällman fungerade som ordförande kommer inte tusan ihåg berättar Herr ~~Mozeli~~ Mozelius vidare, men nog var det väl sådär en 5 år alltid. Första tiden hade vi målare Rapps verkstad som paviljong och vad var naturligare än att Rapp blev materialförvaltare, och som sådan kom att tjänstgöra i hela 30 år eller fram till 1922. Mången kulan höstkvalld när skjutningarna voro slut för säsongen, lovade han dock att nu fick det vara slut med hans tjänster, men när våren kom var han alltid den förste att söka reda på figurerna och sätta igång med skjutningarna igen. Gevär ägde vi inga x själva, men hade sådana till låns från Svea Garde. 4 svängtavlor hade vi och första söndagen i maj var alltid första skjutdagen, då fick inte finnas några förhinder, alla voro med och sen sköto vi varje söndag hela sommaren.

Så långt Herr Mozelius och nu göra vi ett hopp fram till år 1904, då vi finna det tidigaste bevarade protokollet. De dess-

förlinnan ha troligen kommit bort vid Dr.Hemmings död.Dr.Hemming blev ju efter pastor Snellman den drivande kraften och vad han gjort för Ödeshögs Skg.kan icke nog uppskattas.Som ett ringa tack för hans tjänster har styrelsen i dag lagt en krans på hans grav.

När vi nu bläddra i de gamla luntorna från en gången tid finna vi att vid årsmötet 1904 bestämdes för första gången att inköpa telefon för skjutbanan.Vidare skulle varje pristagare vid tävlingar av kontanta priser endast få uppbära hälften.Det övriga skulle fonderas för att åt enskilda skyttar inköpa mausergevär.Från detta årsmöte finnes också en paragraf vari bestämmes att Remingtonserie kostar 35 öre och Mauserserie 60 öre,vilket tyder på att båda dessa gevärstyper användes.Sista gången remingtongevären omnämnes är omkr.1910.

Åren 1905 till 1909 skynta förbi utan större händelser En och annan förändring sker kanske i styrelsen,men ordföranden är fortfarande densamme.1910 konstatera vi med glädje att den gamle trotjänaren Rapp tilldelas 50:- för visat intresse.Han tänker nu tydligen göra alvar av sitt hot att avgå,ty samtidigt väljes en K.P.Carlsson till förrådsförvaltare,men redan år 1914 är Herr Rapp på sin plats igen.

1915 blir ett betydelsefullt år.Då avgår nämligen den gamle trotjänaren Dr.Hemming,och väljes samtidigt som Gillets förste hedersledamot.Han efterträdes av Herr Fritjof Ahrèn på ordförandeposten.Detta år ser det ut som om Gillet hade gott om pengar ty sekreteraren beviljas 25:- i ersättning för sitt arbete.Kontrakt upprättas vidare mellan Godsägare Oskar Fredrikson,Jettingstad och Gillet vari Herr F. till Gillet uthyr skjutbanan avgiftsfritt i 17 år.En vackerhandling, som aldrig kommer att glömmas.

1916 får styrelsen i uppdrag att hos förbundsstyrelsen utverka ett hederstecken till Herr Rapp för lång och trogen tjänst och samtidigt får han nu i lön 125:- årligen.1918 är man redo att åter sätta in ny telefon och kontroll över markörerna vid större tävlingar

skall göras effektivare. Året därpå kunna vi i kassaboken konstatera att Gillet i bank har inte mindre än 7149:- efter ett rekordnetto på en enda fest med 4000:38. Saldot från 1918 visar dessutom endast 418:, varför det måste ha varit ett verkligt gott ekonomiskt år.

1920. Karl Lejon efterträder F. Ahrén på ordförande-posten och 1921 beslutar man att inköpa en dansbana. Tydligen är kassan nu dålig och skall genom fester förbättras. Vidare bestämmes att musik-kåren som ersättning för lånta instrument skall 5 ggr. årligen gratis utföra musik åt Gillet och en paragraf innehåller ett beslut om anordnande av en sjöresa. Denna resa företogs också sedermera, men blev mycket stormig. Resan gick till Hjo och de flesta fingo offra frukosten till Vätterns fiskar.

Herr Lejon avgår som ordförande 1923 och efterträdes av Herr Ivar Larsson, Tegneby. De följande åren förflyta lungt och stilla. I styrelsen växla namnen. Gamla försvinna och nya komma fram och 1929 är Herr Larsson redo att lämna klubban till Herr Evert Nöjd. 1931 talar en paragraf om att Gillet har erövat Dals Härads Sk.förenings pokal för alltid och vidare beslöt man att teckna 25:- till Dr. Hemmings gravvård. De olika göromålen vid sommarfesten samma år skola fördelas lika mellan styrelsens medlemmar, står det i en paragraf. Ett bevis så gott som något att inte styrelsen fått ligga på latsidan. Blinderingen skall repareras.

1932 gör Herr Seth Palmér en blixervisit som ordförande och överlämnar klubban till Herr Göranson året därpå. Vid ett styrelsesammanträde nästa år är tydligen kassan på nollpunkten. Man beslutar sig för att spara. Gör en del inskränkningar i skjutningar och höjer priset på ammunitionen. Staggar för ständigt medlemskap införs. 1935 har ekonomin inte repat sig varför man beslutar att inte anställa någon materialförvaltare. I stället skall någon av styrelsen ständigt vara med och hålla ordning. Beslut om en genomgående reparation av skyddsvallen och anskaffande av nya tavelställ finner gehör. 1936 har tydligen ekonomin förbättrats avsevärt och man beslutar sig för att sälja dans-

banan till bästa pris. Samma år startar korporationstävlingarna med stort intresse.

Tavelställens utökande från 4 till 6 ställ göres 1939 och därmed äro vi inne på en ny era för Ödeshögs Skg. Med oron ute i världen och med kriget inpå våra knutar stiger nu medlemsantalet snabbt. Från att under de närmast 10 åren ha hållit sig omkr. 50 talet sticker det nu i höjden för att under 1940 kulminera med 252 medlemmar. Antalet avlossade skott följer också med och når samma år toppunkten 28361.

Med förhoppningen att Ödeshögs Skg skall kunna öka dessa siffror än mera och ständigt gå framåt, till glädje för oss och till gagn för vårt fosterland, stanna vi så efter denna snabbfärd genom det förgångna halvseklet.