

## Renstad, 3 ½ mantal, tillsammans med Gottorp, Ramstad och Svartkälla 912 ha.

---

### *RENSTAD 3 ½ MANTAL.*

Källkestads by omfattade på 1600-talet ett Skatte och ett Biskopshemman. De gavs den 7 augusti 1651 på Norrköpings besluts villkor till Håkan Cederquist(död 1655)som vederlag för, efter vad det uppges, en av denne den 7 maj 1650 emotagen förläning, tre halva hemman, Härna i Vreta socken. Dessa hade frångits honom och anslagits till ett ryttarhemman. I själva verket hade han likväl den 8 oktober 1650 utbytt blott två av hemmanen i Härna som låg honom "något för avlägsna" mot Gåselöt i Törnevalla socken. Men när denna gård befanns icke disponibel, fick han i dess ställe Kälkestad. Här skaffade han sig omedelbart säteriprivilegier på Biskopshemmanet, det innebar bland annat att uppföra ståndmässig bostad, något som han inte lyckades uppfylla. Änkan Sara Holm besatt den 1660,men någon egentlig bebyggelse torde inte ha förekommit. När hon och hennes barn först pantsatte och sedan med kunligt tillstånd, den 24 juli 1667 försålde räntan till biskop Johannes Matthie(död1670) var det inte längre tal om några säteriprivilegier, men väl förbehåll Skattmannarätten. Trots att Cederquist efterlämnade flera söner och manstammen fortlevde in i nästa sekel, gick familjen förlustig även den idiella förläningen.

Denna rätt överflyttades den 19 mars 1672 på Zacharias Reenberg(död1688),vilken då förvärvat även den rätt som kan ha tillhört biskopens arvingar.

Han var född 1634 i Sollefteå socken och son till kronolänsfogden för Lappland, Johan Rehn. Zacharias tog namnet Renhorn och kom till CarlXGustaf som lakej, men blev snart munkänk. Han känstgjorde hos CarlXGustaf i många år och följde ständigt med honom i fält, såväl i polska som danska krigen .Hos KarlXI avanserade han till hovintendent, varvid han också adlades. Den nye ägaren fick kort före och strax efter förläningen av Kälkestad, på lika villkor, i tre repriser, den 25febr.1671,den 21 maj 1672 och den 9 okt.1673 emottaga 8 andra hemman, av vilka 4 låg i Svanshals socken, Ramstad 3och Svanshals 1 hemman, i V.Tollstad, Haningetorp 1 hemman och i Harstad socken, Haddestad 1 hemman, samt i Väderstad Valby,2hemman.

Till följd av reduktionen miste han väl en del av detta lantgods, men förstod genom olika åtgärder rädda flera gårdar från den hotande revokationen. Enligt särskilt tillstånd förunnades det honom att behålla Haningetorp på livstid. Genom byten säkerställde han bland annat, dels de tre Ramstadgårdarna, dels Kälkestadsgårdarna, vartill tillstånd utverkades den 17 mars 1681.Vederlaget för de två sistnämnda utgjorde två gamla fräsehemman, Karleby i Väderstads socken, vilka Reenberg tillhandlat sig den 20 april 1679 från Gustaf Oljequist(död1700),men som han efter 1681 års byte, ånyo tillbytte sig från kronan 1682.Samma år inköpte Reenberg från förutvarande jordägare, hälften av Kälkestads Skattememman och den 2 februari 1683 den andra hälften av Peter Wulf för 200riksd.speci,inget hinder förelåg längre av det äldre säteriprivilegiet, som redan 1681 framställts och som numera inte bara avsåg de två gårdarna i Kälkestad utan även 1 ¼-dels Ås. Det hade tidigare tillhört Riseberga kloster och av Reenberg utbytt från kronan. De försvann samtidigt ur jordeböckerna och uppgingo 1684 i det nya säteriet. Det uppgick till 3 ½ mantal och efter grundläggarens namn kallades det Renstad. Om detta gods utseende hette det redan 1686 att ägaren"det härligen bebyggt haver".

Genom åtskilliga förvärv från enskilda hade Reenberg redan tidigare utökat det här underliggande lantbogsodset och därmed fortsattes den följande tiden. Inom Svanshals hade de två återstående gårdarna i Ramstad och två gårdar i Gottorp av samma natur den 12 jan.1678 inköpts för 8000 d.sm. av Georg von

Snoilskys arvingar och ännu en tredje i samma by den 30 jan.1683 av lektorn i Linköping Petrus Broms. Ett mantal Hallberga nr.6 förvärvades den 8 aug.1682 av Gustaf Persson Natt o Dag och han fick fasta den 9 maj 1684.Ett halvt mantal Egbola nr.3 köptes den 28 jan.1681 för 1200d.km. av Bengt Bagge och den 16 maj 1682 fick Reenberg fasta på 1 mantal Skatte Berggården nr.3 i Ingvaldstorp, som han den 7 sept.1680 tillhandlat sig av kornetten Carl Persson. I Heda socken innehade han i början av 1680-talet Stora Egbola halva frälsehemman nr.1.Den 8 juni 1682 köpte han från Göran Gyllenstierna(död1686)Skrapegården nr.6 i Ödeshögs kyrkby och från Carl Gyllenstierna(död1723)Knivstorp i Röks socken.

Zacharias Reenberg dog kl.12 natten till den 18 januari 1688 i Stockholm efter en längre tids sjukdom. Vid hans död antecknade KarlXI i sin almanacka att han i honom mist sin trognaste och redligaste tjänare och vän här på jorden.

Vad Reenberg påbörjat fortsattes av hans änka, Greta von Beijer(död1732).Hon var född den 19 mars 1648 i Tyska församlingen i Stockholm och dotter till Överpostdiriktören Johan vo Beijer och Margareta Weiler. Hon var gift första gången den 23 jan.1669 med Olof Stiernhöök, underlagman i Stockholm, död den 27 maj 1675.Efter Zacharias Reenbergs död gifte hon sig för tredje gången den 28 dec.1697 med landshövdingen Mårten Greisson Lindhielm och vid sin död är hon bosatt på Lindö i Norrköping.

Greta von Beijer fick genom byte med kronan den 31 mars 1691 Kärrs kronohemman(skatteteköpt 1630)och inom Röks socken Hälleboda så kallade ersättningshemman och inom St.Åby socke tre små gårdar, envar om ett kvarts mantal. Hon förvärvade dessutom från enskilda ett par gårdar, Valla i Rök och Frösäng i St.Åby.

Det var alltså ett betydande gods som gått i arv till ende efterlevande sonen, Zacharias d.y. Reduktionen tog lite, men förvånande lite. Det får nog tillskrivas Zacharias Reenberg d.ä.s vänskap med Karl XI, vilken betraktade Reenberg "som sin trognaste och redigaste tjänare och vän".

Inte desto mindre tedde sig ekonomin efter sonens tillträde 1710 rätt ansträngd. Sålunda häftade han 1716 för resterande skulder till ett belopp av 790 d.sm., som ansågs överstiga befintligt lösöre,500 daler och följden blev en utmätning av Frösäng och Knivstorp, vilka på detta sätt var för en tid i kronans ägo.(domboken d.19 okt.1716).

Zacharias Reenberg d.y. var född den 14 dec.1685 i Renstad. Han gifter sig första gången 1711 med Maria Sparre. Hon var född den 1 dec.1682 och dotter till Johan Sparre och Margareta Bonde. Hon dör i barnsäng den 21 okt. 1716 efter att ha fött sitt femte barn den 15 oktober,34 år gammal. Reenberg gifter sedan om sig 1720 med friherrinnan Juliana Faltzburg, född den 16 augusti 1689.Med henne får han åtta barn, fem döttrar och tre söner. Han dör den 27 juli 1756,70 år gammal. Han var besvärad av "bröstsjukan"och sängliggande de två sista åren. Juliana Faltzburg dör natten mellan den 24 och 25 mars 1758.Hon har då varit krasslig till hälsan en längre tid, men behållit sitt förstånd till två dagar före sin död, då hon förlorat talet. Hon blev 68 år gammal och bägge ligger begravda i Reenbergs grav under altaret.

Vid sin död var Reenberg ägare till Renstad-säteri med 12 underliggande dagsverkstorp,3 ½ mantal, Gottorp Frälse,3 mantal, Hallberga Frälse ¾-dels mantal, Ramstad by,5 mantal, Svartkälla Frälse,1 mantal, Egbola Frälse ½ mantal och frälseräntan av Knivstorp.

Efter zacharias Reenberg d.y.död 1756 ägdes gården av hans barn, men går över i Fredric von Kothens ägo. Han äger dessutom Böneryd Frälse ¼-dels mantal och Bränneryd 1/8-dels mantal i Stora Åby socken. Han var gift med Ulrica Eleonora Reenberg som var dotter till Zacharias Reenberg och Maria Sparre. Hon var född den 15 okt.1716.Det kan nämnas att drottning Ulrica Eleonora var ett av dopvittnena. De gifte sig den 14 sept.1736.Fredric von Kothens dör den 29 juli 1765 av"tärande gallsoten",64 år gammal och får sin gravplats i Reenbergs grav under altaret. Efter hans död går egendomen över i äldsta sonen Simon Gustaf

von Kothens ägo. Han var född den 14 mars 1741 i Renstad och dör den 2 jan. 1793 av inflammation, 52 år gammal.

När modern Ulrica Eleonora Reenberg dör den 27 maj 1794 är hennes måg, Åke Georg Holst ägare till egendomen. Han var född den 12 juni 1748 i Ekströmmen i Rapperstads socken och han gifter sig den 29 nov. 1793 med Fredrica Eleonora von Kothén från Renstad. Hon dör den 30 nov. 1799 och året därpå gifter Åke Holst om sig med Eva Raab f. Hvitfeldt den 13 juni. Den 21 sept. 1812 avlider Åke Holst av "frossa och nervfeber", 64 år gammal. Han saknar bröstavingar. Arvingar är jämte hustrun Eva Hvitfeldt, brodern Otto Holst, boende i Södermanland och systemen Hedvig Fredrica Holst, gift med Edvard Carlsson Montgomerie i Totebo vid Vimmerby.

Åke Holst äger vid sin död följande egendomar, Renstad-säteri med där underlydande torp, 3 ½ mantal, Ramstad by Frälse, 5 mantal, Gottorp Frälse, 3 mantal, Svartkälla Frälse, 1 mantal i Svanshals socken. Böneryd Frälse ¼-dels mantal och Bränneryd Frälseutjord 1/8 dels mantal i Stora Åby socken. Ödemark Krono-Skatte ¼-dels mantal i Trehörna socken. Frälseräntan av ¼-dels Knivstorp, förpantning av halva Bomhults såg i Röks socken. Frälseräntan av Önninge Lillgård ½ mantal i Ödeshögs socken. Linnevad med Orås och Sämjetorp 4 mantal Säteri med rå och rörs i Helgona socken. Gärstad Södergård Frälse 2/3-dels mantal i Järstads socken. Ekströmmen 2 mantal Frälse-säteri med där underlydande kvarn, Herrestad Frälse 4 mantal rå och rörs i Rapperstads socken. Forsa Frälse 1 mantal med utjord. Lunta Frälse ¼-dels mantal med utjorden Blåsbo, Skorteby Krono-Skatte 5/12-dels mantal, 5/12-delar uti hela augmentet och 5/12-delar uti hela Frälsehemmanet därstädes, 5/12-delar uti Kärrs Frälseutjord, allt i Viby socken.

Änkan Eva Brita Hvitfeldt äger och brukar sedan Renstad till sin död den 7 febr. 1834. Hon var född den 24 maj 1760 i Aspa sätesgård i Asby socken. Hon var dotter till hovkvartermästaren Johan Adolf Hvitfeldt och Eva Birgitta Duse. Hon gifter sig första gången 1781 med överstelöjtnanten Fritz Raab på Uttala i V. Ryds socken. Hon blir änka 1799 och gifter sedan om sig med Åke Holst den 13 juni 1800.

År 1823 flyttar Eva Brita Hvitfeldts syster, Magdalena Maxmiliana Tigerskiöld med sin dotter, Eva Carolina Mathilda till Renstad och bosätter sig hos sin syster. Hon kommer dit från Lidamålen i Torpa socken. De har kommit i ekonomiskt trångmål. Hennes make Adolph Ludvig Tigerschiöld har då blivit skild från den övriga familjen och flyttar ensam till Linköping. Då han dör 1840 är han totalt utblottad. Ingen av sterbhusdelägarna är närvarande trots kallelse, då de funnit det obehövt. De har inte haft någon kännedom eller tagit någon befattning med boet. Det visades upp av hans uppapperska Anna Brita Nilsson. Pengar, guld eller silverföremål fanns inte och vid förfrågan om andra lösörens medelade hon att kaptenen för några år sedan till herrarna Bäckström och Westman för 504 riksd. och 24 skill. försålt nära nog alla sina lösörens av möbler, sängkläder, duktyger och linne, samt gångkläder. Han skulle då få gagna och behålla dem så länge han levde. De hade nu för köparnas räkning blivit hämtade av stadsfogden Sandin, så nu återstod inget annat än två stycken vita västar, ett par kalsonger och en nattmössa av ylle, två gamla kammar, två bordsknivar och tre gafflar, tre matskedar och en thesked. Behållningen i boet var 2 riksd. 4 skill. 6 rst. Skulderna var på 475 riksd. 28 skill. 4 rst. bl. 4 års lön till Anna Brita Nilsson. Kaptenen hade i livstiden, år 1837, genom stämning rest klander mot ett i sterbhuset efter hans svägerska Eva Holst Hvitfeldt förrättat arvskifte och yrkat, dels förhöjning av hans frus tillagda surogatmedel från 792 riksd. 6 skill. till 1628 riksd. 17 skill., dels såsom lösörensarv tilläggas och utbetomma 1440 riksd. 21 skill., för vilka fodringsbelopp motsvarar tillgångarna i fru Holts bo. De hade av konungens befallningshavare i länet genom utslag den 30 sept. 1837, blivit med kvarstad belagda. Men tvisten var inte slutligt löst utan låg i högsta domstolen för prövning, varför de inte kunde som tillgångar räknas in boet.

Vid Eva Hvitfeldts död 1834 flyttar hennes syster Magdalen Tigerschiöld till Linköping och dottern Eva Carolina Tigerschiöld till Bågstorp i Gryts socken i Södermanland där hennes bror Gustaf Tigerschiöld är bosatt.

I bouppteckningen efter Eva Brita Hvitfeldt ser man att hon var en stor jordägare. I Svanshals socken äger hon Renstad Frälse-säteri 3 ½ mantal, Ramstad Frälse 5 mantal, Gottorp 3 mantal. I Röks socken, Ingvaldstorp Berggården Krono-skatte ½ mantal, frälseräntan av ¼-dels mantal Knivstorp, hälften i Stengårdstorps såg. I Stora Åby socken, Böneryd Frälse ¼-dels mantal, Bränneryd, ett torp. I Ödeshögs socken, frälseräntan av ¼-dels mantal Önninge, ½ mantal utjorden Rangelrumpan under Ingvaldstorp Berggården. I Trehörna socken, Ödemark Krono-skatte ¼-dels mantal. I Helgona socken, Linnevads säteri 3 mantal, Sämjetorp ½ mantal, Orås ¼-dels mantal, Järstads socken, Orås rå och rör, Gärstads Södergård 2/3-dels mantal. Asby socken, Östra Hult Frälse 1 ½ mantal. Torpa socken, Hovetorp Frälse-säteri ½ mantal, Hovetorp mjölkvarn och såg, Boda Frälse 1 mantal. Adelövs socken, Liarp Frälse ¼-dels mantal.

Hon har en del gårdar utarrenderade, bla. Ramstad Mellangård till Petter Persson, som i arrende är skyldig, 2 tunnor råg a' 4 riksd., 6 tunnor korn a' 3 riksd. Gottorps Södergård till Anders Nilsson, som är skyldig 24 kappar vete a' 5 riksd., 16 skill. per tunna, 1 tunna ärtor a' 4 riksd., 4 tunnor råg a' 4 riksd., 4 tunnor råg a' 4 riksd., 4 tunnor korn a' 3 riksd., 16 kappar blandkorn a' 2 riksd. Gottorps Norrgård till Petter Andersson, som är skyldig 1 tunna ärtor a' 4 riksd., 1 tunna råg a' 4 riksd., 5 tunnor korn a' 3 riksd.

Hon är också skyldig en del för tjänstefolkets löner, till rättaren Anders Isacsson, 33 riksd., 16 skill., plus för en päls, 1 riksd., 32 skill., trädgårdsmästare Andersson, 40 riksd., inspektör Hall, 33 riksd., 16 skill., kökspigan Johanna, 12 riksd., kammarpigan Maria, 12 riksd., brygghuspigian Anna, 12 riksd., uppässaren Gustaf, 5 riksd., kusken Anders, ett halvt års lön, 12 riksd., dottern Maja, 11 riksd., 32 skill.

Renstad ägdes sedan av lagman Carl Danckwards barn till ¼-delar och A.M. Falkenberg till ¼-del. Carl Danckward var född den 23 dec. 1786 i Bohuslän och son till Magnus Gustaf Danckward och friherrinnan Gustava Juliana Gyllengranat. Han gifter sig den 8 aug. 1817 med Fredrica Christina Ridderborg, en systerdotter till Eva Brita Hvitfeldt och dotter till Carl Fredric Ridderborg och Hedvig Ulrica f. Hvitfeldt på Ribbingshov i Norra Vi socken. Hon var född den 21 juni 1798. Hennes far dör 1807 och därefter får hon komma till sin moster, Eva Hvitfeldt i Renstad. Hon gifter sig första gången den 25 mars 1813 med översten Carl Erik Sköldebrand. Med honom får hon en dotter, Eva Fredrica, föd den 28 nov. 1815. Året därpå, 1816 blir Fredrica Christina Ridderborg skild från Carl Eric Sköldebrand som blivit illa skadad och dör av sina skador den 31 mars 1817. Han anges då som ogift.

Carl Danckward var bosatt på Källunda säteri i Kärda socken och bodde aldrig i Renstad. Fredrica Ridderborg dör den 20 nov. 1822 i barnsäng, endast 24 år gammal. De har då tre döttrar, Hildur född 24 juni 1818, Juliana född 13 aug. 1821 och Fredrica född 8 nov. 1822 och hennes dotter i första giftet Eva Fredrica Sköldebrand. Carl Danckward startar ett järnbruk i Åminne i Kärda socken 1826. Han dör i Åminne den 5 febr. 1875, 88 år gammal.

Eva Fredrica Sköldebrand gifter sig 4 juli 1839 med Adolph Martin Falkenberg, född den 8 nov. 1807 i Varberg. De flyttar 1839 till Renstad och där blir de boende endast till den 14 mars 1840, då de flyttar till Kvissberg i S:t Pers socken.

År 1848 säljes Renstad till häradshövdingen Arvid Ribbing och kammarherren baron August Söderling Hermelin och hans son friherre Axel Hermelin i Gripenberg. August Hermelin och sonen Axel äger 2/3-delar och svågern Arvid Ribbing 1/3-del.

August Söderling Hermelin var född den 1 april 1794 i Stockholm och son till Samuel Gustaf Hermelin och Hedvig af Söderling. Han gifter sig den 31 dec. 1815 med Ebba Sophia Ribbing från Södraholm i Adelövs

socken. Hon var född den 23 aug.1790 i Eskhult Norra Solberga och dotter till kapten Pehr Ribbing och Anna Elisabet Humelhjelm. Efter giftermålet flyttar hon till maken på Gripenberg, där de bor i den västra slottsflygeln. Paret får 7 barn, samt tar hand om 4 fosterbarn. Ebba Ribbing hade poetiska talanger, hon var söt, livlig och mycket omtyckt. August Hermelin var sjuklig och vistades i Italien på vintrarna. Han avlider 1868.Ebba Ribbing lever sedan till 1883,då hon avlider.

Svågern,Arvid Ribbing var född den 15 mars 1794 i Eskhult Norra Solberga. Han gifter sig i Värmland med Carolina Augusta Ehrencrona född i Södra Edsberg Segerstad. Arvid Ribbing dör 1865.

År 1853 sker laga skifte i Renstad. Då är Arvid Ribbing ägare till 1/3-del och Axel Hermelin till 2/3-delar.Det förekommer en hel del oenighet mellan de två ägarna om hur skiftet ska bli. Ribbing är bla. orolig att mista strandmark vid Tåkern och därmed den viktiga vassen till takläggning. De kommer så småningom överens och den 20 dec.1854 har Lysings härads ägodelningsrätt fastställt det till ägorna till Renstad med underlydande hemman och lägenheter förrättade laga skifte. Arvid Ribbing får på sin lott Nya Gottorp, Söder, Mellan och Noorgård,3mantal och Ramstad Sjögård,1mantal och Ödegården ¾-dels mantal.Axel Hermelin får Renstad med Åhs,3 ½ mantal, Ramstad, Norr, Söder och Mellangård och ¼-dels mantal i Ödegården,3 ¼-dels mantal, Svartkälla 1 mantal och Holmen.

År 1865 dör Arvid Ribbing och därefter äger Axel Hermelin hela egendomen Renstad. Han var född den 9 jan.1818 på Gripenbergs Fideikommiss i Säby socken och gift med Theodora Eudoxia Fjellstedt. Hon var född 17 dec.1832 i Ostindien. De får åtta barn tillsammans, Samuel Gustaf född 30 dec.1834,Lydia Maria 12 maj 1856,Joseph 24 febr.1857,Selma Elisabeth 9 dec.1858,Axel Erik 22 juni 1860,Ebba Eugenia 27 febr.1862,Carolina Helena 2 okt.1863 och sluligen Jacob Theodor den 11 juli 1865.

På Renstad har han aldrig bott stadigvarande, två av hans barn, Lydia Maria och Axel Erik, anges som födda i Svanshals, men saknas i födelse och dopboken där. Däremot har han bott på andra av sina många gods.Första tiden efter giftermålet bor han med sin familj på Traneryds säteri.1879 flyttar de till Ekebyborna och Ulvåsa säteri som han äger där och 1885 flyttar familjen till Linderås socken och Göbergs säteri, en annan gård i hans ägo och slutligen år 1890 flyttar de till Gripenberg där de bor fram till sin död. Den 29 jan.1898 avlider hustrun, Theodora Eudoxia Fjellstedt,66 år gammal. Dottern Katarina Helena Cagney kommer hem från England den 23 dec.1908.Hennes make advokaten Charles Cagney hade avlidit där. Axel Hermelin avlider den 9 jan.1915,på sin födelsedag, i sviterna av en lunginflammation,97 år gammal.

Bouppteckningen äger rum den 2-4 mars 1915 och egendomen Renstad består då av Renstad 3 ½ Frälse-säteri,Gottorp,nr.1-2-3, 3 mantal Frälse, med tillerkända andelen i f.d. kronohemmanet Dagsholmen, Ramstad nr.1-5,5 mantal Frälse,Svartkälla,1 mantal Frälse, Bränneryd, ett Frälsetorp, Böneryd ½ mantal Frälse, Ödemark ¼-dels mantal Skatte, frälseräntan av Önninge Brännegård ¼-dels mantal, frälseräntan av Knivstorp ¼-dels mantal, å' 1/3-del av föregående fastighet har fasta beviljats den 16 okt.1848 och återstoden har lagfart medelats den 7 sept.1903. Under egendomen Renstad innehavs även följande fastigheter, varå åtkomst inte kunnat företes, nämligen de med Renstad sammanblandade lägenheterna, Bankängen, Stora och Lilla Holmängarna,samt Kälkestad, skogsmarken Danckwald på Omberg, Stora Yxnekulla ½ mantal Skatte,lagfart den 7 sept.1903,den landvinning som genom Tåkerns sänkning tillfallit ¼-dels mantal Lilla Yxnekulla, lagfart den 7 sept.1903,dessutom äger han fastigheter i Aska,Dals och Bobergs härader, Gripenberg och Mörbylund säterier med underlydande gårdar är Fideikommiss och innehavs av sonen Joseph Hermelin.

Ny ägare blir disponenten Johan Albert Gustafsson i Sätra. Han var född den 5 dec.1867 i Christineberg i Godegårds socken och son till hemmansbrukaren Gustaf Jansson och Johanna Sofia Jacobsdotter. Den 22 dec.1898 gifter han sig med Betty(Bertha)Dreijer. Hon föddes den 22 dec.1866 på Gyllenfors glasbruk i

Anderstorp .Hennes föräldrar var glasblåsaren Carl Vilhelm Dreijer, född i Tyskland och Josefa Andersdotter. J.A. Gustafsson med familj flyttar den 21 sept.1899 till Gyllenfors, där han arbetar som trävaruhandlare. Där föds deras barn,Tyra Maria den 15 nov.1899,Vilhelm Gideon den 14 dec.1900,Dora Ingegärd Rebecka den 26 okt.1902,Rut Helena den 14 juli 1904,Ejra Maria den 18 mars 1906 och David Herbert den 21 sept.1907.Ingen av barnen är döpta, då familjen är Babtister. Där blir familjen till den 17 aug.1908,då de flyttar till Sättra i Röks socken, där han blivit delägare till egendomen.

På Renstad finns en förvaltare som ansvarar för driften. Redan 1913 har A.Hermelins dotterson, David Philip Hermelin flyttat dit. Den gamle förvaltaren,Frans Emil Svensson flyttar 1916 till Svanshals Thoregård, som han äger och därefter blir D.Ph. Hermelin förvaltare på egendomen. Han flyttar 1922 till Segerstad i Övergrans socken i Uppland, där han blir förvaltare. Den 9 sept.1924 gifter han sig med Elsa Maria Palmquist som är kontorist på Segerstad. Hon är född den 29 juli 1890 i Navestad i Göteborg och Bohus län. Hon har en dotter tidigare, Birgit Marie, född 14 aug.1921 i Jakobs församling i Stockholm. De får sedan en son, Anders Edvard Philip född 24 april 1925 i Segerstad. Hermelin med familj flyttar tillbaka till Renstad den 6 april 1927, då han åter blir förvaltare där. Där får de två söner till,Leif Kristian Ambjörn, född 13 nov.1927 och Stig Gunnar den 6 mars 1931.Familjen flyttar sedan till Orlunda 1935.

Ny förvaltare blir Johan Albert Gustafssons äldste son,Vilhelm Gideon Gustafsson, som kom till Renstad 1936 från Sättra i Röks socken. Han gifter sig den 29 april 1933 med Elva Gunborg Katarina f.Audell(byte av förnamnet Elva till Mona enl.anmärkning från Svanshals 83-02-28).Hon var född den 29 okt.1904 i Andersgården Fritsla och dotter till bokhållaren Carl Audell och Elvira Selma Andersson. Deras barn, Måns Vilhelm född 22 jan.1934,Barbro Monika den 3 febr.1935,Gudrun Katarina den 17 maj 1936 och Sten Vilhelm den 29 mars 1940.Familjen tar sig senare efternamnet Renstad.

## RAMSTAD 5MANTAL.

Hela Ramstad by hade av ålder frälse natur. Ett hemman ägdes 1562 av Nils Ryning och de övriga av Sten Ericsson Leijonhufvud. Av dessa utbyttes två till kronan av Jacob de la Gardie den 30 okt. 1638 och ett av Gabriel Gustafsson Oxenstierna den 20 mars 1640. Alla tre förlänades emellertid den 17 maj 1645 till Lars Kagge (död 1661) som lät bruka dem under Sjöstorp säteri. De två övriga gårdarna som lydde under Sättra säteri, såldes av Georg von Snoilskys dödsbo till Zacharias Reenberg som fick fasta den 11 sept. 1679. Samme man hade den 23 maj 1672, sedan Kagg dött, de tre till kronan utbytta hemmanen i Norrköpings beslutsförlänning. Sedan de reduserats med 1682 års ränta, tillbytte han sig desamma den 27 dec. 1682 och den 4 april 1683. Härmed innehade han hela byn som ännu i början av frhetstiden ägdes av hans son och namne.

## GOTTORP 3 MANTAL.

De tre hemmanen nr.1 – 3 i Gottorps by voro 1562 delade på olika ägare. En av gårdarna hörde på medeltiden till Eric Trolle på mödernet och gick 1562 i arv efter hans änka till mågen Nils Ryning (död 1578) . Dennes son Axel Ryning avled barnlös 1620. Tjugo år därefter ägdes ifrågavarande hemman av Åke Axelsson Natt o Dag (död 1655) vars arvingar skänkte gården till lektorn i Linköping Petrus Broms (död 1693) Denne sålde den 30 jan. 1683 densamma till Zacharias Reenberg som fick fasta den 14 okt. 1684.

De två övriga hemmanen ägdes 1562 av Sten Ericsson Leijonhufvud. Hans dotterson, Sten Bjelke lät bruka hemmanen i Gottorp under Sättra säteri i Röks socken, till dess att Georg von Snoilskys arvingar sålde den till Zacharias Reenberg den 12 jan. 1678. Han fick fasta den 11 sept. 1679.

## KÄLLOR.

Carl Fredric Broocman. Beskrifvning öfver Östergötland 1756-57.

Anton Ridderstad. Östergötland 2:2 1918.

Svenska gods och gårdar, sydvästra Östergötland 1940.

Johan Axel Almquist. Frälsegodsen i Sverige under stormaktstiden, tredje delen I-II.

Per David Widegren. Ny beskrifvning öfver Östergötland del 1. 1817 del 2. 1828.

Svanshals. Materialet insamlat av Roland Hagberg 2002.

Kyrkböcker: Svanshals, AI:2 17, All:1-5. Asby C:3 S.99, Torpa AI:4 s.22, Gryt B:1 s.21, AI:11 s. 208, Kärda C:3 s.28, C:5s.54, AI:7s.16, AI:13s.427. Linköpings domkyrkoförsamling CI:6s.423, Säby C:6s.259, AI:5a, AI:7a, AI:17a, AI:20a, Alla:1, F:1, Ekebyborna AI:14, AI:15, Linderås AI:19, Adelöv C:3s.63, AI:6s.180, Rök All:4, Anderstorp FI:2, C:5, AI:10, AI:13, AI:14, BI:3, Alla:1, C:6, Övergran Alla:6.

Göta hovrätt, Adelns bouppteckningar. EXBIA:21 NR.26, 1756, EXBIA:35 NR.26 1767, EXBIA:68 NR.76 1794, EXBIA:77 NR.14 1799, EXBIA:95 NR.68 1808, EXBIA:105 NR.73 1812, EXIA.5 nr.484 1701, EXBIA:120 NR.40 1817, EXBIA:155 NR.25 1834, EXBIA:171 NR.15 1842, EXBIA:222 NR.21 1875.

Lantmäteriets historiska kartor, Akt nr:05-SVA-74.