

Svanshals by 3 ½ mantal

Storskifte den 20 maj 1785 i Svanshals kyrkby.

Svanshals Thoregård Krono-rusthållet nr.58 Vadstena Kompani. 14 stänger i byamålet.

1/8-dels mantal Lars Nilsson, ¼-dels mantal Fredrik Persson, ¼-dels mantal Carl Erlandsson, 3/8-dels mantal Jonas Erlandsson.

Svanshals Mellangård (Bläsingsgården) ½ mantal krono-augmentshemman till rustningsstammen Bårstad nr. 33 Vadstena Kompani. 8 stänger i byamålet.

¼-dels mantal Pehr Andersson, ¼-dels mantal Sven Eliasson.

Svanshals Västergård ½ mantal Skatte-augmenthemman till Rustningsstammen Strömmestad nr. 49. Vadstena Kompani. 8 stänger i byamålet.

¼-dels mantal Per Ericsson, ¼-dels mantal Eric Ericsson.

Svanshals Svanegård ½ mantal Skatte-augmentshemman till rustningsstammen Häggestad nr. 81. 8 stänger i byamålet.

¼-dels mantal äges till hälften var av Peter Persson och Eric Andersson, 1/4-dels mantal änkan Helena Jonsdotter och hennes tre omyndiga barn.

Laga skifte den 16 maj 1850 i Svanshals kyrkby.

Laga skifte var inte så populärt i Svanshals by, samtliga ägare i byn med undantag av kyrkvärden Carl Jonsson, ägare av 3/8-dels mantal rusthåll och ¼-dels mantal Svanegården och änkan Stina Carin Andersdotter, ägare av ¼-dels mantal västergård och ¼-dels mantal Svanegård företräd av C.P. Andersson i Millingstorp, vilka var för ett skifte. Man ansåg att ökad avkastning på åkrarna skulle bli försumbar mot kostnaderna för en utflyttning av gårdar från byn. Man fick dock avslag på sin begäran, det menades bla. Att hustomterna var små och trånga. I samband med skiftet fick landsvägen den dragning den har idag, söder om kyrkans kyrkogårdsmur. Tidigare gick den norr om kyrkan efter dess norra mur. Ägora i byn fördelade sig på följande sätt:

1 mantal kyrkoherdeboställe innehades av prosten L.M. Kinnander, vilken även var ägare till 1/8-dels mantal rusthåll, Kyrkvärden Carl Jonsson ägare till 3/8-dels mantal rusthåll och ¼-dels mantal Svanegården, Carl Persson till ¼-dels mantal rusthåll, Johannes Persson till ¼-dels mantal rusthåll, Stina Carin Andersdotter ägare till ¼-dels mantal Västergården och ¼-dels mantal Svanegården, Eric Persson ägare till ¼-dels mantal Västergården, Johan Magnus Pettersson till ¼-dels mantal Mellangården och slutligen änkan Anna Greta Eriksdotter Ölander till ¼-dels mantal Mellangården.

De gårdar som inte behövde flytta ut var kyrkoherde bostället, Carl Jonssons 3/8-dels mantal rusthåll(Thoregård) och Johan Magnus Petterssons ¼-dels mantal Mellangården. De övriga gårdarna flyttades ut från byn. Laga skiftet i byn fastställdes 1852.

Svanshal Kyrkoherdeboställe 1 mantal.

På 1300-talet nämns en Herr Knut kyrkopäst i Svanshals som testamenterar hus i Millingstorp till sin avlidne bror Hemings barn. Petrus Olavi blev kyrkoherde 1521 och dog 1525. Magnus Esberni blev kyrkoherde 1527 och dog 1548. Sven Haqvini kyrkoherde 1549, död 1585. Nicolaus Petri fick Johan III fullmakt på detta pastorat 1586, död den 28 april 1590.

Petrus Benedictis, kyrkoherde 1590. Underskrev Uppsala möte 1593. Fick på sin ålderdom av Carl IX 8 tunnor spannmål av kronotonde i Rogslösa enligt Kunl. Brev den 12 dec. 1595. Lämnade pastoratet 1596 och dog 1600.

Enoch Haqvini Cringelius född i Eksjö 1559. Prästvigd till komminister i Svanshals 1590 och blev kyrkoherde 1596. Han var gift med Malin Nilsson, död 17 maj 1614. En dotter, Anna gift med Israel Praetorius, kyrkoherde i Habo, Skara stift. År 1615 blir han kyrkoherde i Vadstena och dör den 8 nov. 1632.

Johannes Erici född i Linköping 1574 där fadern som hette Eric Andersson var köpman. Han blir prästvigd till komminister i Svanshals 1600, kyrkoherde 1615. Han var gift med Anna Chrisphersdotter, död 1664. De får sju barn, Eric, död den 25 febr. 1619 på sitt andra år, Karin död i pesten den 5 jan. 1623, 7 år, Britta död i pesten samma år den 11 januari, 3 år, Christopher död i pesten samma år den 24 januari, 8 år, Eric Jönsson som var bonde då han gifte sig 1649, Christopher född 1626, student i Uppsala 1644 och Maria gift med Prästen S. Bobergius. Johannes Erici flyttar 1631 till Skärskind där han fått en kyrkoherdetjänst.

Andreas Erici Boraeus eller Nordanväder, född 1590 i Linköping och bror med företrädaren. Han var gift med Anna Holm, en kyrkoherdedotter från Skänninge. Andreas Erici var student i Uppsala 1614, prästvigd 1624 och krigspräst 1630. Han kommer hit 1632 som kyrkoherde. Han klagar i Konsistorium 1633 att han var fördjupad i skuld och att han hade måst lida mycket för sin svärmoder och sina svågrar, samt i stor livsfara för deras hotelser skull. Anklagad i domkapitlet att han slagit en änka med ett yxskaft, vilket skulle undersökas av kontraktsprosten och under tiden skulle Herr Anders avhålla sig från ämbetet, enligt prot. Den 28 april 1636. Han anklagas vidare enligt Konsistorium prot. Den 22 april 1639 att han olagligt hållit sina åhörare från sacramentet, från predikstolen kallat dem svinhundar mm. Vilket skulle ransakas i Svanshals. Andreas Erici dör den 14 nov. 1639.

Magnus Petri Ostrogothus var född 1594 i Vreta Helgona socken. Han var student i Uppsala 1621, kungl. hovmusicus 1617, krigspräst, kyrkoherde i Hjorted 1632, kom hit som kyrkoherde 1641 och gifte sig då med företrädarens änka Anna Blom. Han dör 1669.

Magr. Ericus Hemmingius, född den 4 juli 1629, fadern kyrkoherde i Ö. Eneby. Han blir prästvigd 1657 och kommer till Svanshals som kyrkoherde 1671. Han är gift med Elisabeth Jacobsdotter Wittman. Barn, Margareta gift med komminister Wettersten, verksam i Svanshals och Anna gift med Matthias Svenonis Norbergius, så småningom kyrkoherde i socknen. Ericus Hemmingius dör den 20 jan. 1679. Änkan dör 1705 i Tyttorp Kumla socken, 72 år gammal.

Johannes Svenonis Norbergius född 1643 i Norrköping där fadern var skräddare. Prästvigd 1665, hit kommer han 1680 som kyrkoherde. Gift med Gertrud Jacobsdotter Wittman. Han dör 1692.

Matthias Svenonis Norbergius född den 19 febr. 1653, broder till företrädaren. Student i Uppsala 1674, prästvigd 1680 och kyrkoherde i Orlanda samma år. Han efterträder brodern som kyrkoherde i Svanshals 1693. Han gifte sig 1680 med Anna Hemmingia, dotter till tidigare kyrkoherden i Svanshals Ericus Hemmingius och Elisabet Jacobsdotter Wittman. Han var född den 28 sept. 1658. De har två

döttrar Christina och Elisabet. Matthias Norberg dör den 23 mars 1706. Änkan Anna Hemmingia dör i Tyttorp Kumla socken den 16 juni 1737, 79 år gammal.

Johannes Nicolai Wesselius född i april 1666 i Styrestad där fadern var kyrkoherde. Student i Uppsala 1690, prästvigd 1696. Han får förordnadet som kyrkoherde i Svanshals 1707. Han hinner inte tillträda tjänste, då han dör den 14 april samma år före tillträdet.

Ny kyrkoherde blir Nicolaus Nicolai Stenhammar, född den 4 okt. 1667 i Winnerstad där fadern, Nils Pehrsson var kruttjuderiinspektör. Fadern var född i Hamra V. Stenby socken, där namnet Stenhammar har tagits ifrån. Nils Stenhammar har gift sig den 8 juli 1703 med Christina Norberg dotter till förre kyrkoherden i Svanshals Matthias Norberg och Anna Hemmingia. Vigseln sker i Svanshals kyrka. Christina Norberg dör i barnsäng den 11 okt. 1706. Nils Stenhammar gör sin provpredikan i Svanshals kyrka den 23 maj som var kristi himmelfärds dag och i Kumla söndagen den 26 maj. Han gifter sig för andra gången den 3 sept. 1707 med Catharina Broms. Hon var född den 1 febr. 1691 i Linköpings domkyrkoförsamling och dotter till lektorn Petrus Erics Broms och Helena Pontin. Nils Stenhammar introduceras den 21 sept. 1707 som kyrkoherde i Svanshals kyrka av biskopen Haqvin Spegel. De får fyra barn, Helena Christina född den 22 sept. 1709, Samuel född den 22 okt. 1710, Petrus född den 1 jan. 1712 och Nils född den 20 aug. 1713. När sista barnet föds har fadern, Nils Stenhammar redan dött. Han avled den 10 april 1713. 46 år gammal.

Magr. Johannis Edmundi Wettrenius blir förordnad som kyrkoherde i Svanshals 1714 och samma år gifter han sig med företrädarens änka, Catharina Broms. Han var född den 16 aug. 1685 i Höreda där fadern var kyrkoherde. De får fyra barn, Emundus född den 14 maj 1715, han dör den 15 augusti 1715, Anna född den 26 okt. 1716, Agneta född den 4 febr. 1718, hon dör den 20 juni 1718 och Magnus född den 7 maj 1719. Johan Wettrenius dör 22 aug. 1719 34 år gammal.

Sven Thollander Trulsson kommer hit som ny kyrkoherde 1721. Han gifter sig med företrädarens änka, Catharina Broms den 31 maj 1721. Sven Thollander var född den 3 okt. 1686 i Brunneby Tåby socken och son till bonden Truls Hansson och Kerstin Nilsson. Han kommer till Söderköpings skola 1695 och i sept. 1699 till Linköpings skola. År 1709 i slutet på januari månad reser han till Uppsala och universitetet där, sedan till Lund 1715. Han prästvigds den 29 mars 1718 och samma år den 22 sept. fick han Karl XII fullmakt som skvadronpräst vid Östgöta kavalleri som under överstelöjtnant Falkenhagens kommando begav sig till Norge den 11 oktober samma år. Men redan den 8 december 1718 bryter man upp och återvänder till Sverige och Sven Thollander återkommer till Brunneby den 31 dec. 1719. Den 7 sept. 1720 gör han sin provpredikan i Svanshals kyrka och den 24 april 1721 får han fullmakt på Svanshals pastorat. Med sin första hustru, Catharina Broms får han tre barn, Johan född 1722, Gustaf född 1723 och Catarina född den 9 okt. 1724. Samma dag dör hustrun i barnsäng 33 år gammal. Han gifter om sig den 15 dec. 1725 med förra hustruns styvdotter Anna Margareta Stenhammar. Defår barnen, Christina Elisabet född 1726, Juliana född den 7 okt. 1728, Fredric född den 26 okt. 1731, Nils född den 10 juni 1734, Ulrica född den 6 febr. 1737 och Helena Marie född den 28 nov. 1742. Sven Thollander blir vald till riksdagsman för Västra Stångs division åren 1742-1743 och 1746-1747. Den 7 nov. 1763 får han fullmakt som Häradspäst över Lysings härad. Sven Thollander slutar sitt jordiska liv den 15 juni 1767 81 år gammal och får sin grav i koret i Svanshals kyrka.

Ny kyrkoherde blir magr. Carl Johan Blohm, född den 24 jan. 1716 i Ringhult, Fagerhults socken. Fadern var sergent, sedan länsman. Carl Johan Blohm var student i Lund 1737, blev magister 1745, prästvigd 1746. Han blev huspredikant hos Riksrådinnan, grevinnan Hård och adjunet i Stora Åby 1753. Samma år gifter han sig med Susanna Margareta Asping, kyrkoherdedotter från Snårestad i Lunds stift. De får fem söner tillsammans. Han får förordnadet som kyrkoherde här 1769. Susanna Margareta Asping avlider den 24 okt. 1776 i rosfeber 54 år gammal. Arvingar är jämte änklungen Carl

Johan Blohm två efterlevande söner, Johan Erik 20 år och Carl Adolf 17 år gamla. Carl Johan Blohm gifter om sig 1778 med Beata Roos, kyrkoherdedotter från Röddinge i Lunds stift. hon var systerdotter till biskop Filenius. Deras äktenskap blir barnlöst. Carl Johan Blohm dör klockan sju den 13 mars 1782 av slag 66 år gammal. Man kan se i bouppteckningen att han inte bara var kyrkoherde, utan även en storbonde. Han har för den tiden en stor djurbesättning, nio hästar, åtta oxar och två stutar, en tjur och tolv kor, tre baggar och trettiofå får, en bock och en get med en bockkilling, en fargalt, tre suggor och sju mindre grisar.

Ny kyrkoherde blir Lars Magnus Kinnander. Han var född den 23 aug.1742 i Eksjö där fadern var skolans rektor, senare kyrkoherde i Lommaryd. Lars Magnus Kinnander prästvigdes den 8 nov.1774.Han gifter sig den 31 aug.1779 med Catharina Charlotta Calen, prästdotter från Kättilstad. Hon var född den 1 juni 1761 och hennes föräldrar var kyrkoherden Isac Calen och Anna Catharina De Rogiers. Lars Magnus Kinnander får fullmakt som kyrkoherde i Svanshals-Kumla 1783 och han tillträder 1784.De får barnen, Anna Maria född den 11 sept.1780,Catharina Charlotta född i jan.1783,Isac Herman född den 12 april 1786, Apollonia född den 21 april 1787,Lars Eric född den 10 okt.1788,död den 19 dec. samma år, Carl Gustaf född den 21 dec.1789, Lars Magnus född den 11 dec.1794 och Eric Vilhelm född den 21 aug.1798.Lars Magnus Kinnander blir kyrkoherde i Vadstena den 9 mars 1802 och året efter flyttar han med familjen dit.

År 1803 kommer mag. Pehr Anders Palmaer hit från Flistad socken där han varit komminister. Han är änkling med fyra barn då han tillträder tjänsten som kyrkoherde här. han hade gift sig 1790 med Petronella Johanna Rosenquist. Hon var född den 12 jan.1771 i Arrebo Ekeby socken och dotter till överjägmästare Johan Rosenquist och Anna Johanna Royladorff. De får fyra barn tillsammans ,Anna Johanna född den 7 jan.1791, Samuel Johan född den 12 jan.1792, Gustava född den 2 april 1797 och Petronella född den 4 aug.1799. Samma dag dör modern i barnsäng, 29 år gammal. Per Anders Palmaer var student i Lund 1782, i Uppsala 1784,magister i Lund 1787, prästvigd samma år.Han var huspredikant hos greve Axel von Fersen och adjunkt i Frinaryd samma år, komminister i Flistad 1794.Under sin tid i Svanshals blir han prost 1806,v.kontraktspastor 1811, kontraktspastor 1815.Han dör den 25 jan.1832.Mellan åren 1832-34 arrenderas bostället av bröderna Jonas och Gustaf Jonsson Tollsten.

Lars Magnus Kinnander blir ny kyrkoherde och kommer hit 1833 från Vadstena där han varit v.rektor i skolan. Han var född den 11 dec.1794 i Svanshals där fadern då var kyrkoherde. Han gifter sig den 3 juni 1834 med Carolina Ohrling, kyrkoherdedotter från Väderstad. Hon var född den 31 juli 1811 och hennes föräldrar var kyrkoherden Carl Peter Ohrling och Margareta Carolina Cronhamn. De får sju barn tillsammans, August Lars född den 17 maj 1835,Han dör på Vadstena Hospital den 21 aug.1880,Emilia Carolina Catharina född den 16 sept.1836,hon dör i kikhosta den 18 juni 1839 2 år gammal,Laura Charlotta född den 28 nov.1837,Augusta Vilhelmina född den 23 dec.1839,död den 22 maj 1852 i lunginflammation, 12 år gammal, Carl Erik Herman född den 11 mars 1841,Död den 11 juni 1887 på Malmen genom självmord, han hade lidit av en ögonsjukdom som fick honom att ta sitt liv genom att skjuta sig. Gillis Vilhelm född den 3 juni 1846 och Axel Henning född den 17 sept.1852.han dör den 30 nov.1866 av maginflammation 14 år gammal, han är då studerande vid Högre Elementarläroverket i Linköping. Carolina Ohrling dör den 17 maj 1853 i lungrot 41 år gammal. Vid bouppteckningen efter henne är de ägare till 1/8-dels mantal krono-skatte-rusthåll Svanshals Thoregård, de äger dessutom en hel del hus på kyrkoherdeboställets ägor. Byggning väster på gården reviterad, inredd med fem st.kamrar och en förstuga på övre och två dito, samt kontor och förstuga på nedre under tegeltak, täljbod i sammanhang med brygghuset under tegeltak, vedbod under tegeltak, mangelbod i sammanhang med sädesboden samt 3dje vinden av sistnämnda bod under tegeltak, vagnshus, stall för fyra hästar, höns och gåshus i en sträcka under tegeltak, förskjulet vid

västra ändan av loge och ladugårdsbyggnad, oxhuset med en skulle och en foderlada på vardera sidan under halmtak, en loge och en lada på östra änden av loge och ladugårdsbyggnaden under halmtak, rättarebyggningen inredd med förstuga, stuga och kök på nedre och en kammare och kontor på övre delen. Alla åbyggnader vid tre torp på Stora Heden och en stuga på Barbrolyckan. Det sker ett arvskifte efter Carolina Ohrling den 6 febr.1854. Det avgjordes så att Lars Magnus Kinnander löste ut barnen från lösegendomen. Egendomen delades så att L.M. Kinnander fick 1/16-dels mantal och barnen 1/80-dels mantal var. Lars Magnus Kinnander blir prost 1848 och kontraktsprost åren 1853-62 och han dör den 28 maj 1868 av hjärtlidande 73 år gammal.

Ny kyrkoherde blir Adolf Fredrik Ölander. Han var född den 14 nov.1820 i Svanshals och son till organisten Janne Ölander och Anna Greta Ericsson. Han är lärare i Linköping då han gifter sig den 12 juni 1855 med prästdottern Elin Maria Arosenius från Östra Tollstad, dotter till prosten Per Conrad Arosenius och Maria Charlotta Wellenius. Hon var född den 26 nov.1831 i S:t Olai församling i Norrköping. (i dopboken är hon döpt till Maria Helena, men kallas senare alltid för Elin Maria. De får fyra barn tillsammans, Adolf född den 9 nov.1856, Maria född den 14 nov.1859, Anna Helena född den 15 dec.1861 och Sigrid Charlotta född den 14 okt.1863, alla födda i Linköping. Den 12 aug.1871 kommer familjen hit och Adolf Fredrik Ölander tillträder tjänsten som Kyrkoherde. De tidigare prästerna har brukat prästgården själva men Ölander arrenderar ut prästgården till Per Erik Lindberg som även arrenderar Ölanders föräldragård, Glänås Frälsegård. Han var född den 26 juni 1841 i Väderstad och gift med Ebba Christina Wennerlöf, född den 18 april 1847 i Örebro. De har fyra barn, Per Henrik, Jan Åke, Eva Charlotta och Sven Erik. Familjen flyttar den 11 maj 1883 till Kråkshult i Jönköpings län. Ny arrendator blir Abraham Alfred Johansson, född den 28 dec.1846 i Gränna, hustrun Anna Vilhelmina Börjesson, född den 6 sept.1855 i Rök. De har nio barn, Karl Henning, Gustaf Rickard, Oskar Robert, Johan Erik, Knut Hjalmar, Per David, Johan Abraham, Alfred Martin och Elsa Maria. De kom hit från Stora Åby den 14 april 1883. Den 12 april 1890 avlider Adolf Fredrik Ölander i lunginflammation, 69 år gammal. Han är då kontraktsprost, ledamot av Nordstjerneorden, fil.dokt. och kyrkoherde i Svanshals och Kumla församlingar. Vid sin död är han ägare till ½ mantal Frälse Glänås som värderas till 13500 kr. Dessutom 1/32-dels mantal augment Östansjö eller Lorshagen i Röks socken som värderas till 1100 kr. Han äger dessutom, liksom föregående präster, en hel del hus på Prästgårdens ägor, ett tvåvåningshus under tegeltak, inredd med 8 rum och 2 kontor och en förstuga, en spannmålsvind som tredje vind påbyggd församlingens bod samt vid detta hus en tillbyggd mangelbod, smedja av timmer under tegeltak, en byggnad under tegeltak innehållande gås och höns hus samt stall och lada, vagnshus av bräder under spåntak, ett boningshus av brädklätt timmer under tegeltak, vedbod under tegeltak, slöjdbod intill brygghuset under tegeltak och en torpstuga på Heden. Änkan Elin Maria Arosenius och hennes tre döttrar flyttar den 19 okt 1892 till Linköping. (troligen Gottfridsberg) Hon avlider den 21 juli 1902 i magkräfta 71 år gammal.

Ny kyrkoherde blir Johan August Flygare. Han var född den 29 sept.1852 i Laggaretorp i Stenums socken i Skaraborgs län. Hans föräldrar var hemmansägaren Johan Gustafsson Flygare och Sara Larsdotter. Johan August Flygare börjar sina studier i Skara läroverk 1868. Under studietiden står han skriven i föräldrahemmet. År 1881 den 25 jan. kommer han till Hagebyhöga, där han fått en tjänst som pastorsadjunkt. Året efter den 28 jan. flyttar han till Skedevi och Reijmyre glasbruk där han fått tjänst som brukspredikant. Han gifter sig den 29 nov.1882 med Hilma Ingeborg Persson från Mariestad. Hon var född den 21 okt.1860 och

dotter till krögaren Nils Persson och Ingrid Nilsson Korell. I Skedevi föds de två första barnen. Sara den 13 aug.1883 och Johannes den 25 juli 1886.År 1888 har han fått en komministertjänst i Kumla och den 24 maj flyttar de in i Åsby Komministerboställe. Där föds barnen, Anna den 15 sept.1888, August den 30 sept.1890 och Nils den 16 juli 1892. Till Svanshals kommer familjen den 24 okt.1892 och där föds de två sista barnen,Karl den 27 dec.1894 och Einar den 19 aug.1897. Äldsta dotter Sara dör den 31 jan.1903 i nervfeber, 20 år gammal och sonen Johannes flyttar till Nacka den 19 nov.1903.Sonen Karl dör den 13 aug.1911 i lungsot 17 år gammal. Johan August Flygare dör den 30 sept.1912 i hjärnblödning 60 år gammal. Hilma Ingeborg Flygare Persson flyttar tillsammans med barnen, Anna, August, Nils och Einar till Linköping den 24 april 1914 där bor de till 1917 då de flyttar till Svedvi socken i Västmanlands län där sonen Nils fått en tjänst som organist och skollärare året innan. Sonen August flyttar 1918 till Hällestad där han fått en skollärartjänst och 1919 flyttar Einar till Västerås där han studerar. Anna Flygare har gift sig med komminister Johan Evald Ekbäck i Arvidsjaur. De kommer till Svedvi den 31 dec.1919 där han får en tjänst som komminister och småskollärare men den 22 nov.1920 reser de till Prettiska i Indien som missionärer. De kommer hem på besök sommaren 1928 men återvänder på hösten till Indien. Hilma Ingeborg Flygare Persson dör den 18 juli 1923.

Arrendatorer under Flygares tid som kyrkoherde. Abraham Alfred Johansson med familj flyttar den 24 april 1893 till Väderstad och Johan Alfred Wallgren kommer hit den 1 juni som ny arrendator från Stenum i Skaraborgs län. Han var född den 13 maj 1860 i Härlanda och gift med Augusta Charlotta Eriksdotter, född den 17 sept.1860 i Åsaka Skaraborgs län.De får två söner , Axel och Erik. De arrenderar gården fram till 1898 då familjen flyttar till Åsaka. Ny arrendator blir Oskar Emil Reinholt Damberg, född den 7 april 1871 i Ödeshög och hustrun Klara Mathilda Frid,född den 7 nov.1876 i Bjälbo, de har gift sig den 23 mars 1900.De får fyra barn, sönerna, Oskar Helmer, Sven Oskar, Oskar Evert och dottern Anna Oskara. Oskar Emil Reinholt Damberg dör den 6 mars 1905 på Vadstena Lasarett, 34 år gammal och hustrun med barnen flyttar till Skänninge den 31 mars 1905.Ny arrendator blir Sven Johan Svensson, född den 27 juli 1872 i Åsbo och hustrun Johanna Mathilda Karlsson, född den 18 juni 1864 i Viby. Sonen Sven Albin född 1896 i Åsbo. Familjen kommer hit den 3 april 1905 från Stora Åby.

Den 15 okt.1913 kommer Karl Fredrik Wasen hit som ny kyrkoherde. Han var född den 26 okt.1856 i Vassviken, Ånimskogs socken i Bohuslän. Hans föräldrar var bonden Peter Hansson och Maja Cajsa Svensdotter. När han gifter sig den 5 dec.1895 med Kristina Sofia Ström är han komminister i Hässleby. Hon var född den 14 juli 1878 i Kullen under Stora Fagerhult i Hässleby socken och dotter till soldaten Samuel Ström och Katrina Gustava Magnidotter. I Hässleby föds barnen, Stina den 13 sept.1896,Maja den 6 febr.1898, Greta den 22 sept.1899, Hans den 18 nov.1900, Karl den 1 april 1902, Sven den 28 nov.1903, Brita 10 mars 1905, Lisa den 14 mars 1906, Bengt den 24 april 1907, Eva den 30 jan.1910 och Inga den 11 dec.1911. I Svanshals föds de två sista barnen, Dag Martin den 10 nov.1917 och Åke den 4 maj 1920.År 1932 har Wasens bostadort ändrats till Prästgården Högsten och kyrkoherdebostället till kronogård, det kallas sedan Lönebostället. Karl Fredrik Wasen är sedan kyrkoherde till 1934 då han flyttar till Heda socken.

Arrendatorer under Wasens tid som kyrkoherde. Sven Johan Svensson med familj flyttar den 24 april 1914 till Glänås Lagmansgård. Ny arrendator blir Carl Johan Andersson som kommer hit den 1 maj 1914 från Ödeshög. Han var född den 19 april 1855 i Hulta Vårdsnäs socken. Han gifter sig den 1 nov. 1884 med Clara Vilhelmina Johansdotter, född den 30 nov 1863 i Stora Åby. Barnen, Ernst Sigfrid, Signe Maria och Johan Gunnar födda i Kumla, Tage Edvin, Gustav Artur och Karl Enok är födda i Ödeshög. De är sedan arrendatorer under Wasens tid och även sedan Torsten Eliasson kom hit som Kyrkoherde.

Karl Torsten Arvid Eliasson kommer hit som ny kyrkoherde den 3 maj 1935 från Hjorted Kalmar län. Han var född den 9 juni 1896 i Alingsås och son till kyrkvaktmästaren Svante Eliasson och Anna Kristina Gustafsdotter. Han gifter sig den 22 maj 1933 med Elin Weiberth. Hon var född den 30 aug. 1904 i Taberg och dotter till ingenjören Gustaf Herman Weiberth och Anna Signe Mathilda Egnell. De får två barn tillsammans, Torsten Lennart född den 23 febr. 1935 i Hjorted och Anna Maria Birgitta född den 9 febr. 1937 i Svanshals.

Svanshals Mellangård nr.1. ½ mantal Skatte-augment.

*Ett augmentshemman var en gård som betalade en del av sin fastställda skatt till ett rusthåll.

Svanshals Mellangård (Bläsingsgården 1785) ½ mantal skatte-augment* till Bårstad rusthåll nr.33 Vadstena Komp.

¼-dels mantal Svanshals Mellangård.

Sexmannen Olof Svensson föddes den 4 aug. 1696 i Glänås. Han gifter sig 4 jan 1730 med pigan Karin Claesdotter, född 1705, dotter till Claes Andersson och Karin Nilsdotter på Solberga ägor. De blir boende i Svanshals by. De får fyra barn, Sven född den 12 mars 1731, Karin född den 23 maj 1734, hon dör 1735, Jonas född den 5 jan. 1736 och Karin född den 14 nov. 1739. Karin Claesdotter dör den 1 april 1760 55 år gammal och begravs 4de dags påsk. Olof Svensson dör den 3 okt. 1766 av slag 70 år gammal. De har då två söner och en dotter i livet.

Dottern Karin Olofsdotter gifter sig med Pehr Andersson den 3 dec. 1759. Han var född den 30 okt. 1728 i Gärdslösa och son till Anders Nilsson och Brita Svendsdotter. De får sex barn, Sven född den 13 juli 1760, Anna född den 4 april 1764, Nils född den 22 aug. 1766, Maja född den 26 juli 1771 och Eric född den 21 maj 1774. Pehr Andersson dör den 18 jan. 1804 76 år gammal. Han är då ägare till ¼-dels mantal Svanshals Mellangård. Den har skatteköpts den 18 juli 1796 enligt Kungl. Hemmans kollegies brev. Det finns även ett testamente där Pehr Andersson och hustrun Karin Olofsdotter överlåter gården på sonen Nils Persson. Äldste sonen Sven Säberg är ryttare, sonen Anders Persson är ofärdig och bor hemma på gården och yngste sonen, Eric Svan är livgrenadier, dottern Anna är gift med Erik Persson i Hästäng och dottern Maja är gift med korpralen Pehr Elfstrand.

Nils Persson är nu bonde på gården och modern och hans ofärdiga bror Anders bor kvar på gården. Nils Persson är inte frisk utan lider av någon tärande sjukdom och den 19 nov. 1811 avlider han 45 år gammal. Modern Karin Olofsdotter dör 2 dagar senare. Hon har varit sängliggandes i 3 år efter ett slaganfall. Hon är 72 år gammal. Fastigheten, ¼-dels mantal Svanshals Mellangård är värderad till 1000 riksd. Arvingar är bröderna Sven Säberg, Anders Persson och den avlidne brodern Eric Svans dotter Anna Catharina, född 1801 och systrarna Anna och Maja. Anders Persson avlider den 22 nov. 1812 i "bröstfeber" 44 år gammal. Han var då ägare till 1/8-dels mantal i gården. Dottern Anna och

maken Erik Persson flyttar hit från Hästäng 1813 och brukar gården. De flyttar den 23 nov. 1815 till Kumla.

Ny ägare blir Jonas Jonsson, som kommer hit från Svanshals Thoregård, född de 31 maj 1786 och son till Jonas Erlandsson och Greta Larsdotter i Svanshals Thoregård. Han gifter sig den 12 mars 1813 med rusthållardottern Margareta Johansdotter från Lilla Yxnekulla. Hon var född den 24 dec. 1784 och dotter till Johan Larsson och Brita Larsdotter. Då de var kusiner har de fått Kunl. Majts nådiga tillstånd att ingå äktenskap enligt resolution av den 29 jan. 1813. De får två barn tillsammans, Anders född den 30 aug. 1816 och Johanna Christina född den 3 sept. 1819. År 1832 flyttar de till Thoregården där de blir torpare.

Ny ägare bli brodern nämndemannen Anders Jonsson genom ett arvskifte i febr. 1838, han var född den 25 sept 1789 i Svanshals Rusthåll och son till Jonas Erlandsson och Greta Larsdotter. Han gifter sig den 7 aug. 1812 med Catharina Ericsson, född den 29 jan. 1786 i Hygnestad Harstads socken. Hon är dotter till Eric Svensson och Brita Gudmundsdotter. De får tre barn tillsammans, Johanna född den 25 nov. 1814, hon är ofärdig, Anders Johan född den 14 okt. 1819 och Margareta Christina född den 7 april 1822. Hustrun Catharina Ericsson dör den 16 jan. 1837. Anders Jonsson bor på undantag och gården brukas av sonen Anders Johan Andersson. Den 20 april 1848 dör Anders Jonsson och gården äges sedan av barnen, Anders Johan 3/32-dels mantal och döttrarna Johanna och Margareta Christina 5/64-dels mantal var.

Anders Johan Andersson gifter sig den 16 febr. 1844 med Johanna Jonsdotter från Hygnestad i Harstads socken. Hon är dotter till Jonas Nilsson och Maja Ericsson. De får fyra barn tillsammans, endast ett barn överlever, Augusta född den 28 maj 1849. De tre övriga, Maria Carolina, Johan Peter och Carl Anders, dör alla under sitt första levnadsår. Gården säljes 1851 till Johan Magnus Petersson och Anders Johan Andersson med familj flyttar till Hogstad och utjorden Sjötonahumpen som de köpt samma år. Margareta Christina Andersdotter flyttar till Norrköping. Johanna Andersdotter bor kvar på ägora och flyttar sedan 1857 till Örberga.

Johan Magnus Petersson var född den 5 nov. 1823 i Thyrabohl Skolhemman i Ödeshögs socken. Hans föräldrar var Peter Arvidsson och Stina Larsdotter. Han gifter sig den 27 juli 1847 med Johanna Andersdotter från Överby Nilsagård, dotter till Anders Jonsson och Maja Cajsa Persdotter. Hon var född den 28 okt. 1820. De får tre döttrar, Lotta Emilia Augusta född den 29 juli 1850, Clara Maria född den 27 april 1853 och Carolina Vilhelmina född den 12 mars 1855. År 1856 flyttar familjen till Ödeshög och 1857 har Johan Peter Andersson i Solberga köpt gården enligt fastebrev av den 5 maj 1857 och 1861 är han ägare till hela Svanshals Mellängård.

¼-dels mantal Svanshals Mellängård.

Det andra ¼-dels mantalet av gården brukades av Elias Svensson. Han var född den 13 jan. 1707 i Glänås, son till Sockenmannen Sven Andersson, modern okänd. Han gifter sig den 20 nov. 1738 med pigan Catharina Persdotter, född den 15 april 1718 i Dalbobeta. Hon var dotter till Pehr Jönsson och Karin Nilsson. De får fyra barn, Sven född den 22 juli 1739, Pär född den 3 mars 1742, han dör den 12 juni samma år, Anna Elisabet född den 25 jan. 1744 och Anders född den 3 okt. 1746. Elias Svensson dör den 21 april 1747 efter att ha insjuknat i "hetsig feber, håll och styng" den 12 april. Han begravs den 26 april 40 år gammal. Änkan Catharina Persdotter lever sedan till den 12 maj 1790 då hon dör av "bröstsjuka" 72 år gammal.

Sonen Sven Eliasson är då bonde på gården. Han gifter sig den 15 juli 1767 med Margareta Erlandsdotter, född den 14 april 1743 i Svanshals Rusthåll och dotter till nämndemannen Erland Jonsson och Kerstin Carlsdotter. De får tre söner tillsammans, Elias född den 23 okt. 1767, Erland

född den 8 febr. 1771 och Jonas född den 1 febr. 1779. Sven Eliasson dör den 4 okt. 1808 i rödsot 68 år gammal. De är då ägare till ¼-dels mantal skatte augment Svanshals Melangård under rustningshemmanet Bårstad nr.33 Vadstena Komp. Änkan Margareta Erlandsdotter lever sedan hos sonen Jonas Svensson i Svanshals Thoregård under sina sista år och dör den 28 febr. 1826 82 år gammal.

Johan(Janne)Ölander blir ny ägare och var född den 10 jan 1797 i Mörby Örberga socken. Han var son till Jan Jonsson och Ingrid Lena Månsdotter. Till Svanshals kommer han 1818 som organist. Han gifter sig den 30 maj 1821 med Anna Greta Ericsson från Valla Rusthåll. Hon är dotter till Eric Persson och Eva Stina Persdotter och född den 13 febr.1801 i Gärdslösa där föräldrarna då var rusthållare. De får sex barn tillsammans, Adolf Fredrik född den 14 nov.1820,före äktenskapet(han blir sedan kyrkoherde i Svanshals), Johan Eric född den 25 nov.1822,Per Magnus född den 23 febr.1825, Carl Anders född den 15 nov.1827, Eva Augusta född den 4 nov.1830 och Carolina Vilhelmina född den 7 april 1837. Johan Ölander dör den 29 jan.1844,47 år gammal. Anna Greta Ericsson Ölander dör den 1 jan.1859,hon är då ägare till ½ mantal Glänås Frälsegård och ¼-dels mantal Svanshals Mellangård, i Röks socken 1/32-dels mantal Lorshagen. Det äges sedan av sterbhuset till 1861 då Svanshals Mellangård säljes till Johan Peter Andersson i Solberga enligt fastebrev av den 1 dec.1861.

Johan Peter Andersson var född den 9 april 1817 i Tuna Östergård och son till riksdagsmannen Anders Jonsson och Inga Maria Jacobsdotter. Han gifter sig den 3 okt.1841 med Gustava Jonsdotter från Solberga. Hon var född den 8 sept.1819 och dotter till Jonas Johansson och Anna Stina Andersdotter. De blir bönder i Solberga dit han flyttar 1841 i samband med giftermålet. De får två barn tillsammans, Mathilda Josephine född den 13 juli 1842 och Carl Albert född den 20 aug.1844. Han köper Svanshals Mellangård åren 1857-61 och den 18 nov 1873 flyttar familjen dit från Solberga, vilken han även är ägare till. Han har även köpt ½ mantal Svanshals Thoregård mellan åren 1857-1887.Sonen Carl Albert vistas i Stockholm då han begår självmord den 28 mars 1879.Han får sin grav i Stockholm. Johan Peter Andersson dör den 30 okt.1892, 75 år gammal och Gustava Jonsdotter den 19 april 1895 76 år gammal.De är då ägare till Stora och Lilla Solberga som dels ärvt av Gustava Jonsdotter och dels förvärvat under åren 1843-63,1/64-dels mantal Lorshagen, Svanshals Mellangård, inköpt 1857 och 1861,Svanshals Thoregård ½ mantal,inköpt 1857,1858 och 1887,i Rinna socken, ¼-dels mantal Skräppe och 1/8-dels mantal Lycke.

Dottern Mathilda Josephine Andersson gifter sig den 14 juli 1871 med inspektoren Per Johan Andersson från Källstad Tistelgård. Han var född den 19 juli 1841 och son till riksdagsmannen Gustaf Andersson och Lena Greta Hermansdotter. De arrenderar sedan hans fars gård, Bårstad Vågagård och där föds deras tre döttrar, Anna Maria född den 25 mars 1874, Hilda Josefina född den 8 april 1876 och Eda Charlotta född den 9 juli 1878.De flyttar till Svanshals Mellangård den 1 nov.1894.Dottern Eda Charlotta dör den 19 febr.1898 i lungsot 19 år gammal. Dottern Anna Maria gifter sig den 21 april 1899 med inspektoren Lars Teodor Appelqvist i Överby Rusthåll. Hustrun Mathilda Josefina Andersdotter dör den 27 nov.1905 i lungsot 63 år gammal. Gården arrenderas ut 1907 till Johan Albert Andersson, född den 15 aug.1861 i Harstad och hustrun Hulda Albertina Petersson, född den 21 nov.1865 i Hogstad. De har fyra barn, Karl Axel, Per Isak, Knut Stefan och Svea Margareta.de kom hit från Stora Solberga och bosatta i Thoregården, som tillhör Per Johan Andersson, vilken ingick i deras arrende. Arrendatorn Johan Albert Andersson med familj flyttar den 17 mars 1922 till Rinna. Ny arrendator blir Johan Fritiof Gustafsson och hans hustru Elin Elisabet Engholm och deras tre döttrar, Märta Elisabet, Una Cecilia och Agnes Maria. De kom hit från Hov den 10 nov.1922.De flyttar sedan 19 mars 1926 till Överby Mellangård som de blivit ägare till. Från Överby Mellangård kommer samma år den 6 nov. Karl Gustaf Andersson som ny arrendator. Han hade blivit änkeman den 11 mars 1922.Han flyttar sedan den 2 nov.1929 till Mjölby.

Per Johan Andersson dör den 30 jan.1924 84 år gammal. Ny ägare är dottern Hilda Josefina Andersson Juberg.

Hilda Josefina gifter sig den 28 juli 1898 med disponenten Gustav Anders Juberg från Bårstads Boställe i Rogslösa socken. Han var född den 6 maj 1870 i Vilsberga och son till inspektoren Nils Gustaf Juberg och Hilda Christina Andersson. I samband med giftermålet flyttar hon till Bårstad och där föds deras fem barn, Sigrid Margareta Josefina född den 6 maj 1899, Hilda Astrid Maria född den 1 juni 1902, hon dör den 3 april 1916 i lungtuberkulos 14 år gammal, Gustaf Fridolf Ingvar född den 4 aug.1903, han dör den 17 april 1904, Märta Frideborg Mathilda född den 9 nov.1905 och Gustaf Justus Inge född den 1 juni 1906. Gustaf Anders Juberg insjuknar i sinnessjukdom och den 2 april 1917 tages han in för vård på Vadstena Hospital och han har förklarats ommyndig av Häradsrätten den 26 juli 1916. Han skrivs ut den 30 juni 1918 och inskriven på Stockholms hospital den 3 jan.1919, därifrån skrivs han ut, icke frisk, den 3 maj 1919. Den 31 juli 1920 avlider han i hjärnblödning 50 år gammal. Änkan Hilda Josefina Juberg flyttar tillsammans med barnen, Märta Frideborg Mathilda och Gustaf Justus Inge till Linköping den 15 okt.1924. Inge Juberg flyttar till Herrestad den 23 nov.1928 och den 5 april 1930 kommer han till Svanshals Mellangård som arrendator. Hilda Josefina Juberg och dottern Märta Frideborg Mathilda kommer hit den 25 aug.1932 från Linköping. Dottern dör den 16 sept.1933 28 år gammal.

Svanshals Västergård nr.2. ½ mantal Skatte-augment.

Svanshals Västergård ½ mantal skatte-augment till Strömmestads rusthåll.nr.49. Vadstena Kompani.

Häradsdomaren Eric Larsson var född den 14 april 1710 i Stora Kullen och son till Lars Ericsson. Han är bonde i Svanshals Västergård då han gifter sig den 21 okt. 1740 med Maria Persdotter från Dalbobeta. Hon var född den 4 aug.1722 och dotter till Peter Jönsson och Brita Nilsson. De får tre söner tillsammans, Lars född den 28 nov.1747, Petter född den 24 april 1750 och Eric född den 13 dec.1752. Eric Larsson dör den 27 sept.1775 av rödsot, 65 år gammal. Äldste sonen Lars Ericsson vistas i Stockholm. De två återstående bröderna Peter och Eric Ericsoner brukar ¼-dels mantal var i gården.

¼-dels mantal Svanshals Västergård.

Peter Ericsson gifter sig den 3 nov.1778 med Catharina Persdotter, född den 28 maj 1748 i V.Tollstad, dotter till ledvaktaren vid södra ledet, Pär Jonsson och Catharina Bengtsdotter. De får tre barn, Catharina född den 11 april 1779, Petter född den 24 dec.1781 och Eric född den 11 mars 1785. Den 16 juni 1816 avled Peter Ericsson, han hade då varit sjuk i 8 år, först av "frossan" sedan av "vattusot" och han begravdes den 21 juni 66 år gammal. De är då ägare till ¼-dels mantal Svanshals Västergård.

Sonen Petter Persson brukar sedan gården. Han är gift med Stina Persdotter, född den 26 juli 1787 i Lycke Rinna socken och dotter till nämndemannen Peter Andersson och Catharina Jönsdotter. De har två barn, Petter född den 19 sept. 1815 och Johanna född den 26 jan.1817. Änkan Catharina Persdotter flyttar den 2 juni 1821 till Rinna och sonen Petter Persson och hans familj flyttar samtidigt till Pelarbo i Stora Åby socken.

Yngre brodern Erik Persson blir ägare av gården. Han har gift sig den 11 maj 1813 med änkan Anna Brita Olofsdotter i Överby Rusthåll. Hon var född den 18 juli 1781 i Runnestad Röks socken och dotter till rusthållaren Olof Larsson och Anna Greta Magnusdotter. Hon gifte sig första gången 1802 med Anders Jonsson i Överby Rusthåll. De har en dotter tillsammans, Anna Catharina född den 7 maj 1804. Anders Jonsson dör redan 1807 i lungshot. I samband med giftermålet flyttar Erik Persson till Överby Rusthåll där änkan Anna Brita Olofsdotter äger ½ mantal. År 1820 flyttar de till Svanshals

Västergård då hennes dotter Anna Catharina och hennes make Anders Jonsson i Runnestad blir ägare av Överby Rusthåll. Erik Persson och Anna Brita Olofsdotter får en dotter tillsammans, Stina Greta född den 1 april 1820. Hon lider av "fallandesot" (epilepsi). År 1855 övergår gården i mågen Anders Jonsson och hennes dotter Anna Catharina Andersdotter i Runnestads ägo. Erik Persson och Anna Brita Olofsdotter bor sedan kvar på undantag. Anna Brita Olofsdotter dör den 27 juni 1870, 87 år gammal och Erik Persson den 18 sept. 1872. Vid bouppteckningen förelägger mågen Anders Jonsson ett testamente av den 13 april 1855 som tillerkände honom och hans hustru Anna Carin Andersdotter all kvarlåtenskap efter de avlidna. Dottern Stina Greta Eriksdotter lade fram ett liknande dokument av den 30 dec. 1865, vari bestäms att hon av oskiftat bo skall ha 20 lod arbetat silver och 3 lip? Fjädersängkläder av bästa vara och sedan ärva efter lag. Hon har också ett kontrakt av den 13 april 1855 där hon skall ha sin nödiga försörjning av ägaren till ¼-dels mantal Svanshals Västergård. Stina Greta Eriksdotter avlider den 31 dec. 1874 av slag, 54 år gammal. Det äges sedan av Anders Jonsson och Anna Carin Andersdotter fram till 1881 då den säljes till August Andersson

¼-dels mantal Svanshals Västergård.

Eric Ericsson gifter sig den 4 jan. 1782 med sin kusin Catharina Ericsson, född den 29 febr. 1764 i Särthöga. Hon var dotter till förre fjärdingsmannen Eric Nilsson och Brita Persdotter. De har fått kungl. Majts. nådiga tillstånd till äktenskapet den 29 sept. 1781. Sonen Eric föds den 16 sept. 1783, Anders den 4 maj 1788, Maria Catharina 1792 och Anna Brita den 29 april 1795. År 1804 har familjen flyttat till Dalbobeta.

Nämndemanen Carl Erlandsson i Rusthållet är ägare till gården då han avlider den 11 mars 1803. Sonen Erik Carlsson brukar sedan gården. Han gifter sig den 27 aug. 1811 med rusthållardottern Inga Lisa Persdotter från Källstads socken. Hon var född 1784 och dotter till rusthållaren Petter Larsson och Anna Månsdotter i Källstad Gatugård. De får en dotter, Eva Carolina född den 21 maj 1812. Erik Carlsson dör redan den 1 april 1814 i lungsjuka 33 år gammal. Änkan flyttar sedan med sin dottertillbaka till Källstad den 22 maj 1816.

Erlend Svensson född den 8 febr. 1771 och son till Sven Eliasson och Margareta Erlandsdotter i Svanshals Mellangård. Han arbetar som dräng på olika gårdar, han flyttar till Harvestad i Landeryds socken 1812 där Fredrik Thollander och hustrun Margareta Graver är ägare. Fredrik Thollander kommer från Valla Rusthåll och sonson till förre kyrkoherden i Svanshals, Sven Tollander. Erlend Svensson flyttar hem till Svanshals 1815 och bor sedan hemma tillsammans med modern och brodern Jonas Svensson. År 1823 flyttar han till Västerlösa gård i Rogslösa, där han är till 1825 då han flyttar till Elgsjö Skattegård i Bjälbo socken. Han gifter sig den 1 jan. 1826 med änkan på gården, Lena Jönsdotter. Hon blev änka den 22 juni 1824, då hennes man, Anders Bengtsson avled. Med honom hade hon en dotter, Stina Carin Andersdotter, född den 8 juni 1811 i Överby där föräldrarna då var bönder. Lena Jönsdotter var född den 22 dec. 1773 i Stora Yxnekulla och dotter till Jöns Esbiörnsson och Stina Ericsson. Hennes äktenskap med Erlend Svensson blir barnlöst. Erlend Svensson med familj flyttar från Bjälbo till Svanshals Svanegård 1826. Erlend Svensson skänker sina gårdar till styvdottern, vilka består av ¼-dels mantal Svanshals Svanegård och ¼-dels mantal Svanshals Västergård enligt fastebrev den 26 juni 1829. Erlend Svensson avlider den 27 aug. 1841 70 år gammal. De är då bosatta i Svanegården. Lena Jönsdotter avlider den 21 sept. 1847, 73 år gammal.

Dottern Stina Carin Andersdotter är gift med Anders Ericsson i Dalbobeta. De har gift sig den 13 jan. 1829. Han har varit gift en gång tidigare med Anna Greta Andersdotter och har fyra barn i det giftet, Carl Petter, Eric Gustaf, Anna Sofia och Anders August. Stina Carin Andersdotter får fem söner, Johan Axel född den 26 april 1832, Lars Vilhelm född den 7 okt. 1834, Sven Magnus född den 7 juni 1837, Adolf Fritz född den 21 dec. 1839 och Claes Otto född den 29 april 1842. Anders Ericsson avlider

den 15 nov.1849 och är då ägare till ¼-dels mantal krono-skatte augment Dalbobeta som han erhållit som gåva och förtida arv av sina föräldrar enl. fasta den 4 juli 1816. Dessutom äger änkan Stina Carin Andersdotter som enskild egendom de två gårdarna i Svanshals och 1850 flyttar hon till Svanegården med sina barn. Äldste sonen Johan Axel Andersson flyttar 1852 till Svanshals Västergård som arrendator. Stina Carin Andersdotter dör den 30 mars 1853 och därefter äges gårdarna av sterbhuset och arrenderas av sonen Johan Axel Andersson. Han gifter sig den 7 jan.1855 med Gustava Carlsdotter från Särzhöga Lillgård. Hon var född den 16 april 1830 och dotter till Carl Tollsten och Maja Stina Persdotter. De brukar sedan bägge gårdarna fram till 1872 då de köper Svanshals Svanegård och yngste brodern Claes Otto Andersson, bosatt i Stockholm, köper Svanshals Västergård som då arrenderas av brodern Sven Magnus Andersson. Han kom hit den 12 april 1872 från Rinna där han varit inspektör. Han brukar sedan gården fram till sin död den 16 aug.1879. År 1883 har August Andersson blivit ägare av gården.

Landskanslisten och senare auktionisten August Andersson köper Svanshals Västergård i två omgångar enligt lagfartsbevis den 17 juni 1881 och den 13 mars 1883. Han var född den 6 jan.1850 i Lilla Sonorp i Västerlösa socken, son till Anders Andersson och Greta Johanna Johansdotter. Hit kommer han den 24 nov.1881 från Sättra ägor i Röks socken. August Andersson gifter sig den 12 okt.1883 med Amalia Fagerberg. Hon kommer hit från Väderstads Kronofogdeboställe där hon varit hushållsmamsell. Amalia Fagerberg var född den 12 nov.1839 i Gransborg som hörde till Kisa Prästgård. Hennes föräldrar anges som okända, det noteras endast att modern fött barnet i Gransborg. Hon blir sedan fosterdotter till Catharina Sofia Pelander. Men i bouppteckningen efter henne anges två morbröder och en moster Fagerberg i Eksjö. Amalia Fagerberg avlider den 4 okt.1899, 60 år gammal. De är då ägare till ett flertal gårdar, förutom Svanshals Västergård äger de 1/24-dels mantal Mark i Röks socken, vilket änkemannen ärvt av fadern, 3/4-dels mantal Lindekullen Skatte-säteri, lagfart den 5 sept.1887, Skenlidens skatteskog, 1 mantal skatte-rusthåll Rinna nr.3 Herrgården, jämte utjordarna Rinna nr.6 och Hag i Rinna socken. August Andersson flyttar den 24 okt.1900 till Lindekullen i Väderstad socken.

¼-dels mantal Svanshals Västergård.

Ny ägare blir f.d. grenadieren Anders Peter Wärn, född den 29 april 1852 i Bergstugan på Näsby ägor i Åsbo socken. Han var son till torparen Peter Gustafsson och Anna Cajsa Samuelsdotter. Han gifter sig 1880 med Anna Sofia Johansdotter. Hon var född den 1 sept.1842 på Prästgårds ägor och dotter till torparen Johannes Persson och Anna Carin Andersdotter. De har tre barn, Sigrid Amalia född den 20 aug.1880, Alfrida Sofia född den 13 dec.1881 och Simon Petrus född den 7 sept.1884. De två döttrarna står angivna som sömmerskor. Familjen flyttar den 24 okt.1907 till Mjölby och ny ägare blir L.Appelqvist i Överby rusthåll.

År 1911 äger Fredrik Lindberg ¼-dels mantal Svanshals Västergård. Han var född den 14 april 1854 i Agnetorp i Skaraborgs län och son till Johan Lindberg och Greta Larsdotter. Han kommer till Svanshals och Kyleberg 1904 som inspektör. Samma år gifter han sig den 16 oktober med Edla Frenanda Håkansson från Särzhöga Rusthåll. Hon var född den 15 juli 1872 och dotter till Frans Gustaf Håkansson och Augusta Josefina Andersson. De får en son tillsammans, Bror Folke född den 5 mars 1907. Till Svanshals Västergård flyttar de den 19 nov.1911, de kommer då närmast från Kumla socken. De äger och brukar sedan gården till 1930 då de flyttar till Väderstad. Sonen Bror Folke har flyttat till Tyresö 1929 och dör den 17 nov.1830, samma dag som föräldrarna flyttar till Väderstad.

Ny ägare blir Carl August Gustafsson, född den 16 april 1884 i Hadestad Storgård. Han var son till Skraddaren August Gustafsson och Johanna Dorotea Johansson boendes i Katrineberg. Han kommer hit den 18 nov.1930 från Ekeby. Gården arrenderas av brodern Josef Bernard Gustafsson, född den

22 april 1893 i Katrineberg. Han har gift sig den 7 mars 1925 med Tyra Maria Sköld. Hon var född den 27 jan.1905 och dotter till f.d. grenadieren Emil Hjalmar Andersson Sköld och Frida Maria Daun. De har dottern, Doris Linnea Elisabet född den 2 dec.1927 i Ekeby. Familjen kommer hit den 20 mars 1931 från Stora Åby. De arrenderar sedan gården till 1936, då de flyttar till Hedensberg på Heden (tidigare hette det Bergstorp) . Carl August Gustafssons mor, änkan Johanna Dorotea Gustafsson flyttar till honom i Svanshals Västergård från Katrineberg 1936 och systemen Anna Maria Gustafsson kommer hit 1941 från Trehörningssjö i Västerbottens län.

¼-dels mantal Svanshals Västergård Lund..

År 1907 kommer Axel Edvard Axelsson hit som ny ägare till gården. Han var född den 19 mars 1864 i Sestorp i Ödeshögs socken och son till bonden Alfrid Axelsson och Anna Maria Andersdotter. Han gifter sig med Amanda Emilia Johansson, född den 10 sept.1873 i Stora Krokek i Ödeshögs socken. Hon var dotter till Alfred Johan Johansson och Hilma Emilia Andersdotter. Efter giftermålet är de bönderi Stora Krokek och där föds deras första barn, sonen Johan Erik Samuel född den 1 maj 1903.Den 24 sept.1904 flyttar familjen till Egbola i Heda socken som arrendatorer, den äges av fadern Alfrid Axelsson. Därifrån flyttar de sedan 1907 till Svanshals Västergård som nya ägare av gården. Axel Edvard Axelsson dör samma år den 30 juni. Gården äges sedan av sterbhuset.

Den 1 nov.1909 kommer Karl Johan Johansson Blucher hit som lantarbetare. Han var född den 23 maj 1841 i Bjälbo och hit kommer han från Svanshals Thoregård, där han varit rättare. Han var änkling, hustrun Gustava Blucher hade dött 1905.Han är sedan kvar fram till sin död den 3 sept.1912, då han avlider 72 år gammal.

Änkan Amanda Emilia Johansson dör den 27 april 1916. Oskar Valfrid Ljung kommer då hit den 29 juni 1916 som arrendator. Han var född den 20 mars 1883 i Rinna socken. Han har gift sig den 19 april 1914 med Eda Elisabet Ås, född den 10 nov.1888

.Den yngre brodern Axel Vilhelm Folke Axelsson flyttar till Boeryd i Gränna den 9 sept.1914, han är då 9 år gammal. Han kommer hem igen året därpå och är sedan hemma till den 14 nov.1919 då han flyttar till Väderstad. Han kommer tillbaka 1922, då från Heda. Sedan är han hemma till den 18 maj 1928 då han utvandrar till N. Amerika, men redan året därpå kommer han tillbaka hem den 20 juli och han avlider den 25 maj 1930 endast 25 år gammal.

.Den äldste sonen Johan Erik Samuel Axelsson flyttar till Egbola i Röks socken den 2 dec.1916 som dräng, han är då 13 år gammal. Därifrån den 1 dec.1918 till Hejla Pilgård och den 12 april 1921 flyttar han hem till Lund som ny ägare av gården. Han gifter sig den 22 dec.1928 med Svea Frida Viola Gomér från Kamphemmet i Röks socken. Hon var född den 18 febr.1904 i Fölseryd och dotter till Carl August Gomér och Anna Charlotta Nilsson. De får tre barn tillsammans, Maj-Britt Doris Viola född den 20 okt.1929, Karl Erik Rune född den 24 okt.1931 och Ingegärd Svea Margareta född den 17 juni 1939.

Svanshals Thoregård nr.3 1 mantal Rusthåll.

Per Andersson Lindroth förlänades enligt kungl. Brev den 10 dec. 1645 på Norrköpings beluts vilkor Svanshals nr.3. Det indrogs efter Lindroths död.

Per Andersson Lindroth föddes 1596 i Vallerstad, son till torparen och smeden Anders Nilsson. Han deltog i kriget i Tyskland och den 13 juli 1630 befodrades han till ryttmästare. Under ett uppehåll i Moosburg hade Lindroth otur att i en duell skjuta sin regementskamrat, Lage Olsson Oxehufvud,

vilken efter 15 dagar avled i Munchen. Lage Olssons mor, Märta Posse, anförde inför rådet sina klagomål, med begäran att Per Andersson måste ställas inför rätta. Krigsrätt hölls den 3 juni 1634 i Gromow, då det utröntes att "den döde själv givit orsak till sin olycka och dödsfall" och att Per Andersson" till äran attackerad, så att han till att unvika största förakt måste defedera sig", varför rätten dömde honom "fri och saklös". Han dog den 4 juni 1673 på Sörby Varvs socken. Biskop Terserus väckte frågan i Linköpings konsistorium om hans begravning, emedan han i livstiden "varit ogudaktig och mycket svurit". En undersökning rörande hans dödsberedelse synes dock ha ådalagt, att den gamle krigaren skilts från livet med ett kristligt sinnelag. Hemmanet förlänades den 9 okt. 1673 till Zacharias Reenberg. Det reducerades från honom med 1682 års ränta och indelades på kavalleriet nr.58 av Vadstena kompani. Det skatteköptes den 23 aug. 1790 och den 6 sept. 1791.

½ mantal rusthåll.

Nils Bengtsson kommer hit 1712 den 28 dec., då han giter sig med Margareta Larsdotter. Han var född den 24 dec. 1685 i Runnestad, Röks socken. Han har bott hemma hos föräldrarna tills han kom till Svanshals och gifter sig. Margareta Larsdotter var född 1664 i Röks socken och hade från 12 års ålder tjänat piga på olika ställen i 37 år då hon kom till Svanshals och är piga där då hon gifter sig. Hon är 48 år vid giftermålet varför äktenskapet blir barnlöst. Nils Bengtsson är rusthållare då han dör den 8 dec. 1726 efter att ha lidit av en svår lungshot. Han har fått herrans nattvard den 26 nov. och begravs den 18 dec. 41 år gammal.

Efter att varit änka i 3 år gifter Nils Bengtssons änka Margareta Larsdotter om sig med Erland Jonsson den 29 jan. 1730. Han var född den 15 sept. 1702 i Långaryds socken i Småland. Han kommer hit när han är i 17-årsåldern och först tjänar han i 2 år hos Nils Larsson i Runnestad och sedan 3 år i Ingvaldstorps Storgård, sedan kommer han till svanshals och tar tjänst som dräng hos änkan Margareta Larsdotter i 3 år innan han gifter sig med henne. Han är då 28 år och hon 66 år gammal. Under deras äktenska förvärvar de rustningsrätten till ½ mantal kronorusthåll Svanshals nr. 58 Vadstena Kompani den 4 maj 1736. Efter 10 års äktenskap dör hon den 30 mars 1740 efter att varit sjuk i 8 dagar. Dagen före har hon fått Herrans nattvard och dör sedan på söndagsmorgonen kl. 4, 76 år gammal.

Erland Jonsson gifter sedan om sig den 30 okt. 1740 med Kerstin Carlsdotter från Gärdslösa. Hon var född den 18 febr. 1718 i Gärdslösa och dotter till Carl Persson. De får fem barn, Carl född den 5 aug. 1741, Margareta född den 14 april 1743, Catharina född den 6 aug. 1745, Maria född den 22 april 1750 och Jonas född den 26 jan. 1760. Erland Jonsson är nämndeman och rusthållare när han dör den 8 maj 1766 efter att ha varit sjuk i 8 dagar med värk i hela kroppen. Han begravs den 19 maj, annandag pingst, 64 år gammal. Änkan lever till den 13 juni 1792 då hon dör i "bröstsjuka" 74 år gammal. Arvingar är de två sönerna, Carl och Jonas Erlandsson, båda bönder i Svanshals rusthåll och två döttrar, Margareta gift med Sven Eliasson i Svanshals och Catharina, gift med nämndemannen Isac Gudmundsson i Solberga.

Erland Jonssons son Jonas Erlandsson blir rusthållare på 3/8-dels mantal i gården. Han gifter sig den 18 okt. 1782 med Greta Larsdotter från Solberga. Hon var född den 15 dec. 1754 och dotter till Lars Jönsson och Catharina Persdotter. De får fyra barn tillsammans, Catharina född den 19 okt. 1783, Jonas född den 31 maj 1786, Anders Fredric född den 25 sept. 1789 och Charlotta född den 10 febr. 1795. Jonas Erlandsson avlider den 15 juli 1830. De är då ägare till ¼-dels mantal Svanshals Rusthåll nr.58.

Erland Jonssons son Carl Erlandsson gifter sig den 29 dec. 1772 med Margareta Ericsson i Särthöga. Hon var född den 16 sept. 1745 och dotter till Eric Nilsson och Anna Andersdotter i Särthöga. Efter giften flyttar de till Gärdslösa i Kumla socken. De får sex barn, Anna Brita född den 27 april 1773, Erland född den 30 mars 1775, Carl Jonas född den 6 febr. 1777, Catharina född den 25 juli 1779, Eric Gustaf född den 3 dec. 1781 och Margareta född den 9 jan 1785. När sista dottern föds har familjen flyttat åter till Svanshals Thoregård där han är ägare och rusthållare till $\frac{1}{4}$ -dels mantal. Carl Erlandsson är nämndeman och rusthållare när han dör den 11 juni 1803 av "stenpassion" 62 år gammal. Arvingar är änkan Margareta Ericsson och fem efterlevande barn, sönerna Jonas och Eric Carlsson och döttrarna Anna Brita, Catharina och Greta Carlsson. De är då ägare till $\frac{1}{4}$ -dels mantal skatte-rusthållet Svanshals nr.58 och $\frac{1}{4}$ -dels mantal skatte-augment Svanshals Västergård. Den 10 febr. 1823 avlider änkan Margareta Ericsson 77 år gammal. Hon har sista tiden varit inneboende hos sonen Jonas Carlsson som brukar gården. De efterlevande arvingarna är sonen Jonas Carlsson, den avlidne sonen Eric Carlssons dotter Carolina 10 år, dottern Catharina gift med Mauritz Johansson i Lorby och Margareta gift med ledvaktaren Hagström i Holmen.

År 1807 är Carl Erlandssons son Jonas Carlsson ny ägare till $\frac{1}{4}$ -dels mantal Svanshals Thoregård. Han gifter sig den 28 dec. 1806 med Margareta Johansson i Lorby. Hon var född den 2 mars 1777 och dotter till Johan Börjesson och Maja Nilsson Wistedt. Vid vigseln som skedde i Lorby skänkte brudgummen bruden 20 lod silver och 2 dukater. I samband med brölloppet blir han rusthållare på gården. De får sex barn, men endast en son överlever, Carl Johan född den 3 nov. 1808. Margareta Johansson dör den 14 jan. 1841 63 år gammal. De är då ägare till $\frac{1}{4}$ -dels mantal krono-skatte-rusthåll nr.58 Svanshals Thoregård. Jonas Carlsson dör den 9 okt. 1844, 67 år gammal. Han har under sin livstid varit fattigföreståndare och sedan kyrkvård i 29 år. Han begravs den 20 okt. Gården har då gått över i sonens ägo.

Carl Johan Jonsson gifter sig den 15 nov. 1833 med Christina Margareta Persdotter, dotter till Peter Månsson och Brita Svensdotter i Mosshult i Västra Hargs socken och född den 7 nov. 1810. De får fyra barn, Johan Peter född den 7 febr. 1835, Carl August född den 31 dec. 1837, de dör bägge två i rödsot 1842, Carl August den 23 sept. 4 år gammal och Johan Peter den 28 sept. 7 år gammal. Sedan föds sonen Carl Peter den 21 juli 1843 och dottern Brita Maria den 29 mars 1846. Carl Johan Jonsson är då ägare till $\frac{3}{8}$ -dels mantal i rusthållet och brukar det till slutet på 1860-talet, då Axel Hermelin blir ägare av hans del i gården och även till L.M. Kinnanders $\frac{1}{8}$ -dels mantal, tillsammans $\frac{1}{2}$ manta. Carl Johan Jonsson och hans hustru och dottern, Brita Maria Karlsson, bor sedan kvar på gården. Sonen Carl Peter Karlsson flyttar 1869 till Vadstena, där han blir dräng hos handlaren Carl Anders Eckerbom. Christina Margareta Persdotter dör den 8 april 1890, 79 år gammal och Carl Johan Jonsson den 21 nov. samma år, 82 år gammal. Dottern bor sedan kvar till den 14 nov. 1897 då hon flyttar till Hånger i Källstad socken, där hon blir hushållerska. År 1910 flyttar hon till Vadstena där hon bor på några olika ställen, tills hon 1914 flyttar till brodern Carl Peter Karlsson, som är vedhandlare och äger en gård i Klosterkvarteren. Brodern avlider samma år den 16 nov. Brita Maria Karlsson bor sedan kvar tillsammans med broderns änka, Charlotta Gustafsson.

Axel Hermelin äger gården till 1909 då han säljer den till sin förvaltare på Renstad, Frans Emil Svensson. Han var född den 4 maj 1861 i Renstad och son till statdrängen Sven Ingesson och Fredrica Sofia Carolina Andersdotter. Han gifter sig den 30 okt. 1886 med Anna Sofia Andersson, född den 3 sept. 1856 i Renstad, dotter till statdrängen Anders Jonsson och Inga Stina Svensdotter. De får tre barn tillsammans, Simon Martin född den 19 dec. 1888, David Gideon född den 15 jan. 1891 och Harald Emil född den 21 nov. 1897. De två äldsta sönerna kommer till Svanshals Thoregård som arrendatorer den 1 nov. 1909. Simon Martin från Kyleberg där han varit bokhållare och David Gideon

från Renstad. Frans Svensson och hustrun Anna Sofia och sonen Harald Emil kommer hit 3 nov.1916,Frans Svensson är då nämdekan. Samma år den 24 nov. gifter sig sonen Simon Martin Svensson med Signe Maria Andersson från Svanshals Prästgård, född den 2 april 1893 i Kumla, dotter till Carl Johan Andersson och Clara Vilhelmina Johansdotter, arrendatorer på Prästgården. De får två barn, Gustaf Martin född den 6 dec.1917 och Ann-Marie född den 15 febr.1920. Anna Sofia Andersson dör den 23 april 1924, 68 år gammal. Den 30 mars 1936 flyttar Simon Martin Svensson med sin familj till Orlunda. Brodern David Gideon Svensson och fadern Frans Svensson flyttar med till Orlunda och gården har sålts. Yngste sonen Harald Emil Svensson har arbetat som bokhållare på några olika ställen. Han har insjuknat i sinnessjukdom och kommer samtidigt till ålderdomshemmet.

Den nya Ägaren är August Emil Andersson som kommer hit den 30 mars 1936 från Häggestad i Heda socken. Han var född den 16 sept.1867 i Tjugby Västergård, son till drängen Anders Peter Svensson och Fredrica Jonsdotter. Familjen äger torpet Hängsla på Boeryds ägor i Stora Åby då August Emil Andersson den 1 mars 1887 utvandrar till N.Amerika. Han är bosatt i Chicago, Illinois då han gifter sig den 15 april 1899 med Anna Josefina Gustafsson. Hon var född den 27 juni 1872 i Nisshult Stora Åby socken och dotter till Johan August Gustafsson och Emilia Augusta Jonsdotter. Hon har utvandrat den 31 maj 1897 till N. Amerika. Deras två första barn föds i Chicago, Karl Artur den 4 mars 1900 och Emil Sigurd den 22 jan1902.Då hon väntar deras tredje barn, flyttar hon hem till Stora Åby och där föds Tyra Augusta den 25 juni 1904. August Emil Andersson är då kvar i Chicago, men kommer hem året efter. De bor då i Grenadiertorpet i Sotäng. Där föds deras yngsta dotter, Anna Ruth den 4 jan 1906.Den 21 aug.1908 flyttar de till Häggestad Rusthåll nr.8,Västra Skattegården där de äger 1/8-dels mantal. Äldste sonen Karl Artur Andersson får Kungl.Majts. tillstånd att utflytta ur riket den 2 febr.1923 och den 2 mars utvandrar han till N. Amerika. Den 30 mars 1936 flyttar August Emil Andersson med familj till Svanshals Thoregård där de äger ½ mantal.

½ mantal rusthåll.

Peter Bengtsson var född den 11 aug.1688 i Runnestad i Röks socken och bror till Nils Bengtsson.Peter Bengtsson blir ryttare för Svanshals Rusthåll år 1709 och deltar i slaget vid Hälsingborg och andra "kampanier" fram till 1722.Han gifter sig den 5 febr.1715 med Ingeborg Andersdotter i Ramstad. Hon var född den 25 jan.1688 i Bårstad Rogslösa socken.De får 4 barn tillsammans. Hon insjuknar den 21 april 1742 på dagen kl.11av "ett invärtes slag" och hon dör den 30 april 1742, 54 år gammal. Peter Bengtsson gifter då om sig samma år på hösten den 5 nov. med änkan Ingeborg Nilsson i Vallby. Hon var född den 4 febr.1713 i Vallby och dotter till Nils Svensson och Kerstin Andersdotter. De får tre barn, varav en son överlever, Fredric född den 19 mars 1749. Vid det andra giftet har Peter Bengtsson blivit Rusthållare, nämdekan och kyrkvård, alltså en betrodd man. Han avlider den 4 nov.1751 av "långsam värk i hela kroppen", han begravs den 11 nov, 62 år gammal. Han äger då rustningsrätten till ½ mantal Svanshals Rusthåll nr.58.Vadstena Kompani. Han efterlämnar jämte änkan en dotter från förra giftet, Catharina gift med rusthållaren Lars Jönsson i Solberga och sonen Fredric Persson. Änkan Ingeborg Nilsson lever sedan på undantag till den 13 mars 1793, då hon avlider 80 år gammal. Sonen Fredrik blir ägare till ¼-dels mantal och Lars Nilsson, gift med Fredrik Perssons systerdotter Karin Larsdotter,1/8-dels mantal.

Fredric Persson gifter sig den 1 maj 1773 med Margareta Ericsson från Stora Yxnekulla. De blir boende i Svanshals Rusthåll. Hon dör den 10 mars 1798, 54 år gammal. Fredric Persson gifter sedan om sig den 11 nov. samma år med änkan Anna Hansdotter från Egbola. Hon har två söner från sitt tidigare äktenskap, Jonas född den 2 dec.1784 och Anders föd den 1 jan.1788.Fredric Persson avlider den 4 dec.1804 utan några bröstarvingar. Han är då ägare till ¼-dels mantal krono-skatte Rusthåll Svanshals Thoregård. Det finns två dokument, Kungl.kammarkollegiebrev av år 1790 och ett

äktenskapsförord eller testamente. Änkan Anna Hansdotter och hennes två söner, Jonas och Anders Olsöner flyttar den 4 febr.1808 till Stora Åby.

1/8-dels mantal äges av Lars Nilsson. Han var född den 31 mars 1733 i Lorby och son till Nils Andersson och Elsa Carlsdotter. Han gifter sig 1759 med Karin Larsdotter, hon är systerdotter till Fredric Persson, född den 5 mars 1740 i Solberga och dotter till Lars Jönsson och Catharina Persdotter. De har tre barn tillsammans, Anders född den 1 jan.1762, Catharina född den 14 mars 1768 och Ingeborg född den 18 april 1773. Sonen Anders Larsson brukar gården. Lars Nilsson dör den 27 april 1801 av en tärande sjukdom, 68 år gammal och hustrun dör den 23 maj 1804.

Jonas Erlandssons son Anders Jonsson står som ägare av ¼-dels mantal i rusthållet 1807. Han var född den 25 sept.1789 och han gifter sig den 7 aug.1812 med Catharina Ericsson. Hon var född den 29 jan.1786 i Hygnestad och dotter till Eric Svensson och Brita Gudmundsdotter. De har tre barn, Johanna född den 25 nov.1814(ofärdig), Anders Johan född den 14 okt.1819 och Greta Christina född den 7 april 1822. Anders Jonsson är nämndeman då familjen flyttar till Svanshals Mellangård 1832. Brodern Jonas Jonsson kommer då hit från Mellangården. Anders Jonsson äger då forfarande 1/8-dels mantal i Thoregården, det köpes sedan av kyrkoherden Lars Magnus Kinnander på 1840-talet och han säljer den till Axel Hermelin i slutet av 1860-talet.

Jonas Jonsson står som ägare till ¼-dels mantal i rusthållet 1807 och fram till 1830. Han gifter sig den 12 mars 1813 med sin kusin Margareta Johansdotter. Hon var född den 24 dec.1784 i Solberga och dotter till Johan Larsson och Brita Larsdotter. Då hon gifter sig är föräldrarna rusthållare i Lilla Yxnekulla. De får två barn, Anders född den 30 aug.1816 och Johanna Christina född den 8 juli 1819. År 1816 har familjen flyttat till Svanshals Mellan gård och där är de sedan bönder till 1832, då de kommer tillbaka hit som torpare på Thoregårds ägor. Han och hustrun bor på undantag då han dör den 14 jan.1847. Då har hans del i gården gått över i andras ägo. Sonen Anders Jonsson befinner sig i Stockholm och dottern Johanna Christina Jonsdotter är piga i Kyleberg. Hustrun Margareta Johansdotter lever sedan till den 1 aug.1856, då hon avlider 72 år gammal.

År 1816 står Jonas Svensson som ägare till ¼-dels mantal i rusthållet. Han var född den 1 febr.1779 i Svanshals Mellangård och son till Sven Eliasson och Margareta Erlandsdotter, syster till Jonas och Carl Erlandsson i rusthållet. Han gifter sig den 7 okt.1811 med Lena Cajsa Ericsson, född den 31 maj 1785 i Borryd i Röks socken. Hon var dotter till Eric Larsson och Lena Maja Runquist. De får fem barn, Johanna född den 28 aug.1817, Johannes född den 6 febr.1819 och August född den 21 maj 1823. De två sista barnen, Petter och Anders är tvillingar och föds den 9 mars 1826. Dagen efter dör Lena Cajsa Ericsson i barnsäng och barnen dör några dagar senare, Anders den 29 mars och Petter den 3 april. Jonas Svensson gifter om sig den 27 nov.1835 med Anna Brita Persdotter. Hon var född den 18 juni 1781 i Stora Kullen och dotter till Peter Larsson och Annica Andersdotter. Deras äktenskap blir barnlöst. När Jonas Svensson dör den 18 aug.1847 är de ägare till 5/4-delar i ¼-dels mantal rusthåll som han dels köpt dels tillbytt sig för 1/8-dels mantal arvejord i Mellangården. Dottern Johanna får ett oäkta barn, Johan August född den 25 jan.1846. Sonen August Jonsson har undgått enskilt straff för lönskaläge den 29 aug.1847 enligt Häradsrättens utslag vid hösttinget 1846. Han flyttar sedan 1847 till Ekebyborna. Änkan Anna Brita Persdotter dör den 9 maj 1848 och den 4 juni 1852 flyttar sonen Johannes Jonsson till Stockholm. År 1859 har Johan Petter Andersson köpt deras del i rusthållet.

Johannes Persson kommer hit 1826 från Väderstad och står sedan som ägare till ¼-dels mantal i gården. Han var född den 11 april 1801 och son till Peter Persson och Maja Andersdotter i Svanegården. Han gifter sig den 23 april 1833 med änkan Stina Johansdotter från Lorby Lillgård där hon varit gift med Mauritz Johansson. Hon var född den 6 aug. 1790 i Stora Krokek i Ödeshögs socken

och dotter till Johan Johansson och Stina Johansdotter. Hon har en son från förra äktenskapet med sig, Johan Mauritzson född den 17 febr. 1827. Deras äktenskap är barnlöst. Johannes Persson får ett barn med pigan Maja Greta Svensdotter, sonen August Johansson. Han var född den 2 dec. 1837. Stina Johansdotter flyttar då till Vadstena och tar tjänst som sköterska på Hospitalet. Sonen Johan Mauritzson flyttar samtidigt till sin halvbror Carl Gustaf Mauritzson i Lorby där bröderna äger 1/8-dels mantal var. Stina Johansdotter arbetar som sköterska fram till sin död den 21 aug. 1844. Pigan Maja Greta Svensdotter var född den 3 okt. 1807 i Hallberga, dotter till torparen Sven Larsson och Maria Abrahamsdotter. De lever sedan samman utan att gifta sig. År 1871 har gården överlåtits på sonen August Johansson och Johannes Persson och pigan Maja Greta Svensdotter bor på undantag. Han avlider den 1 april 1883 82 år gammal och hon den 31 okt. 1887 80 år gammal. August Johansson säljer gården samma år som modern har avlidit till Johan Petter Andersson i Svanshals Mellangård. Han blir sedan statare på olika gårdar, till Hallberga 1887, Glänås Smedgård 1891, Svanshals Västergård 1892. År 1893 hamnar han på Socknen och där är han fram till den 19 nov. 1914 då han flyttas till Fattighuset i Ekeby socken. Där blir han fram till den 8 aug. 1916 då han avlider 79 år gammal.

Johan Petter Andersson brukar sedan sitt ½ mantal under Mellangården.

Svanshals Svanegård nr4. ½ mantal. Augmentshemman.

Svanshals Svanegård ½ mantal skatte-augment till Häggestads rusthåll nr.81. Vadstena Kompani.

Anders Olofsson Häggren var född 1689 och ryttare i Svanshals by. Han gifter sig den 18 nov. 1722 med Maria Bartholdsdotter, född den 18 nov. 1695 i Kamphemmet, Röks socken, dotter till Barthold Stensson och hans hustru Anna. De får sju barn, Kerstin född den 10 juni 1723, död 1730, Olof född den 16 jan. 1725, Anders född den 6 okt. 1727, Anna född den 20 jan. 1730, död 23/2 1760, Kerstin född den 25 jan. 1732, Elisabet född den 17 sept. 1734 och Catharina född den 5 juni 1739, död den 15 juni samma år. Anders Häggren har varit ryttare i 20 ¾-dels år när han dör den 5 juni 1739 klockan 7 på morgonen 50 år gammal, efter att varit sjuk i 9 dagar. Han begravs den 11 juni som är annandag pingst. Änkan Maria Bartholdsdotter gifter om sig den 14 nov. 1745 med Johan Andersson. Hennes barn är lagligen avittrade, men det fanns ingenting, då huset var mycket skuldsatt. Det har Johan Andersson lovat att betala så fastiheten kunde vara kvar orubbad. Han lovar dessutom i morgongåva 10 riksd.s.m. och 1 dukat i alla gästernas närvaro. Johan Andersson var född 1708 i Småland och Barksjö socken och har sin tjänstetid i Överby då han gifter sig. Han blir sjuk den 21 januari och dör den 9 febr. 1754 46 år gammal. Änkan Maria Bartholdsdotter lever sedan i stor fattigdom och 1762 flyttar hon tillsammans med dottern Elisabet till Svanshal Heden där hon avlider den 21 okt. 1768, 73 år gammal.

¼-dels mantal Lilla Svanegården.

Sonen Anders Andersson Häggren gifter sig den 20 okt. 1751 med Maria Ericsson från Överby Mellangård. Hon var född den 12 dec. 1733 och dotter till Eric Jonsson och Brita Håkansdotter. Fadern har samma år genom testamente av den 17 juni 1751 överlåtits ¼-dels mantal Svanshals Svanegård på dottern och hennes man och den 8 okt. 1755 får de fasta på fastigheten. De får fyra barn tillsammans, varav två når vuxen ålder, Maria född den 3 april 1757 och Eric född den 28 mars 1763. Den 24 juni 1770 dör Maria Ericsson av slag 36 år gammal. Året därpå gifter Anders Andersson om sig den 30 april med pigan i Stora Kullen, Lena Jonsdotter. Hon var född den 26 jan. 1744 i Valla och dotter till Jonas Månsson. De får tre barn tillsammans, Anders född den 16 febr. 1774, Jonas född den 8 juni 1777 och Salomon född den 23 sept. 1783. Samma år den 12 dec. avlider

Anders Andersson 56 år gammal. Änkan Lena Jonsdotter gifter sedan om sig den 24 juni 1786 med drängen Petter Månsson från Sollaryd i Röks socken. De bor sedan kvar i Svanshals Svanegård till 1799 då de flyttar till Sten i Röks socken, ett Hästhemman till Lindekullen i Harstads socken. Petter Månsson dör den 1 sept. 1812 och Lena Jonsdotter som ofärdig och sjuklig dör den 18 mars 1814.

Sonen Anders Andersson gifter sig den 26 nov. 1799 med Maja Persdotter, född den 13 aug. 1777 i Särzhöga och dotter till rusthållaren Peter Ericsson och Cajsa Ericsson. De får tio barn tillsammans, Anders född den 17 nov. 1800, Petter född den 11 dec. 1802, Catharina Charlotta född den 9 dec. 1804, Jonas född den 2 febr. 1807, han dör den 4 maj 1815 i mässlingen, 8 år gammal, Johanna född den 21 jan. 1809, hon dör den 15 mars 1813 i kikhosta, 4 år gammal, Maja Lena född den 6 mars 1811, enl. kyrkboken mindre vetande, hon dör den 29 april 1832 av "frossa" 21 år gammal, Johannes född den 24 mars 1813, Gustaf född den 13 aug. 1815, han dör den 5 nov. 1817 i kikhosta, 2 år gammal, Gustava Fredrica född den 14 nov. 1817 och slutligen Johanna född den 5 april 1823. Anders Anderssons hustru Maja Persdotter avlider den 18 juli 1830 i "bröstfeber" 52 år gammal. De är då ägare till ¼-dels mantal Svanshals Svanegård. Fastigheten äges sedan av änklingen och barnen gemensamt. Anders Andersson lever till den 23 dec. 1850, då han avlider 76 år gammal. Hans del i fastigheten var då 5/48-dels mantal, den övriga delen ägdes av de fem efterlevande barnen. Sonen Anders som bor på Svanshal ägor, avlidne Petters två döttrar, sonen Johannes boende i Kohlsarp Ö. Tollstad socken, dottern Catharina Charlotta, gift med smeden Per Dahlskog i Renstad, Gustava gift med Magnus Persson i Sibbarp Björkebergs socken samt Johanna gift med Johan Jacobsson i Stavered Gammalkils socken. Barnen säljer gården till Carl Johan Jonsson i Thoregården.

Carl Johan Jonsson äger sedan gården till mitten på 1860-talet, då den säljes till Anders Andersson i L. Yxnekulla. Han var född den 26 nov. 1822 i Lilla Yxnekulla och son till Anders Johansson och Catharina Månsdotter. Den 29 okt. 1847 gifter han sig med Johanna Sofia Larsdotter. Hon var född den 6 okt. 1819 i Lorby Mellangård och dotter till Lars Andersson och Anna Lisa Persdotter. De får fyra barn tillsammans, Johan Peter född den 22 juli 1848, Emilia Dorothea född den 2 okt. 1853, Hilma Maria Josefina född den 28 febr. 1855 och Anna Sofia född den 17 juli 1858. Anders Andersson dör den 19 nov. 1870. Vid bouppteckningen är de ägare till ¼-dels mantal Lilla Yxnekulla och ¼-dels mantal Svanshals Svanegård. Men den 23 febr. 1871 säljer arvingarna Svanshals Svanegård till Axel Hermelin i Renstad.

Axel Hermelin säljer gården i slutet på 1870-talet till Sonen Josef Hermelin och bokhållaren Karl Fredrik Andersson som blir ägare till 1/8-dels mantal var.

Josef Hermelin var född den 22 aug. 1857 i Säby. Han var gift med Honorine Louis v. Kock, född den 10 juli 1858 i Jonsberg. De kommer till Renstad 1882 från Ekebyborna och här föds deras son Gösta den 15 okt. 1884. De flyttar sedan tillbaka till Ekebyborna den 24 okt. 1885.

Karl Fredrik Andersson var född den 26 nov. 1833 i Renstad och son till Anders Fredrik Månsson och Maja Persdotter. Han är dräng i Eveboda då han gifter sig den 28 okt. 1859 med Johanna Thyrsdotter. Hennes föräldrar, Thyr Andersson och Maja Greta Carlsdotter är torpare på Renstad. Hon var född den 3 aug. 1838 i V. Tollstad. De får barnen, Hilda Olivia född den 19 aug. 1866, Axel Theodor född den 14 maj 1871, Karl Oskar född den 31 okt. 1874, död den 22 maj 1879, Beda Mathilda född den 12 april 1878 och Hedvig Maria född den 31 jan. 1881. Karl Fredrik Andersson dör i magkräfta den 5 maj 1889 och änkan Maja Greta Carlsdotter och hennes yngsta dotter Hedvig Maria flyttar 13 nov. 1894 till Thoregården. Gården har då återgått i Axel Hermelins ägo. Han äger sedan gården till 1909 då befallningsmannen Johannes Fredrik Andersson i Ramstad blivit ägare av gården.

Johannes Fredrik Andersson var född den 6 jan. 1854 i Nilsatorp, ett torp under Mörbylund i Säby socken. Han var son till torparen Anders Jonsson och Inga Stina Svensdotter. Han gifter sig den 31

aug.1878 med Hilda Josefina Karlholm. Hon var född den 24 juli 1860 i Åsby Herrstrandsgård och dotter till muraren Carl Ludvig Karlholm och Eva Andersdotter. Vid giftermålet var han dräng och hon sömmerska i Renstad. I samband med giftermålet flyttar de till Svanshals Thoregård och där föds deras tre första barn, Regina Josefina den 7 sept.1878, Beda Zefania den 4 dec.1879 och Arvid Joel den 3 febr.1883. Den 3 nov.1883 flyttar familjen till Sjtötuna i Kumla Socken där han får anställning som rättare. Där föds barnen, Frida Kristina Ruth den 12 febr.1885, August Henrik Daniel den 2 aug.1886, Josef Martin den 16 jan.1888 och David Gideon den 23 nov.1889. År 1891 flyttar familjen till Ramstad där han blir befallningsman. Där föds deras tre sista barn, Ernst Teodor Johannes den 29 sept.1891, Ida Vilhelmina den 4 mars 1895 och Axel Ludvig den 3 nov.1898. Den 14 dec.1918 flyttar familjen hit från Ramstad. Då har hustrun Hilda Josefina Karlholm avlidit i lungtuberkulos den 6 dec.1913, 53 år gammal. Yngste sonen Axel Ludvig Andersson arrenderar gården och då fadern Johannes Fredrik Andersson dör den 22 febr.1922 blir han ny ägare till gården. Han gifter sig den 29 maj 1932 med Svea Maria Ottosson, född den 8 nov.1911 och dotter till arbetaren på Ombergs torvfabrik, Karl Albin Ottosson och Anna Maria Andersson. De får barnen Irene Margareta född den 3 sept.1932 och Stig Arne född den 17 sept.1938.

1/4-dels mantal Stora Svanegården.

Dottern till Anders Andersson Häggren, Maria(Maja) Andersdotter gifter sig den 25 maj 1783 med Petter Persson, dräng på gården och de blir sedan bönder på gården. Han var född den 6 juli 1754 i Gärdslösa och son till Pär Nilsson och Maria Jonsdotter. De får sju barn, varav sex når vuxen ålder, Jonas född den 19 dec. 1786, Anna Brita född den 13 okt. 1789, Anders född den 15 maj 1792, Maja född den 15 juni 1795, Catharina född den 26 april 1798 och Johannes född den 13 april 1801. Sonen Jonas Persson gifter sig 23 april 1817 med Maja Lena Jonsdotter från Bomhult. De får en dotter, Gustava född den 22 okt. 1818. I samband med giftermålet blir han brukare av föräldragården. Men redan den 17 april 1820 dör Jonas Persson 34 år gammal och änkan och dottern flyttar till Särthöga 1821. Föräldrarna bor på undantag och Maja Andersdotter dör den 10 april 1828 i lungsot 72 år gammal och Peter Persson den 11 juni 1837 82 år gammal. Erland Svensson har köpt gården någon gång mellan åren 1823-25.

Erland Svensson var född den 8 febr.1771 i Svanshals Mellangård och son till Sven Eliasson och Margareta Erlandsdotter. Han är dräng i Ö.Elgsjö då han gifter sig den 1 jan.1826 med Lena Jönsdotter, änka efter Anders Bengtsson, som avlidit där 1824. Hon var född den 22 dec.1773 i Stora Yxnekulla och dotter till Jöns Esbjörnsson och Stina Ericsson. Hon har en dotter i det förra giftet, Stina Carin Andersdotter, född den 8 juni 1811 i Överby där föräldrarna då var bönder. Familjen flyttar 1826 till Svanshals Svanegård. Äktenskapet med Erland Svensson blir barnlöst och han överlåter sina gårdar som gåva till styvdottern Stina Carin Andersdotter, ¼-dels mantal Svanshals Västergård och ¼-dels mantal Svanshals Svanegård enligt fastebrev av den 26 juni 1826. Erland Svensson dör den 27 aug.1841 70 år gammal, hustrun Stina Ericsson lever till den 21 sept.1847 då hon avlider 73 år gammal.

Dottern Stina Carin Andersdotter har gift sig den 13 jan.1829 med änkemannen Anders Ericsson i Dalbobeta. De får sex barn tillsammans, Mathilda Carolina född den 18 sept.1830, hon dör den 7 april 1831, Johan Axel född den 26 april 1832, Lars Vilhelm född den 7 okt.1834, Sven Magnus född den 7 juni 1837, Adolf Fritz född den 21 dec.1839 och Claes Otto född den 29 april 1842. Anders Ericsson avlider den 15 nov.1849 och han äger då ¼-dels mantal Dalbobeta. Hustrun äger som enskild egendom de två gårdarna i Svanshals by. Efter makens död flyttar hon 1850 med sina fem söner till Svanshals Svanegård. Äldste sonen Johan Axel Andersson arrenderar de två gårdarna och 1852 flyttar han till Svanshals Västergård. Änkan Stina Carin Andersdotter dör den 30 mars 1853 och gårdarna äges sedan av barnen gemensamt.

Sonen Johan Axel Andersson har då flyttat åter till Svanegården. Han gifter sig den 7 jan.1855 med Gustava Carlsdotter från Särthöga Lillgård. Hon var född den 10 april 1830 och dotter till Carl Tollsten och Maja Stina Persdotter. De får sju barn, Karl Axel född den 26 jan.1855, Anders August född den 28 nov.1856, Anna Augusta född den 21 mars 1859, hon dör i kikhosta den 12 nov.1860, Hugo Constans född den 24 maj 1862, Augusta Amanda född den 23 april 1864, Erik Vilhelm född den 20 sept.1866 och Anna Vilhelmina född den 28 juli 1869.

De övriga delägarna av gårdarna, Lars Vilhelm Andersson gifter sig den 12 juni 1859 med Petronella Fredrica Tollsten och samma år flyttar han till Överby Nilsagård. Adolf Fritz Andersson har lidit av skrofler (en form av barntuberkulos, den ger förstörade lymfkötlar på halsen och blåsformad seninflammation i ögat vilket ger kronisk snuva och hopknipna ögon), han dör den 13 mars 1860 20 år gammal. Claes Otto Andersson flyttar till Stockholm den 19 nov.1865. Sven Magnus Andersson flyttar den 24 okt.1869 till Rinna Herrgård som inspektör. År 1872 köper Claes Otto Andersson i Stockholm Svanshals Västergård och Sven Magnus Andersson kommer dit som arrendator samma år.

Johan Axel Andersson köper 1872 Svanshals Svanegård. Han är då fjärdingsman och kyrkvärd. Hans äldste son Karl Axel Axelsson utvandrar den 28 mars 1880 till N. Amerika. Hustrun Gustava Carlsdotter avlider den 8 april 1886 55 år gammal. Samma år den 8 nov. utvandrar sonen Anders August Axelsson till N. Amerika. Dottern Augusta Amanda Axelsson gifter sig den 4 april 1893 med Anders Fabian Håkansson från Särthöga Rusthåll. Efter giftermålet flyttar de till Hygnestad i Väderstads socken. Sonen Erik Vilhelm Axelsson har utbildat sig till organist och skollärare och den 9 juli 1894 flyttar han till Ask socken där han fått en tjänst som organist och skollärare. Han gifter sig samma år den 28 aug. med skolläraryn Amanda Elisabet Nylund, dotter till komministern i församlingen. Hugo Konstans Axelsson gifter sig den 29 maj 1899 med skolläraryns dotter, Eda Maria Olivia Nylén och samma år flyttar de till Ljungarum. Anna Vilhelmina Axelsson gifter sig den 28 april 1900 med Oskar Adrian Gustafsson från Särthöga Rusthåll och flyttar dit samma år. Maria Elisabet Axelsson gifter sig den 14 mars 1906 med Eskil Albanus Larsson. I samband med giftermålet arrenderar de gården. Han var född den 21 juni 1873 i Tyttorp Kumla socken och son till hemmansäg. Anders Peter Larsson och Mathilda Johansdotter. De får en son, Eskil Mauritz född den 5 jan.1907. Eskil Albanus Larsson dör i barnförlamning den 26 okt.1912, 39 år gammal. Johan Axel Andersson dör den 6 dec.1916 84 år gammal. Änkan Maria Elisabet Axelsson flyttar tillsammans med sonen till Mjölby den 8 okt.1920.

Karl Albert Leander Karlsson har då blivit ny ägare av gården. Han var född den 7 okt.1891 i Fätorp Linderås socken. Hans föräldrar var Karl Anton Svensson och Helga Amanda Karlsdotter. Familjen flyttar 1905 till Stora Åby och Hemmingsby och 1908 till Bäck. Där är Karl Albert Leander Karlsson boendes då han gifter sig den 13 mars 1920 med Märta Alida Elisabet Wibom från Hag Rappestad socken. Hon var född den 20 jan.1899 i Livgrenadiertorpet nr.51 under Folåsa Berggård och dotter till livgrenadieren Gustaf Hjalmar Karlsson Wibom och Emma Larsdotter. Efter giftermålet flyttar de samma år den 2 april till Svanshals Svanegård som de köpt. Där föds sonen Karl Åke den 16 juni 1922.

Källor:

Linköpings stifts herdeminnen.

Johan Axel Almquist, Frälsegodsens under Storhetstiden, tredje delen I-II.

R.Stenbock, Östgöta kavalleriregemente 1618-1699.

W.Stenhammar,R.Stenbock, Andra livgrenadierregementet,1552-1927.

Svanshals kyrkböcker,Al:2-17, All:1-5,C:1-9.St.Åby Alla:4,Al:19.C:9,C:13.Heda All:4,C:4.C:7,Västra Tollstad Alla:1.C:4,Vadstena Bl:3Västra Harg C:1,Kumla Al:16,C:2.Rök All:4, C:3,C:8,Rogslösa Alla:2,Alla:3,Alla:4,Linköpings domkyrkoförsamling Al:49,Alla:18, Alla:22,Bl:15,Hällestad Bl:2,Agnetorp C:4, Harstad C:2, C:3,Åsbo C:4,Ödeshög C:3,C:6,C:8,Hjorted Alla:16,Månsarp Alla:2,C:6,Alingsås Stadsf.C:12,Hässleby Cl:5,Ånimskog C:5,Hallstahammar Alla:7,Skedevi Al:26,Mariestad C:10,E:4,Hagebyhöga Bl:2,Stenum Al:10,Al:9,C:6,Norrköping S:t Olai Cl:9,Östra Tollstad Al:6,C:6,Väderstad C:2,Ekeby C:1,Frinnaryd Al:1,Kättilstad Cl:3,Eksjö C:3,

LysingshäradsrättFII:4s.11,FII:7s.161,FII:7s.757,FII:9s.513,FII:10s.705,FII:11s.469,FII:13s.1129,FII:17s.507,FII:17s.527,FII:18s.477,FII:20s.495,FII:22s.119,FII:23s.213,FII:24s.177,FII:26s.851,FII:28s.239,FII:29s.409,FII:31s.363,FII:32s.221,FII:33s.1309,FII:33s.1455,FII:33s.1605,FII:35s.399,FII:37s.35,FII:37s.107,FII:37s.1179,FII:38s.61,FII:38s.533,FII:38s.839,FII:39s.567,FII:39s.439,FII:40s.193,FII:42s.247,FII:43s.1179,FII:43s.1057,FII:43s.1265,FII:48s.1097,FII:49s.657,FII:50s.785,FII:51s.931,FII:52s.747,FII:53s.681,FII:54s.557,FII:56s.997.

Göstrings häradsrätt FII:25s.785,

Lantmäteriets historiska kartor AKT.nr.05-SVA-79,AKTnr.05-SVA-34.