

## Emma Lång



*Emma som ung*

Emma Lång föddes 28 september 1883 i grenadjärtorpet Bråten under Slangeryd, Trehörna. Föräldrarna var livgrenadjären Carl Johan Lång och Johanna Matilda Johansdotter.

Emma var tredje barnet till paret Lång. Hennes äldre syskon var Amanda Wilhelmina och Frans Oskar. En yngre broder, Erik Wilhelm, föddes år 1886 men han dog året därpå, knappt ett år gammal. Amanda Wilhelmina dog som ung flicka av magsår endast 18 år gammal.

I Slangeryd fanns på denna tid en hälsobrunn med brunnssalong, badhus och brunnshotell. Rörelsen hade en stark men kortvarig blomstringstid kring sekelskiftet 1800–

1900. Man hade en sommar 180 gäster, en del långväga ifrån. Emma arbetade på brunnssalongen med att bland annat servera det hälsobringande vattnet, hon kallades då ”vatten-Emma”.

Paret Lång flyttade år 1902 till Ödeshögs socken, Åby Fyrbondegård och fastigheten Hagalund, som låg ganska avlägset, ett stycke sydväst om Brodderyd. Emma bodde där med sina föräldrar till år 1903 då hon flyttade till Vadstena och blev kökspiga på Vadstena hospital. Personalen bodde på hospitalet.



*Johanna, Emma och Berta framför Hagalund*



*Johanna, Emma och Carl Johan*

I husförhörslängden för år 1907 finner vi Emma och nu är hon biträdande sjuksköterska, alltså har hon fått sin utbildning på hospitalet. År 1909 stod ett nytt länssjukhus klart på Motallvägen, personalen flyttade dit. Här tjänstgjorde hon till 1911 i november då hon flyttade tillbaka till Ödeshög och bosatte sig hos föräldrarna i Hagalund. Hon var då 28 år.

Hon arbetade som sjuksköterska för doktor Hemming och doktor Wikberg som båda var provinsialläkare. Hon var distriktssköterska från 1918 och tjänstgjorde även som barnmorska. År 1938 tilldelades Emma Kungliga Patriotiska Sällskapets guldmedalj, den mindre storleken, för 20 tjänsteår.



Emma var enastående duktig i sitt arbete som sjuksköterska. Hon var lika ”go” som en doktor, enligt hörsägen. Hon var en sträng och respektingivande dam, lång och ståtlig, talade sakta och tydligt.

Emma bodde tillsammans med föräldrarna till 1926 då hon flyttade till eget boende i Linddalen under Ödeshögs Riddargård. Fadern hade dött i april 1926, Emma flyttade i november. Då fick sondottern Berta rycka in och hjälpa sin farmor Johanna. Men Berta gifte sig i september 1930 och då fick Johanna flytta till sonen Oskar som bodde i Södra Templet i Givetorp. Hon dog på sommaren 1932.

Vid sin pensionering i slutet på 1950-talet flyttade Emma till en lägenhet på Per Brahevägen, där hon hade en etta med kokvrå. På sin ålders höst kom hon till Solgården, ett äldreboende i Ödeshög där hon avled 29 december 1968.

Emma hade en stor vänkrets samt var mycket släktkär. Det visar ett antal fotoalbum som hon lämnade efter sig. På sin 50-årsdag uppvaktades hon med mängder av blommor och ett 25-tal telegram.



*Emma på trappan till Linddalen.*



*Emma 50 år*

(Ingrid Ewaldsson december 2019)