

Kopia

Gunilla Christensen <gunillachristensen@hotmail.com>

lö 2018-06-09 20:49

Till: Ödeshög Biblioteket <biblioteket@odeshog.se>;

Arne Ivarsson har hittat lite om vårt hus. Vill ni skriva ut det till mig? Mvh Gunilla

Skickat från min iPad

Vidarebefordrat brev:

Från: Arne Ivarsson <arne.ivarsson@outlook.com>
Datum: 9 juni 2018 17:51:00 CEST
Till: Gunilla Christensen <gunillachristensen@hotmail.com>
Ämne: God och glad sommar!

Jönköping lördagen den 9 juni 2018

Hej Gunilla!

Jag har kommit fram till en halv gårdsbeskrivning om Äng. Kanske hör jag av mig om en tid, om resten. Jag lägger den här nedan och jag bifogar kartan från 1639.

En glad och skön sommar.

Arne

Äng, ½ mantal, 88 hektar. Gården Äng är belägen nära och öster om Boet. Här ligger flera gårdar med rötter i tidig medeltid, kanske en och annan tråd ner i vikingatid.

Men hur började det? Var kanske den blivande gården Äng under tidig medeltid en utmarksäng till Boet? När sedan bättre tider kom och det blev tillväxt, då blev Äng en egen bosättning, en egen gård. Liksom Boet och Hagen var Äng frälse (1539)

Från 15-1600-talens längder har jag ett 60-tal noteringar om Äng. Många av dem är bara förnamn men ibland är det mera innehåll.

År 1539 gjorde Jon i Äng enté i skattelängden. Sedan följer en stor omsättning på namn, Håkan Jonsson, Lydeka m.fl.

År 1571 hade änkan i Äng 2½ lispund koppar, två oxar, två kor, två stutar, fyra kvigor, fyra ungnöt, 14 får och fyra svin. Hon var kanske änka efter Lydeka.

År 1600 hade Lasse i Äng sju tunnor spannmål, fyra oxar, sju kor och tio får.

År 1619 förekom en tvist vid tinget mellan Nils i Boet och Lasse i Äng, dels om något skällsord och dels om ett rykte där det påstods att Nils i Boet hade *besovit* Ingrid i Hagen. Det skulle ha skett vid ett gästabud i Krisseby. Ryktet visade sig vara fel.



År 1621 hade Lasse i Äng tre hästar, två oxar, tre stutar, fem kor, två risbitare, 14 får och ett svin samt två tunnor utsäde.

Det var svåra tider med dåliga skördar och höga skatter. År 1637 tog Nils i Boet upp en ödegård i Äng, troligen mot några år av skattefrihet.

År 1639 kom lantmätaren och gjorde en karta över åkrar och ängar på gården. Tolv åkrar har ritats in. Utsädet var sex tunnor och ängarna gav 20 lass hö.

År 1648 hade flera bönder, bl.a. Håkan i Äng, anmälts för att de skjutit djur på Omberg. Målet gick till edgång där tolv edsvurna män deltog. Förmodligen blev de misstänkta friade.

Detta med värjomålsed var inte ovanligt. Året därefter, 1649 deltog Håkan i Äng i en sådan.

Mantalslängderna är korta med endast förnamn. Men året 1661 var lite annorlunda. Där ser vi att Bonde Månsson med hustru Karin och Jon Haborsson med hustru Marit bodde och brukade i Äng. Men det var tillfälligt. Nya namn kom i stället för de gamla, men bara förnamn, Nils, Jöns, Erik och Per, Håkan, Knut och Jan.

År 1693 började kyrkoböcker föras. Då kan man lättare se vilka människor som bor på gårdarna. Men denna berättelse slutar vid 1700-talets början.

När 1700-talet ringde in bodde åtminstone tre familjer i Äng, två på gården och en på ägorna. Det var Per Persson och Kerstin Jönsdotter, Lars Håkansson med hustru och soldaten Olof Strid med hustru på ägorna.

Skickades från [E-post](#) för Windows 10



