



699 00 Odeshög  
 Träffas säkrast 10-12  
 Tel. 0144/100 28  
 Lokaltredaktör  
 Sture Ivarsson

0-132



Hästägarens far, Ivar Andersson, visar upp A-premierade Bläsa o hennes årsfö. Putte för husdjurskonsulent Helge Nilsson th.

# Färre stamboksförda draghästar i länet

— Intresset för fridshästar har ökat mycket starkt på senare år, men däremot går stammen av rbeishästar fortfarande kraftfång. I följ hade vi 70 stamboksförda ston i länet. Av dessa var endast fem av Ardenneras och ngen enda av Nordsvensk ras. I år har vi hittills endast stambokfört ett Ardennersto.

Så säger husdjurskonsulent Helge Nilsson, lantbruksnämnden, då han gör sin enda förrättning för året inom Odeshögs kommun. Han skall besiktiga stoet Bläsa, se till att hon är i ivet och att hon fortfarande kan betraktas som avelssto. Hon är 14 år och har fölat 10 gånger. Bläsa är premierad med bokstaven A, för vilket erfordras att hon lämnat minst fyra avkomlingar av god beskaffenhet. Det krävs också att hon måste vara stamboksförd.

Ägare är Leif Ivarsson, Holka-berg, och på gården finns ytterligare två ston. De är yngre och har ännu inte fått så många föl att de kan premieras med mer än bokstaven B. I år har det blivit två föl hittills, men även den tredje märren är dräktig och hon väntas föla inom kort. Utöver dessa hästar finns på gården tre stoföl från i följ, samt en av Östergötlands fem stamboksförda ardennerhingstar.

● SVART ATT HITTA STON

Beträffande hingsten, så är underlaget av ston så litet i länet att det är svårt att få varje hingst premierad med bokstaven A. Konsulent Nilsson.

med bygdens hästar räcker ändå inte till, utan den har ändå endast bokstaven B. Hingsten är dock användbar även på annat sätt och har fått göra mycket nytta för sig i skogsarbetet på gården, eftersom den har ett lugnt och bra temperament för detta.

Det är inte någon överraskning för mig, anser konsulent Nilsson. Personligen tycker han att ardennerhästar bör vara väl så lämpade i skogen som nordsvenska hästar. Ardenner är genomgående lugnare än den nordsvenska rasen. De drar mjukt och segt, precis vad som behövs.

● ARBETSHÄSTEN KOMMER INTE TILLBAKA

Talet om att hästen åter skulle börja bli konkurrenskraftig i rationellt skogsarbete — som förekommit i vissa tidningsartiklar — tror han dock inte på. De enda som kan utnyttja hästen i skogen någonlunda ekonomiskt är de som ändå föder upp hästar. Då är det bara bra att djuren blir ordentligt körda. Vidare är hästen fortfarande överlägsen det mesta när det gäller att få små markskador i ömtåliga skogsbestånd, men i övrigt kan hästen inte längre mäta sig med maskinerna anser han. Någon återgång till en stor stam av arbetshästar tror han därför inte längre är realistiskt.

Möjligen skulle man kunna tänka sig hästuppfödning för köttproduktion. Då skulle de tunga raserna komma in i bilden. För närvarande kan hästen dock ej heller där mäta sig med andra

Det innebär att hästägarna inte längre måste ta hästarna till en uppsamlingsplats, vilket förekom varje år dessförinnan. Nu reser konsulenten runt i distriktet under sommaren till dem som har anmält sina avelsdjur. Annars riskerade man att ingen enda skulle ha kommit till premieringarna, eftersom det blev allt dyrare att frakta dem till samlingsplatserna. Besiktningmännen var oftast mycket myndiga, som också hade krav på hur den som visade upp hästen uppförde sig. Det rädde oftast en rent militär anda vid hästpremieringarna och krävdes att det verkligen var hästkunnigt folk som mötte upp med sina djur.

Litet av det där hålls fortfarande vid liv inom de olika häst-rasernas avelsföreningar, då man exempelvis i samband med utställningar, brukar anordna premieringar i tävlingsform inför publik.

● VISNING — FÖRSÄLJNING

Där brukar inte lantbruksnämnden vara engagerad, men i Östergötland brukar man dock ha en årlig visning för unghästar. Den brukar hållas veckan före midsommar på Bjärka Säby. Numera är det nästan uteslutande varmblood som då visas upp. För dessa har visningen nämligen ett visst samband med försäljnings-möjligheter. Hästägarna får inte någon ersättning för fraktkostnader och liknande, om de sluter upp. Arrangörerna brukar ha svårt att klara ekonomin ändå.

# När väckelsen kom till byn

I början av 1860-talet kom kolportörer från Småland till våra bygder och dedras budskap fick genklang. Man lyssnade till Ordet, tog emot det i tro o blev frälsta. Så började det i Klöverdala-bygden. För 110 år sedan byggdes det första missionshuset i denna del av Östergötland. Ja, man var faktiskt tvåa i hela landskapet! På söndag firar man högtiden med medverkan av bl a Svenska Alliansmissionens föreståndare Eric Axelsson samt redaktör Wilborn Agren. Dessutom medverkar SAM-kretsens pastor Gösta Luthersson och dess olika sänggrupper.

Vintern 1863-64 var soldaten John Björn i Klöverdala tillsammans med sin granne Johannes Johansson och slagtröskade och kom då att samtala om behovet av ett missionsshus. Tidigare hade man ofta samlats till möte i en stuga i Ulfso men där började bli för trångt, då den andliga hungern var stor och folk i skator kom för att lyssna. Johannes lovade släppa till mark och en annan av de väckta, Johan Peter Carlsson i Startebo, lovade skänka alla vindfällida träd i sin skog. En storm drog fram över skogen — och det blev gott om timmer för Herrens hus.

## 1864 BÖRjade DET

1864 byggdes den södra delen av nuvarande missionshuset. Redan innan huset var färdigt hölls där möten med människor lyssnande där de satt på golvbjälkarna. För 30 riksdaler uppfördes missionshuset för en kostnad av 71:21. Även bostad byggdes då, och denna uthyrdes 1883-1931 till kommunen och fungerade som skolsal. Någon uppvärmningsanordning hade man inte de första 30 åren — sådan installerades 1893. Tomten friköptes 1903 för 80 kronor.

## VÄCKELSE TIDER

Väckelse var upphovet till missionshuset byggande och väckelse är orsaken till att Klöverdala missionsförsamling lever idag. En mäktig väckelsens flod drog fram över dessa år i församlingsgemenskapen. Sedan följde väckelse tider kring 1890, 1907, 1923-24 men även på senare år. I dag har församlingen ett 30-tal medlemmar — en fjärdedel av dessa är under 25 år. Som en följd av

väckelsen 1907 bildades en ungdomsförening, som från starten fick 28 medlemmar. I dag är den troende ungdomen i Klöverdala med i SAM-kretsens ungdomsförening, som har drygt 40 medlemmar. 1924 bildades en juniorförening. Till denna får vi anledning återkomma då man den 8 novem/ber li år firar 50-årsjubileum. Söndagsskolan är säkerligen minst lika gammal som församlingen.

## VITNEN

Hur skulle de komma till tr om inte predikare bleve sända säger Skriften. Den förste predikaren i Klöverdala, som är nämnt på dess historias gulnade blad ä predikant Swänsson från Ödehöj. Sedan följde Gustaf Hall Tjunton, Karl Johanson i Fälla samt Thure Carlsson i Klöverdala bl a. Från 1924 har man ha fast anställd pastor. Gunnar Holmberth 1924-28, Hana Lindelberg 1928-32, Carl Carlsson 1932-36, Johannes Treibe 1944-47, Wilborn Agren 1949-53, Gustav Pettersson 1957-64, Ruben Karlsson 1960-64, Ar Eriksson 1965-68 och sedan Gösta Luthersson.

## 9 ORDFÖRANDE

Ordförandeposten har beklätt 9 personer. Johan Petter Carlsson fram till 1873, Carl Larsson i Rusby 1874-1917 (alltså i 43 år), John Björn 1917-23, Algot Wissman 1928, Gunnar Pettersson 1929-32, Fred Rydberg 1933-34, David Gustav 1935-49, Torsten Rydberg 1950-64 sedan dess Alvar Davidsson. Från den ringa begynnelsen för 110 år sedan har nära 400 personer tillhört församlingen.



## DIGA PLATSER

**Traktorförare**  
anställning under skör-  
gvaldstorp, Rök.  
1142 — 710 11

## BESPISNINGS- BITRÄDE

dtjuv Bergskolan i Ödes-  
göförlas från den 19 au-  
74 en deltidstjänst, 1,5

ngar om tjänsten lämnas  
skolkontoret, tel 0144-

**tyda något  
någon?**  
möjligheten kan  
korset ge dig.  
någon timme då och  
kontakttarbete.  
med Röda korset  
n ort

## UBILEUMSHÖGTID

ledning av Klöverdala mfs 110 år firas på söndag i Klö-  
missionshus kl 14.00 Medv: Missionsförest. Eric  
a, Redaktör Wilborn Agren, Luthersson, kretssångarna,  
sgruppen, Boetklängen m. fl.  
umsoffer. Servering.

## IMMANUELSKYRKAN

dag  
**ALLIANSGUDSTJÄNST**  
Arvidsson, sång  
**SMU:s SOMMARHEM**  
Syskonen, Gunnel, Arne, Ammi, Lars Andersson

## SERIEMATCH

Hästhalmens Idrottsplats söndag kl 16.00  
**Hästhalmen — Borghamn**  
Matchbollen skänkt av Nynäs, Hästhalmen.

**Höstpremiär Vättervallen**  
FOTBOLL lördag den 3 aug. kl. 16.00  
**RISTBERGS IF — ÖDESHÖGS IK**

**vedals Triåfabrik**  
elvaruförsäljning 5 — 9 augusti

ven A, för vilket erfordras att hon lämnat minst fyra avkomlingar av god beskaffenhet. Det krävs också att hon måste vara stamboksförd.

Agare är Leif Ivarsson, Holkaberget, och på gården finns ytterligare två ston. De är yngre och har ännu inte fått så många föl att de kan premieras med mer än bokstaven B. I år har det blivit två föl hittills, men även den tredje mårren är dräktig och hon väntas föla inom kort. Utöver dessa hästar finns på gården tre stoföl från i fjol, samt en av Östergötlands fem stamboksförda ardennerhingstar.

### ● SVART ATT HITTA STON

Beträffande hingsten, så är underlaget av ston så litet i länet att det är svårt att få varje hingst premierad med bokstaven A, upplyser konsulent Nilsson. Den måste nämligen tjänstgöra som beskällare för ett visst antal ston, som lantbruksnämnden bestämmer, för att bli godkänd. Hingsten, som heter Hebed, tjänstgör bla för ston på Visingsö, men dessa, tillsammans

börja bli konkurrenskraftig i rationellt skogsarbete — som förekommit i vissa tidningsartiklar — tror han dock inte på. De enda som kan utnyttja hästen i skogen någorlunda ekonomiskt är de som ändå föder upp hästar. Då är det bara bra att djuren blir ordentligt körda. Vidare är hästen fortfarande överlägsen det mesta när det gäller att få små markskador i ömtåliga skogsbestånd, men i övrigt kan hästen inte längre mäta sig med maskinerna anser han. Någon återgång till en stor stam av arbetshästar tror han därför inte längre är realistiskt.

Möjligen skulle man kunna tänka sig hästuppfödning för köttproduktion. Då skulle de tunga raserna komma in i bilden. För närvarande kan hästen dock ej heller där mäta sig med andra djurgrupper. Bla nämns att exempelvis fruktsamheten ligger lägre än för nödtjul. Till skillnad från sistnämnda djurgrupp här det heller aldrig bedrivits avelsarbete med hästraser, där man tagit hänsyn till fruktsamheten. Hästarna har avlats efter andra värderingsnormer.

Han anser det dock vara möjligt att förbättra fruktsamheten genom att medvetet inrikta avelsarbetet på detta.

### ● INGEN EFTERFRÅGAN PÅ ARDENNER

Priserna skiljer väldigt mycket inbördes mellan hästraserna för närvarande. Detta uppmuntrar inte precis till satsning på ardenner bland dem som föder upp hästar. Han nämner som exempel ett varmbloodssto som såldes i Östergötland förra hösten för 18 000 kronor. Sådana summor är helt främmande för uppfödare av ardennerhästar, men i dag ligger den dominerande efterfrågan på hästar bland varmblood och ponnies.

Blåsa i Holkaberget är således det enda A-premierade ardennerstoet som finns inom Ödeshögs kommun, enligt konsulent Nilsson. Hästpremieringarna är därför inte vad de varit. 1967 kom ett förenklat reglemente för hästpremieringar.

Litet av det där hålls fortfarande vid liv inom de olika hästrasernas avelsföreningar, då man exempelvis i samband med utställningar, brukar anordna premieringar i tävlingsform inför publik.

### ● VISNING — FÖRSÄLJNING

Där brukar inte lantbruksnämnden vara engagerad, men i Östergötland brukar man dock ha en årlig visning för unghästar. Den brukar hållas veckan före midsommar på Bjärke Säby. Numera är det nästan uteslutande varmblood som då visas upp. För dessa har visningen nämligen ett visst samband med försäljningsmöjligheter. Hästägarna får inte någon ersättning för fraktkostnader och liknande, om de sluter upp. Arrangörerna brukar ha svårt att klara ekonomin ändå. Följden har blivit att de hästägare som inte ser något affärsintresse i visningen, ej heller har något årskilt intresse av att satsa pengar för att visa upp sina hästar.

Sture

## Vi tar bort ...

FORTS FRÅN SID 1

nödvändig, eftersom den senaste besprutningen skedde för tre år sedan. En del ogräs har skjutit i böjden i parkgångar, vid kantstenar och stenpartier utmed strandpromenaden. Ogräsbekämpningen, som inleddes i måndags, beräknas vara avslutad i början av nästa vecka. Därefter kommer en uppföljning att ske om cirka en månad.

## Skandinaviens

meste författare är Leif Sjö, 37 år, Älmhult. Han svarar för Ikea-katalogen som går ut i över 5 milj ex per år, därav 2,4 milj i Sverige. I kilo väger den svenska upplagan en miljon. Varje exemplar kostar 2 kr för företaget som ofta delar ut 20 000 om dagen till kunder i Stockholm.

På PR-avdelningen i Älmhult jobbar 25 personer med katalogen. Man har fem filmateljéer. (Älmhult, TT)

## Limericken

Sparbankens reklam har fått en alldeles för vacker formulering  
Konsumentombudsmannen överväger kanhända nu en arkebusering  
Sanning kan väl vara A och O  
Utan någon irblandning av K och O  
Även när det gäller så enkla saker som bankannonsering