

Gomer

acc nr 432

Tomt- Gamlas Immanuelskyrkan — en avslutad epok

Inlämnad... s. 1. Gamlas Immanuelskyrkan tar farväl av sin gamla kyrka med tre sammankomster på lördag och söndag med pastor Knut Mattsson, Motala, som talare.

Den nya Immanuelskyrkan är den tredje kyrkan i församlingens historia. Det gamla missionshuset, som byggdes 1867—68, låg nere vid Kungsvägen, närmare bestämt på den s. k. Hellgrenska tomt. Men i början av detta århundrade blev det aktuellt med en ny och bättre samlingslokal, varför årsmötet 1905 beslöt att avsätta medel till en byggnadsfond och styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och kyrktomt m. m. År 1907 inköptes den tomt där gamla Immanuelskyrkan ligger och på hösten samma år var ritningen på kyrkan klar och man började med bygget. I september 1908 hade man hunnit så långt att man kunde taga lilla salen i bruk. När kyrkan var färdig kostade den

i runt tal 12.400 kr. Men att kostnaden stannade vid denna summa berodde mycket på allt frivilligt arbete samt rikliga gåvor. Vid invigningen hade församlingen en byggnadsskuld på 7.104 kr.

I 54 år har missionsförsamlingen haft sitt andliga hem i denna kyrka och brukat den som plattform för sin verksamhet bland både ungdom och äldre i vårt samhälle. Med åren har behovet utav bättre och mera ändamålsenliga lokaler vuxit fram, särskilt då för barn- och ungdomsarbetet, och när nu församlingen tar farväl av sin gamla kyrka så är det inte för att "stryka flagg" och svika sin uppgift i samhället utan för att med en ny kyrkas möjligheter ännu bättre fylla sin kristna kallelse, betonar pastor Thage Engmalm.

Pastor Knut Mattsson, som medverkar i lördagens och söndagens sammankomster, var församlingsföreståndare och pastor här åren 1937—41.

Jordfästningar

I Heliga korsets kapell, Motala, jordfästes på onsdagen stoftet efter köpman Carl-Axel Thunborg, Ödeshög. Jordfästningen förrättades av komminister S. Losjö, Ödeshög, som i sitt griftetal utgick från orden i Psalt. 90:1—2. Akten inramades med psalmsång samt stilla orgelmusik av musikdir. Martin Larsson, Motala, som även spelade sorgemusik medan kistan sänktes för kremation. En vacker blomstergård ägnades den avlidne.

belbranschen 1935 och har haft anställning på olika möbelfabriker i bl. a. Ödeshög. Sedan 1947 är han anställd i Tranås.

85 år fyller tisdagen den 27 d:s f. skomakaremästare Oskar Johansson, Pensionärshemmet, Hästholmen. Jubilaren, som är född i Omberg, började i skomakarlära vid 15 års ålder hos skomakare Sjögren, Brobo, Alvastra, i vilken han gick i fyra år. Sedan hade han tjänst i Mjölby under fem år. I 15 år var jubilaren verksam i Vadstena, varvid han den sista tiden innehade egen rörelse som han dock slutade med och tog anställning vid Kumla skofabrik i Närke där han stannade i 16 år. Till Hästholmen kom jubilaren 1938 där han startade egen skomakerirörelse som innehades till 1960 då denna nedlades och Johansson flyttade till Pensionärshemmet. Jubilaren har varit och är mycket musikintresserad och har medverkat i bl. a. Ödeshögs hornmusikår. Johansson är mycket pigg och spänstig för sin ålder.

70 år fyller onsdagen den 28 d:s fru Gerda Karlsson, maka till lägenhetsägaren Oskar Karlsson, Fridensborg, Häst-Hästholmen.

Musikinstruktör gästar Ödeshög



Kantor Leif Lundberg.

I Fridhem, Backasand, hålles denna vecka sångkurs för församlingens sångarkrafter. Ledare för sångveckan är musikinstruktören inom Helgelseförbundet, kantor Leif Lundberg från Håbo.

Familjenotiser

Födelsedagshyllning.

På sin 80 årsdag blev f. hemmansägaren Oskar Johansson, Munkeryd, föremål för hjärtliga hyllningar. Bl. a. uppvaktades han av familjen med penninggåvor, presenter och blommor, varjämte släktingar, grannar och vänner överlämnade minnesgåvor och blommor. Vidare hyllades han med telegram. På högtidsdagen gav jubilaren middag för den närmaste släktkretsen.

50 år fyller på fredagen möbelsnickare Gunnar Elof Djärf, Tranås. Han började inom mö-

Predikoturer

Domssöndagen.

Kollekt till Medellösa teologie studerande vid universiteten.

11 gudstj. i Godtemplarg. Torsd. 19.30 bön hos Liljegren.

Fridhem, Backasand Lörd. 19.30 sång. 9.30 ssk. 11

Avs

för familjen Alvar —25 nov. Lördag kl. 10 predikan. Kl församlingarna me

FRIDHEM

11. Gudstjän 19.30 Sångve

SÅNG

- Musikinst Leif Lund
- Saxofons

Kom i mo

vid STAVREBERG Krigsbergs dödsbo i av en del antikt.



Vid

i Stora Aby socken 1962 kl. 12, varvid grund av gårdens lööse, varav näm

NOTKREATUR: och 1 kalv.

HÄSTAR: 2 st, SVIN: 7 st göds

MASKINER och slättermaskin, häst ringar, 2 gummihj ter, gröpkvarn Bli anläggning Manus, redskap, ett parti gyllen.

Sydöstra Sverige rättsförbehåll gäll



Frysskö