

# Historia kring ett gammalt missionshus.

— Su A  
Bortglömt bönehus  
blir religiöst &?  
centrum.

Då Trehörna missionsförsamling nyligen kallade samman till högtid, var det ett stycke missionshistoria, som beskrevs och som icke bör få falla i glömska.

Redan under de stora väckelsetiderna på 1880-talet kom Guds ande att få utföra ett underbart verk även i denna avlägsna bygd fjärran från de stora allfartsvägarna. Det var Jönköpings missionsförening, som utsträckte sin verksamhet in över de gränstrakter som hörde till Östergötland och där utförde ett välsignat och grundläggande arbete.

Resultatet av denna verksamhet blev att en liten grupp troende vänner byggde ett missionshus, vilket enligt den tidens sed blev stort nog att rymma flere hundra åhörare. Under flera tiotal av år bedrev man också verksamhet där. Hur underligt det än låter, synes verksamheten dock till slut alldeles ha upphört. Missionshuset glömdes bort och fick förfalla. Kanske var det Frikyrkliga samarbetskommitténs utredning för cirka 25 år sedan, som väckte kringliggande missionsvänners tanke på att även i denna bygd fanns »obrutna tegar».

Missionsförsamlingarna i Stora Åby och Ödeshög började att besöka platsen och sommardagarna i det förfallna bönehuset. Ansgarieföreningens predikanter, som genom kyrkoherde Edströms välvilja fingo hålla sina möten i kyrkskolan och bo i prästgården, höll även några möten i ovannämnda hus. Tanken var väckt, intresset likaså, ortsbefolkningen blev även intresserad. Det var hemmansägaren Carl Andersson, Svärdsfalla, som började anse utförbart, att taga vara på det gamla missionshuset, flytta det till en centralare plats och börja arbeta på nytt. Det uppfördes åter. Då socknens kyrkoherde kungjort missionsvännernas tanke i kyrkan och ingen anmälde sig som ägare, började arbetet med flyttningen. Sockenborna hjälpte till. Distriktsföreståndare F. A. Larsson bildade en församling av de få troende, som funnos. Denna församling blev ägare till huset och så var verksamheten i full gång. Gud har bekänt sig till verket och själar hava funnit sin Gud.

10-årsfesten inleddes med sången 409: »Nu tacken Gud allt folk», var på församlingens föreståndare, snickare David Danielsson, läste 1 Petr. 2: 1—9 samt hälsade de talrikt församlade välkomna. Pastor Carl A. Brolin, Ödeshög, berättade minnen från

den första tiden samt talade med ledning av dagens aftonsångstext över ämnet: »Petri lovsång» och manade till fortsatt tjänst i Guds rike. Pastor Erland Fornander, Ödeshög, fortsatte med att tala över 1 Petr. 1: 3—9.

Efter kafferast framfördes välgångsönskingar av Trehörna baptistförsamling, som verkar med framgång i en annan del av socknen. Statskyrkans pastor, G. Brodin, talade med anledning av dagens betydelse om tacksamhet till Gud. Hr Valfrid Carlsson, Tranås, gav som tänkeord Malaki 3: 16—18. Så avslutades den stämmingsfulla högtiden med tack av föreståndaren samt minnesord av evangelist Ivar Ahnlöv. Farsbo missionsförsamlings strängmusik tjänade med vacker sång.