

## "Det var så länge sedan"



*Det är Ödeshög strax invid Veter-  
terns strand  
Just där skog och slättbyggd tar  
varann i hand  
Vill du bli kvitt en dag  
Sorgor och obehag  
Så res till Ödeshög"*

Ja, denna glada refräng trallade man i Ödeshög på 1920-talet efter en revy av märket Sven Åström, som tillsammans med oss andra "medbrottslingar" gjorde PR på den tiden för den lilla "byn" vid Vätterns strand.

Flera decennier före 1920-talet var denna bild av den centrala delen av samhället likadan som den är nu, om man undantar plan-

ket till vänster och i fonden, vilket tillkommit på senare år för att markera järnhandelns område och gränsen mot den gamla bebyggelsen.

Huset till höger byggdes åren 1900—1901 av järnhandlanden C J Grönqvist, som under många år hade en liten järnhandel vid smedjan i Backasand, och huset döptes till Chikago för att markera dess storlek i förhållande till byns småkåkar. Huset rymde en tid speceri- och diversehandel, och här startade P Axén sin välkända affärsrörelse i april 1925.

Sedan detta affärsföretag flyttat till Stora hotellet inköptes fastigheten av fru Rut Carlström,

som under många år drev sin café- och hotellrörelse i fastigheten, där andra våningen tidigare inrymt bostadslägenheter.

De båda mindre husen byggdes omkring sekelskiftet av en gammal Ödeshögsbo som hette Walberg och det lilla huset, som ligger närmast Chikago hette Gröndalen och har varit omväxlande lager och affärslokal.

Det större av de små husen på bilden byggdes som bostad åt Walberg, och tjänstgjorde även efter Walbergs tid som bostadshus. Där bodde bl a skohandlanden Erik Sabel under många år, men huset står nu öde och övergivet i väntan på sin "dödsdom".

Det större huset i bildens mitt har ju sin "fina" fasad mot Riddaregatan, och i dess bottenvåning har alltid varit affärslokaler. Hedins skoaffär är väl den affärsrörelse som "bitit sig kvar" längst.

Den startade redan 1898 i den gamla saluhallen, flyttade därifrån till Centralen 1907 och därifrån till den nuvarande lokalen 1914 sedan Hilda Larssons modeaffär slagit igen och flyttat. Denna skoaffär finns fortfarande kvar under samma firmanamn.

Längst ut på vänsterkanten skymtar Ödeshögs järnaffär, som på andra våningen under många år rymde Ödeshögs telefonstation. HALVAR ANDERSSON