

Huset där Fridtjuv Berg såg dagens ljus

Vad världen glömmet har hävden gömt. (Fryxell). Det är sant. Därute på E4 brusar trafiken förbi, tidens puls slår hårt. Det som var glömmes fort. Hävden gömmer dyrbara minnen om man bara ger sig tid att forska. Det var en gång för länge sedan ett rödmålat tvåvåningshus i Ödes-hög. Det låg utmed Storgatan alldeles innanför grindarna på gamla skolans gård. Det var först lärarbostad sen bodde här även vaktmästaren. Omsider blev huset utdömt som bostad. Vad skulle det bli av det? Kaffeved... eller? Jo, man beslöt att flytta det till Hembygdsgården.

Så ska vi ha't, men var ska vi ta't, tänkte nog sockenpamparna. Då trädde släkten Berg fram och donerade 1.200 kronor. Byggmästare K. A. Johansson ledde arbetet under stora ekonomiska uppoffringar. Varför skulle nu detta hus av alla bevaras? Jo, den 20 mars 1851 föddes här Fridtjuv Berg, mannen som skapade vår svenska folkskola. Han var faktiskt Ödeshögs-son. Hans far, läraren Anders Berg, tillhörde de föregångsmän som under förra seklet lade grunden till nuvarande folkskolan. Dessa män arbetade under svåra och torftiga förhållanden med hängivenhet och uppoffringar. Så blev det gamla huset uppfört i Hembygdsgården och inrett som skolmuseum. Vem som vill får nu träda in under dess låga tak och drömma sig tillbaka i tiden.

Fattigsverige

Det är fattig-Sveriges skolsal vi ser. På väggarna hänger enkla planscher med fåglar och växter. En avskräckande bild av Rex Alkohols vapenfabrik och hans pensionärshem fattighuset fullbordar den konstnärliga utsmyckningen. Detta hindrade inte att spriten flödade som en värback genom det gamla Ödes-hög. Tre spartanska skolbänkar finns även med i inredningen. Det var nog tur att barnen inte var så välnärda, ty sittplatsen mäter cirka två decimeter. Att



Den gamla skolan där Fridtjuv Berg föddes.

Ar 1912 kunde man läsa en artikel i Svensk lärartidning, författad av en före detta elev till Anders Berg. I det Bergska hemmet lärdes inga yppiga vanor. Man hölls till mandom, dygd och arbete. Anders Berg gav ock-

så detta råd: Det bästa arv en far och mor kan ge sina barn är uppfostran, sådan är bättre än gods och guld. Det är ett råd som står sig även i dag, drygt hundra år senare.

K H

Segling populärt som sommarsport

Segling är utan tvekan den populäraste sommarsporten i Västerna. Varje söndagsförmiddag samlas många intresserade vid hamnpiren för att se starten vid Segelsällskapet Vätterns tävlingar. Segelsällskapet Vättern, eller SSV som det oftast kallas, är en av landets äldsta segelsällskap. Under sin ordf K-G Lindholms ledning håller man igång med tävlingar från mitten av maj ända fram till oktober.

Den vanligast förekommande tävlingstypen är sjörensåderbo-

sommaren. De som blir sugna på en segeltur på Vättern men saknar båt kan alltså ta kontakt med scoutkåren, så finns chansen till en segeltur under sakkunnig ledning.

Här nedan följer sommarens tävlingsprogram:

Allmänna kappseglingar

CSS 5-6 juni, VSF Distans-kappsegling Hjo 12 juni SSV 18-20 juni Skräpsändskrusarmokalen