

# Sågardag i Hässlevadet gav prima golvplank

Det har varit vårsågardag i Hässlevadet, Rök.

Vattnet släpptes ut från dammen och drev den gamla ramsågen.

Och därmed fick man prima golvplank till hembygdsgården i Ödeshög.

Vid sågardagen gav f d skolchefen Roland Hagberg historiska tillbakablickar om bygden och omvärlden. Och några tiotal meter från sågen satte Röks torpinventare upp den första skylten över de torp man funnit. Det gällde i detta fall Gubbero.

Besökarna välkomnades av Jan Johansson, Eknäs, Ödeshög som sedan länge är verksam i sågardagens arrangör, Ödeshögs hembygdsförening, och primus motor för sågningen i Hässlevadet. Han gav en kort historik om sågen.

Innan den kom till fanns en kvarn, en karta visar att man så tidigt som 1704 malt med vattenkraft här. Sågen som sedermera anlades drevs fram till 1936 med vattenhjul som då ersattes med en turbin. Fram till 1958 sågades det i Hässlevadet, numera blott vid de



*Det var många aktiviteter på sågardagen i Hässlevadet, Rök.*

sågdagar som hembygdsföreningen ordnar.

Framlidne ägaren av Sättra gård, Herbert Gustavsson, var dock mån om att hålla sågen i gång. Nu har hembygdsföreningen ett 25-årigt nyttjandeavtal med ägaren Paula Hamilton, där en avtalspunkt är att föreningen ordnar sågdagar.

Så startade sågningen. Som vanligt skänktes virket av någon i trakten, denna gång av Greger och Sven-Göran Jonsson i Tjurtorp. Ramsågen ställdes in för att ta fram golvplank som skulle användas för att reparera hembygdsgården.

Roland Hagberg berättade om bygdens historia de senaste århundradena. Bl a nämnde han många av de släkter som ägt Sättra gård eller haft anknytning till den. På 1800-talet fanns här 18 torp.

På sågardagen utdelades två tavlor av Ragnar Gomer. Grege Johansson fick den ena för timme och körning. Den andra fick Inge mar Jakobsson som representerade ett företag i östra Tyskland som skänkt sågklingor till den gamla ramsågen.

RUNE DAVIDSSON