

# Hästholtomens historiska gatunamn minner om ortens forna betydelse

Hästholtomen har under tidigare århundraden haft en förhållandevis mycket större betydelse som centralort än i våra dagar. Därom vittnar en mängd källskrifter från förr. Lantbrukare Paul Carlsson, Haninge torp, Hedda, som sköter om bibliotekssektionen inom Ödeshögs kulturs-

nämnd är av den åsikten att orten t.o.m kan ha varit stad under 1300-talet. Ett sigill från den tiden tyder på det anser han. Bevisföringen är givetvis mycket svår, men att Hästholtomen har varit stad kan i varje fall inte uteslutas.

Stora Åby Sparbank gav 1952 ut en bok om Lysings härad i anledning av dess 50-årsjubileum och där kan man läsa att cisterneurmunkarna kom till Alvastra år 1143 för att börja bygga klostret. Detta blev sedan en andens högborg och fick en stor allmän betydelse.

Klostret var ju den tidens universitet, där tidens hela vetenskap inom alla ämnen var samlat, alltifrån agronomer till filo-

sofer. Kristendomen hade ju förtts hit ett par hundra år tidigare och nu kom således hela den etablerade kristna kulturen. Med denna följde även nya ägande förhållanden av jordagods som fortsatte ända tills Gustaf Wasa satte stopp för den utvecklingen.

I ovan angivna bok finner man också att klostret genom fromma människors donationer sedermera var ägare till 438 gårdar i Östergötland. I dätidens feoda-

system var alltså gårdsägandet en maktfaktor av betydelse. Hur det egentligen stod till med fromheten när man överlät sina gårdar till klostret, finns det dock anledning att fråga sig. Ur det material som håller

på att insamlas till den nya boken om Ödeshög, som kommer ut om något år, har Östgötabladet fått ta del av ett brev som utfärdats på 1300-talet vid Hästholtomens tingsplats, där det står: "anit".

"Den 2 februari, Olaff Staffansson, som är 6 år varit skylig Alvastra kloster 6 1/2 mark p:gr (penningar) dels för ett skepp, dels för tomtoren av klostrets jord, Hästholtomen pantsätter här för all sin jord i Haddaborg i Heda socken af Lysings härad, nämligen 1/3 attung och en tomt samt dertill 1/4 attung och en tomt som Olaff fått af sin bror Niclis Staffansson.

Igenlös es ej panten inom natt och år efter nästa Kyrndelsmäs-

sodag, skall den för alltid tillhöra klostret, som dock i sådant fall bör betala 2 mark p:gr i mellangift. Brevet beseglas af Niclas Magnusson och Harald Bagge, häradshöfding i Lysings härad, samt med Hästholtomens sigill".

Den fromheten var således ganska påtvändad.

## Eget sigill

Intressant här är dock att Hästholtomen hade ett eget sigill. På detta var avbildat ett skepp för fulla segel med omskrift S VILLIA HESTHOLMENSIS.

I Ridderstads östgötabistoria ges inte något belägg för att Hästholtomen har varit stad. Den räknas endast in tillsammans med de kända östgötastäderna o var alltså en ort av betydelse. I en skrift från 1327 nämnes Hästholtomen som en "öfverfartsort" mellan Öster- och Västerfjärdland" af vikt redan under forntiden". Samma år benämndes orten med "VILLA FORENSIS", i v:s en ort med torg och handel. Den hade också en egen kyrka, som troligen var belägen på en i skifteskartorna omtalad "kapelltomt" strax söder om vår tids Västergården. Ånu på 1600-talet fanns i ruinerna kvar av kyrkan, som också omnämnes i ett testamente från 1327. Det året testamenterade John Erlandsson bla en skrud till kyrkan.

Där fyren står i våra dagar har den äldre generationen minnen av en ruin. Innan hamnen byggdes var där en holme, den sk Husbacken, och på denna var borgen Hästholtomens Hus uppförd. Därifrån styrde Albert av Mecklenburg genom sin tyske far Gert Snakenborg över västra delen av Östergötland. Vattendragen var ju dätidens kommunikationsleder, eftersom inga vägar fanns och detta gjorde att orten var en viktig knutpunkt mellan Västergötland och städerna på Östgötaslätten. En-

FORTS PA SID. 12

Sigillet som herr Carlsson anser

tyrker teorin om att Hästholtomen har varit stad, visar bilden i ett skepp för fulla segel och ned texten S VILLIAE HESTHOLMENSIS. Anses betyda ungefär Hästholtomens Hus.



Ett av de minnesmärken som fortfarande finns kvar, är en förtöjningsring av järn på Lastberget. Från dessa drogs tåg ut till skutorna som ankrade ute i sjön så att man kunde lasta spannmål, siden, eller vad det kunde vara. Ved och virke tippades helt enkelt i sjön och bogserades ut. Förrådsman Carl-Erik Hertz är uppväxt på platsen och minns själv när det vimlade av skutor i hamnen.

ligt en teori av Ellen Key har för övrigt namnet Hästhagen uppkommit av att Magnus Ladulås och hans riddare använde holmen för att bestiga sina hästar där när de kom från hovet på Visingsö.

#### Historiska gatunamn

Utanför Holmen var det tillräckligt djupt för att båtarna skulle kunna gå ända intill om vädret var lugnt. Hamnen låg förr annars längre in än den nuvarande hamnen är uppförd. Fortfarande finns i berget fastnaglade järnringar där skutorna föröjde. Hur länge de har suttit lär är ingen som vet i dag, men det förefaller troligt att där båtarna föröjde under förra århundradet här också tidigare varit landningsplats utom för laster som man var tvungen att läsa direkt i båten, exempelvis hästar. Längst in är det nämligen å grund botten att båtarna måste ha ankrat ganska långt ut, varefter man ställde ut bockar sjön, på vilka man sedan lade andgångar och bar ut lasten. Det gick som bekant bra ända ills Handelsman Johanna trampade snett och drattade i sjön. Efter det byggdes hamnen ut, så att holmen fick förbindelse med fastlandet.

Vid kommunstyrelsens sammansättning i år godkändes de nya av byggnadsrånden upprättade namnförslagen till gatunamn i Hästhagen, och nu kan således samhällets befolkning begrundla alla de historiska namnen som har livit resultatet av utredningen. Lastbergsvägen är alltså ett av dessa. Den går ner till Lastberget och var den väg Handelsman Johanna tog på sina affärer. Men hon flyttade handelscentrat till Ödeshögsrådet stället. För där började E4 åxa fram, och då kom Hästhagen på sidan om den stora allvägen. Det hade orten förväntat gjort långt tidigare, faktiskt redan när Gustaf Wasa byggde slottet i Vadstena och röt makten för klostret i Alvastra. Ja, han var ju förstås inte ensam om det.

De andra gatunamnen i Hästhagen är lika intressanta. Det är som att bläddra i en historiekök över en svunnen storhetstid och varje namn har lika mycket att berätta. Eller hur? Här någ-

ra exempel: Kapellgränd, Birgittavägen, Dr. Frödins gata, Pålbyggnadsgatan, Munkstigen, Drottning Onumas väg, Ellen Keys väg, Magasinsvägen, John Bauens väg, Rödgavelstigen, Paternosterstigen och Klostervägen.

En annan väg skall vi tala tystare om. Den som går till Hallristningarna. Varken vägen dit,

kylningen eller upplysningarna om den mera avlägsna forntida verksamheten i Hästhagen gör någon upprymd.

Sture



Lastbergsvägen är ett av de gatunamn i Hästhagen som vittnar om det liv och rörelse som här funnits på platsen förr i tiden.