

## Höje, Omberg.

Alvastra kloster ägde i Östergötland många gårdar, som mest 439 stycken, och bland dem nämndes även Höje på Omberg.

Gustav Vasa bröt klostrets maktställning och tog själv hand om klostrets egendomar.

Johan III lät på 1500-talet inrätta en Kungl. djurpark på Omberg och Dags mosse, varvid 5 hammar lades öde och ibland dem nämnes Höje (Huiya). Den som hade ansvaret för djurparken var troligen bosatt på Höje. 1805 upphörde djurparken och Omberg blev en s.k. kronopark, med en jägmästare till chef och bosatt på Höje.

I jägmästarens löneförmåner ingick på den tiden det till gården hörande jordbruks.

I mitten på 1800-talet blev det på Omberg en skoglig nydaningstid. Böndernas betesrätt upphörde och ny skog planterades, mest gran.

Över den som hade ansvaret denna tid, Jön. Sjögren, har en minnessten rest i trädgården vid f.d. skogsskolan.

Den skogliga utbildningen fick även sätté på Höje.

Skogshögskolan förlade sommarkurser här och senare blev här förlagd en skogsskola. Denna upphörde 1935 och avlöstes av en lantmannaskola, som var kvar i 20 år.

De två stora byggnaderna vid skogsskolan var dels elevbostäder och dels lärsalar och kök. Den mindre byggnaden på andra sidan vägen var vaktmästarchostad och den stora röda ladugården var förrådsbyggnad. Förståndaren för skolan bodde nere vid Höje gård i den s.k. Rektorsbostaden. Utträddande lärare bodde på Höje äng. I dag är skogsskolans övriga byggnad ombyggd till bostadslägenheter. Den nedre byggnaden är restaurerad och uthyrd till scoutförläggning, liksom Rektorsbostaden.

Jordbruket sköts numera av en arrendator, som har sin bostad ett par hundra meter söder om Rektorsbostaden.