

NÄR VÄCKELSEN KOM TILL BYN...



Klöverdala Missionshus 1864 - 1974
av
Gösta Lutherisson

Mitten av 1800-talet kännetecknades av ett djupt andligt mörker. Flera av den tidens historieskrivare ha berättat om hur dryckenskap, okunnighet och vidskepelse i en fruktansvärd blandning marterade människor. Bygderna i södra Östergötland utgjorde inget undantag härvidlag. I detta mörker uppträdde män, sända av Gud och gripna av hans ande. De vittnade om ett helt nytt sätt att leva.

1853 hade Jönköpings Traktatsällskap bildats och därifrån utsändes kelpörtörer. Så också från Jönköpings Missionsförening bildad 1860. / Dessa båda sällskap sammanslås senare och här sedan 1919 namnet Svenska Alliansmissionen (SAM) / Predikare från Missionsföreningen nådde norra delen av Småland och människor som lyssnade till deras förkunnelse förde elden vidare över gränsen. Detta är förspelet till att en förening av väckta och troende människor bildades i Stora Åby sockens skogsbygd. Även stora delar av Ödeshögs socken samt Adelövs och Linderås socknar berördes särskilt starkt av väckelsen. Vem, som var det mänskliga redskapet i denna väckelse, är för oss förborgat. Det är dock känt genom äldre personer, vilka i sin tur fått det berättat av sina fäder, att det var i en stuga i Ulfsbo som man den första tiden samlades. Dit kom troende från Hakebo, Ryd, Klöverdala och andra platser för att sjunga och bedja. Snart blev stugan för trång, ty längtan efter befrielse ur lasternas och fruktansträldom var stor.

MISSIONSHUS BYGGES

En dag när soldaten Björn /troligen Gustaf Björn i Frätzabola/ hjälpte sin granne Johannes Johansson i Klöverdala att slagtröska, kom man överens om att bygga ett hus åt Herren. Man talade med andra väckta om saken och grep sig verket an. Johan Petter Carlsson i Stårtebo /Linderås s:n/ lovade skänka alla vindfällan i sin skog och ovannämnde Johannes Johansson lovade släppa till mark. Genom en kraftig storm vintern 1863-64 blev behovet av virke till bygget väl tillgodosett. 1864 byggdes den södra delen av nuvarande missionshuset. För 30 riksdaler byggde Carl Samuelsson i Ruskilsby detta. Det är möjligt att han redan då tillhörde de väckta. Senare finner vi honom som medlem i föreningen, där han under något år bär revisorsuppdraget.

Redan innan bygget stod färdigt, användes det för sitt ändamål. Det har berättats att man satt på golvbjälkarna och lyssnade. Efter 4 år fick man bygga till. Nu var det Peter Råberg i Öna som ledde arbetena. Priset för detta tillbygge uppgick till 71:21. Tre år senare, 1871 målades missionshuset för en kostnad av 65:-- Då iordningsställdes också bostadslägenheten, som 1883-1931 uthyrdes till kommunen som småskola och lärarbostad. Till en början var hyran härför 30:-- varav 20:- gällde bostaden och 10:- skollekalen. I bostadsdelen hade man 1882 uppfört en kakelugn, medan man i missionshuset inte ansåg sig behöva sådan lyx förrän 1893. Sistnämnda år åtog sig Maria Jönsson i Klöverdala att för 15:- sköta städning och eldning. Femton år senare höjdes arvudet härför till 20:- Tomten friköptes 1903 för 80:- och lagfart ordnades året därpå. Samma år 1904 inköptes även den första orgeln.

Till en början omspände föreningen hela Stora Åby socken samt delar av Ödeshögs, Adelövs och Linderås socknar. 1870 bildades en missionsförening i Åsa och de troende från norra delen av socknen anslöt sig till denna. Senare bildas en liknande förening i Tjurterp och personer från den delen av socknen gick dit. Samma var förhållandet med människor från Hakebo, Ryd och Haddåsen. Kärleken till missionshuset i Klöverdala fanns dock kvar och man samlades ofta dit. Flera av dem som blivit väckta genom mötena i Klöverdala stannade kvar i missionsföreningen där långt in på 1900-talet, trots att det fanns missionshus på betydligt närmare håll.

Missionsvännerna i Klöverdala är med och ger penningbidrag till missionshusbyggen i Hakebo 1875, Ryd och Tjurterp 1876, Trehörna 1879, Vadstena 1880, Bultsbo 1882, Haddåsen 1888, Åsa 1886 och 1887, Svenstorp 1892 och Malmslätt 1893.

DE ÄLDSTA STADGARNA

antagna 1870 lyder i sin helhet så:

- § 1. Med aktgifvande av Jesu ord i Math. 10:8 "I hafwen fått förgäfves, så skolen I eck gifva förgäfves" bildas i Åby en missionsförening.
- § 2. Föreningens ändamål är att verka för Christi rikets utbredande såväl utom som inom fäderneslandet, i synnerhet i Åby församling; den vill derföre utgöra en biträdes förening till Jönköpings Missionsförening.
- § 3. Föreningen vill med sin verksamhet stå på fullt fri Evangelisk Luthersk grund. I föreningens missionshus få derföre endast sådana personer, som är kända för att de predika den rena Evangeliskt Lutherska läran, uppträda som predikanter.

- § 4. Ledamot i denna förening är hvar och en som intresserar sig för Guds rikets tillkommelse och som på något sätt dertill bidrager.
- § 5. Inom föreningen finnes en arbetsförening, hvilken genom frivilligt arbete åstadkommer effekter, på hvilka årligen hålles auktion till missionsföreningens nytta.
- § 6. De genom missionsföreningens auktioner, kollekter och annars frivilliga gåfvor insamlade medlen användes så, att en del sändes till Jönköpings Missionsförening och en del användes till missionshusets fullbordande, en del till spridande af goda böcker ibom församlingen.
- § 7. För att ombesörja föreningens angelägenheter utses en styrelse bestående af 7 ledamöter, som inom sig väljer ordförande och kassaförvaltare. Dessa får ej uppbära något arvode af föreningens medel. 2 ledamöter afgå årligen genom lottning, men kunna åter insättas om så för gott finnes.
- § 8. Styrelsen har uppsigt öfver missionshuset samt kallar de predikanter, som der böra förkunna Guds Ord, förvaltar och årligen redovisar de influtna och använda medlen och i öfvrigt vakar öfver föreningens bästa.
- § 9. Ordföranden åligger att avsluta räkenskaperna till den 1 januari hvarje år och genast öfverlämna dem till granskning af dertill utsedda revisorer, som skall inom 8 dagar derefter till ordföranden återlämna och kommer dernäst påföljande sammankomst att för föreningen uppläsas.
- § 10. Ordföranden åligger att protokoll föra öfver alla beslut som blifva fattade öfver föreningens angelägenheter. Ett missionsmöte bör om möjligt hållas i missionshuset och ett ombud bör vara närvarande vid varje möte i Jönköping

.....

Detta historiska dokument är undertecknat av: Johan Petter Carlsson i Ulfsbo, Johannes Johansson i Tuna kassaförvaltare samt styrelseledamöterna: Carl och Christoffer Pettersson i St. Aleryd, Gustaf Larsson i Ruskilsby, Johannes Johansson i Klöverdala, Anders Carlsson i Stengårdshult samt revisorerne Johannes Larsson i Ruskilsby och Anders Frideil i Stengårdshult Ytterligare 16 män ha intygat dess riktighet. Kanske är det hela den manliga delen av föreningen, som var med vid detta tillfälle. De är: J Johansson Öna, A Falk Stengårdshult, P Råberg Öna, J Samuelsson och S Pettersson Frätzabola, G Johansson och P Jönsson i Västantorps, S. U Samuelsson Ruskilsby, C O Johansson och J. A Johansson Krisseby, J Åskvigge, J Björn Klöverdala, P G Johansson Upsala, C Svensson L:a Aleryd, J Friedell och C J Ladström /?? osäkert om namnet är rätt/Stengårdshult.

.....

Som tidigare nämnts utgjorde föreningen från början en biträdesförening till Jönköpings Missionsförening. Från 1879 ges

även årliga bidrag till Östergötlands Ansgarieförening /ÖAF/ och till Svenska Missionsförbundet /SMF/ som bildats 1878. Till SMF upphör bidragen 1883 och återupptages inte förrän 1912, då man beslutar att ansluta sig till detta missionsällskap. Samma år ändras namnet till Klöverdala missionsförening, tidigare hette den Stora Åby missionsförening. 1924 ändras namnet ånyo - nu till Klöverdala missionsförsamling. Fram till 1972 tillhör församlingen både SAM och SMF. Nämnda år beslutar man att tillhöra endast SAM.

Ett ännu äldre dokument än tidigare nämnda stadgar omnämnes av pastor Martin Högberg i dennes 90-årskrift från 1954.

Det är: RÄKNING OCH REDOGÖRELSE ÖFVER MISSIONSKASSAN
den 21 november 1868

Debet:

Bekommit af Tuna 20 maj 1868	59.04
D:o af Johan i Tuna af Frids skuld	15:--
D:o en colekt-insamling	8.75
D:o af Gustaf i Ruskilsby	10:--
D:o af d:o	6:--
D:o d:o af Björns skuld	5:--
	<u>103:79</u>

Credit:

Fördran af förra räkningen 20 maj 1868	:95
Betalt för tegel till mur	25:--
Till Jönköping insänt	20:--
Köpt garn	3:75
D:o	2:50
Betalt till Anders Carlsson	12:--
Spik	10:--
Kalk	1:25
Betalt till Råberg	2:25
Gångjern	3:75
Jern till skrufvar	4:96
Betalt till murning	5:--
Betalt till Råberg	1:--
Betalt till smeden Pettersson	3:--
3 tunnor kol	1:50
Murning	3:--
	<u>99:91</u>

Således inneliggande 3:88

Granskadt och godkänt i Klöverdala den 21 november 1868
Carl Johan Johansson, Anders Carlsson, Joh. Johansson
cassaman

J.P. Johansson G Björn
A Falk Stengårdshult
Gustaf Larsson

Öfvanstående inneliggande penningar 3 Riksdaler 88 öre är till Missionskassan af Carl Johan Johansson i Klöverdala betald. Qvitteras af Johannes Johansson, Anders Carlsson J.P. Johansson och Anders Fridell.

. . .

Ett studium av räkenskaperna under dessa år ge vid handen vilken utomordentlig stor betydelse arbets- och syföreningarna

haft och ännu har. 1870 hölls den första kända auktionen. Den inbringade 190:49. Året därpå blev resultatet 268:30. I detta sammanhang är det intressant att notera att man endast i undantagsfall tog upp kollekt vid möten i missionshuset. Dessa undantag utgjordes av missionsmötet, som från 1870 hölls varje sommar med talare från Jönköpings Missionsförening. Auktionsmedlen var således den enda inkomstkällan man hade denna första tiden, ja långt in på 1900-talet

En intressant tanke är huruvida ovannämnda missionsmöten möjligen kan vara föregångare till Klöverdalemötet som sedan 1907 hållits varje Kristi Himmelfärdsdag. I så fall skulle detta möte ha en mer än 100-årig tradition.

ENSKILDA NATTVARDSGÅNGAR: d.v.s brödsbrytelse utanför Svenska Kyrkans ordning började hållas mycket tidigt. Församlingens förste föreståndare Thure Carlsson omnämner i årsberättelsen från 1924 att regelbundna sådana då hålles i regel andra söndagen i varje månad. Denna notering är den första i föreningens/församlingens handlingar som överhuvudtaget nämner firande av HHN. Äldre personer ha dock berättat att enskilt nattvardsfirande hölls i missionshuset långt tidigare. 1907 nämnes av flera. Ett protokoll från kyrkorådssammanträde i Stora Åby den 12 sept 1880 berättar följande:

"Hade skolrådsledamöterna Frans Andersson i Aleryd och Carl Larsson i Ruskilsby blivit kallade inför kyrkorådet, emedan de deltagit i enskilda nattvardsgångar och därifrån icke vilja avstå. Angående de enskilda nattvardsgångarna så hålles de i enskilda hus, dock ej inom församlingen. De hålles hos hemmansbrukaren Joh. Larsson i Ulfso, Adelövs socken, vilka sammankomster gång efter annan bestämmas. Vid dessa tillgår så, att elementen framsättas utan att de av någon viss person utdelas, utan de skiftas emellan de närvarande. Instiftelseorden uppläses av Johan Carlsson i Stårtebo. De båda framkallade förklarade att de icke utan sitt samvetes förskräckelse kunde begå nattvarden i kyrkan, emedan den är stiftad för Jesu lärjungar och sådana voro icke alla de som begå den i kyrkan. De ville därför icke heller deltaga i församlingens nattvardsfirande. I anledning därav varnades de ur Matt. 7:1, 3-5, Luk 22: 7-22, Joh. 3:8, Rom 13:1-5. 1 Petr. 2:13, 1 Kor 11:28-29 samt kyrkolagen §§ 1:7 11:12 22:4 24:22, 23, 28.

De båda anmodades att frivilligt avgå från sina befattningar som skolrådsledamöter, emedan det är otjänligt och emot god ordning stridande att personer innehava kyrkliga förtroenden som förakta kyrkans både lära och ordning. Därpå svarade de att de voro sinnade att kvarstå, ehuru deras samveten borde säga dem, att de i sådan egenskap ej vore skickliga att verka till kyrkans välsignelse, utan tvärtom till dess splittning och fördärv. Av kyrkorådet förbjöds de nu och för framtiden att deltaga i enskilt nattvardsfirande, varpå dessa

sade, att de icke kunde ställa sig kyrkerådets förbud till efterrättelse."

Joh. Fredr. Håhl

Uppläst i Stora Åby kyrka den 19 september 1880

.....

STORMÖTEN OCH ANDRA.....

Det är möjligt att vittnesbördet från mor Josefina Lindberg i Sjöberga härstammar från den tid då kampen var hård både från kyrkliga myndigheter och från mera världsliga makter. "Det var härliga möten i Klöverdala på den tiden - man måste dit helt enkelt. Vi gick över Nannarp och Ulfabo till Klöverdala. Vad gjorde det att de nya skorna skavde. Gud var där och verkade genom sin Ande och sitt Ord...." Man anar något av den djupa andliga hunger, som drev människor att söka sig till mötena, som många gånger var både långa och föga ömväxlande. Det berättas att en gång var länsman på väg till Klöverdala för att tala några allvarsord med kolportören. Under vandringen dit fick han sällskap åd en främling, som också skulle till mötet. Då de kom dit var det redan fullt hus och de fick plats längst fram. Den väntade kolportören dröjde och länsman, som blivit märkbart nervös av den långa väntan, sade till sin främmande ledsagare: "Kan inte du gå fram och säga något?" Främlingen, som i själva verket var kolportören, gick fram och bad så innerligt och brinnande att länsman fann för gott att förevinna.

Det var inte alltid som förhållandet till kyrkliga och samhällseliga instanser var så spant som ovan citerats. Sålunda predikade vid flera tillfällen den uppskattade prästmannen Ekman från St. Åby i Klöverdala. Vid ett av dessa tillfällen var det så mycket folk samlat att man fick lyfta in prästen genom ett fönster vid estraden. Från det mötet berättas vidare att några ungdomar praktiserat sig upp på missionshusvinden för att genom taklyckan lyssna till förkunnelsen. Det knakade i bjälkar och takbräder så att man nere i lokalen trodde att taket skulle störta in.

Noterbart är att man vid samma tid hade problem i Adelövs kyrka med ungdomar och tjänstefolk som "under gudstjänsten springa ut och in och därmed störa densamma..." Här i Klöverdala lyssnade man tydligen istället. Historien berättar också att flera lyssnade sig till liv.

DOPFRÅGAN AKTUELL

En annan lärofråga - dopet - kan också spåras i protokollen från missionsföreningen. I mitten av 1850-talet synes drygt 10-talet personer ha lämnat föreningen och förenats med baptisterna. Fram till 1910 är det 14 personer som för den skull lämnat föreningen.

I protokoll från den 1 april 1886 heter det: "Då fråga om missionshusets öppnande för baptistpredikanter tog styrelsen denna framställning i beaktande, men ansåg att sådant beviljande vore i fullkomlig strid med föreningens stadgor och kunde därför icke nämnda anhållan bifalla....."

1889 byggde baptisterna egen lokal i Bäck och det synes inte ha varit någon strid mellan dopsynerna i vår bygd. Efter väckelsen i början av detta århundrade och i början av 1920-talet blev frågan åter aktuell, men löstes av dåvarande församlingsföreståndaren Thure Carlsson på ett lyckligt sätt, i det att dopförättningar ordnades inom föreningen. Detta har sedan dess varit föreningens/församlingens handlingslinje.

Det äldsta dokumentet om en från Svenska Kyrkan skild dopsyn skildras i protokoll från kyrkestämman den 25 sept. 1881 där det heter: "Var Carl Johan Johansson från Stengårdshult in-kallad för att han själv medelst nedsänkning i vatten döpt sin egen son. Detta utan att nöddop förelåg och utan att präst enligt handboken bekräftat dopet. Rörande själva tillvägagångssättet vid dopet så hade detta skett medelst neddöppning en gång uti vatten i Faderns, Sonens och Den Helige Andes namn, därvid han givit barnet namnet Hjalmar Efraim, varefter han läst över det Fader Vår och Välsignelsen...."

Frans Andersson, Christoffer Pettersson och Anders Carlsson hade vid dopet varit vittnen, något som kyrkoherde Joh. Fr. Hähl heller inte godkände. Ovannämnda tre personer är kända som ledande män i missionsföreningens historia liksom barnets fader. Då kyrkorådet varnade Johansson att befatta sig med barndop förklarade han att "han vad andras barn beträffar skulle ställa sig kyrkorådets förbud till efterrättelse..."

BARN- OCH UNGDOMSARBETE. MATRIKELUPPGIFTER

Söndagsskolan i Klöverdala har mycket gamla anor. 1870 vet vi att den fanns. Troligen är den lika gammal som den övriga verksamheten. Från början hölls söndagsskola på privat initiativ men knöts senare fastare till församlingen.

1907 bildas Stora Åby Kristliga Ungdomsförening och fick vid

starten 58 medlemmar. Den tillkom som en frukt av den väckelse, som i början av detta århundrade drog över bygden. Ungdomsföreningen upphörde emellertid senare men uppstod igen 1971 i den ungdomsförening som då bildades och som omfattar hela S.A.M.-kretsen. Ett tiotal troende ungdomar från Klöverdala tillhör denna.

1924 startade man en juniorförening, som från början fick 17 medlemmar. Initiativtagare var pastor Gunnar Holmberth. Den lever kvar och arbetar med oförminskad intensitet.

UV-arbete /scoutarbete/ har inte bedrivits i församlingens regi. I början av 1970-talet började dock en del ungdomar i aktuell ålder från bygden gå med i UV-kåren i Stava/Bultsbo. I dag är det drygt tiotalet från Boet-bygden med i detta arbete.

Väckelse var upphovet till missionsföreningens bildande och är orsaken till att den lever idag. Gång på gång under de gångna 110 åren har Herren besökt Klöverdala med väckelsens vårflöden. Då de äldsta matriklarna är från 1880-talet är 1870-talet höljt i dunkel för oss. 1881-82 brann väckelsens eld på ett mäktigt sätt i bygden. Missionsföreningen mer än fördubblades under dessa två år. Ett hundratal personer välkomnades till församlingsgemenskapen. Omkring 1890 kom en ny besökelsestid med ett 25-tal personer, som tillfördes föreningen. De första åren av vårt århundrade innebar, som tidigare nämnts också väckelsestider för bygden. Då var bl.a Gustaf Källman och Ruben Johansson Herrens redskap. I början av 1920-talet kom en ny Andens vårtid som tillförde församlingen 37 medlemmar 1923-24. Den 16 dec. 1923 intogs ett 25-tal personer av vilka flera ännu leva och tillhöra församlingen. Även under senare år har den himmelska strömmen visat tendenser att stiga. 1930-31, 1944, 1950, 1969-70 har många som sin avgörelses tid.

Det är omöjligt att av matriklarna utläsa det exakta antalet medlemmar i föreningen/församlingen. Pastor Martin Högberg anger i 90-års-skriften deras antal till 345. Då sedan dess 32 medlemmar intagits skulle det totala antalet vara 377. Siffran visar sig dock vara betydligt större bl.a genom en del fragmentariska uppgifter från 1860-70 talen. Cirka 400 personer har under åren tillhört föreningen/församlingen. Snarare över än under denna siffra.

Många av dessa ha flyttat från bygden, men bar den Heliga el-

den med sig och spred den vidare. Ännu fler är de som förenats med den triumferande skaran i Livets land. Några av dem ville vi gärna påminna om här men avstår då det skulle bli en alldeles för lång berättelse.

Några av församlingens medlemmar ha tjänat som evangelister på SAM:s fält. En av dessa, Kurt Rydberg har genomgått Missions-skolan i Kortebo och fullgör f.n. pastorstjänst inom Alliansmissionen.

Så slutes tingen: Kølportörer från Jönköpings Missionsförening predikade det glada budskapet i vår bygd och i dag får sentida ättlingar till dem som hörde och mottog budskapet tjäna Herren i det samfund som framvuxit ur Jönköpings Missionsförenings rot och stam.

VITTEN:

Under de första åren gästade resande kölportörer från Jönköpings Missionsförening, som nämnts missionshuset och predikade Ordet här. Varje år har kassaboken en utgiftspost för predikanter resor. Men man samlades till uppbyggelsemöten även om ingen predikant var tillstädes. Enligt vad som berättats lästes det då ofta ur Pietisten eller någon andaktsbök Gustaf Larsson i Ruskilsby är en av dem som ofta nämnes som tjänare vid dessa tillfällen. En annan som nämnes är en lantbrukare från Hakebo vid namn Sandberg. Troligen är det fråga om Johan Petter Sandberg från Ängarps Norregård. En annan som under mycket lång tid tjänade församlingen var Gustaf Bengtsson i Falsberg. Vi ha inte årtal då han intogs i församlingen men av allt att döma var han medlem i bortåt 70 år. Hans far tillhörde f.ö. också församlingen från 1881. Man har berättat att Gustaf Bengtsson då missionshusets bänkar utbyttes mot nya, och då de gamla antingen blev ved eller försåldes, bar en bänk från Klöverdala till Falsberg. En sträcka som även om man följer dåtida vägar gent över skogen blir mer än 5 km.

Vi tänker oss ofta dessa, som började den fria verksamheten i våra bygder som män i övre medelåldern. Så är dock inte alls fallet. Låt oss se efter hur gamla de män var som under-tecknade de första stadgarna 1870 ! Johan Petter Carlsson i Stårtebo och Ulfsbo var född 1828 och alltså 42 år. Märk också att missionshuset byggdes sex år tidigare och att han var med i ledningen för detta bygge. Johan Johansson i Tuna

var född 1834, Carl Pettersson 1831, hans bror Christoffer 1840, Ovannämnde Johan Petters bror Anders från Stengårdshult var född 1834, Gustaf Larsson i Ruskilsby 1842 och hans bröder Johannes och Carl 1841 respektive 1844. Johannes Johansson i Klöverdala var född 1834 och Anders Fridell 1843. Bland de övriga undertecknarna kan nämnas att Johan Björn var född 1850, byggmästaren Carl Samuelsson i Ruskilsby 1831, Peter Råberg i Öna 1816 och Gustaf Bengtsson i Falsberg 1845.

Den förste predikant vi möter namnet på är predikant Sxensson från Ödeshög, som under 1884-85 uppbär 75:-- i arvode för predikobesök. Hur ofta dessa skedde omnämnes ej, men att det minst en gång per månad är tydligt. Från 1889 kallas Gustaf Häbl i Böneryd att minst en gång i månaden besöka Klöverdala. Samma år förhållandet med Karl Johansson i Fällan 1899. Från 1919 tjänar Thure Carlsson som lokalpredikant för ett arvode av 100:-- Också han skulle predika minst en gång i månaden för denna summa. 1924 anställs den förste ordinarie predikanten Det är Gunnar Hölmlerth. Han efterträdes 1928 av Harald Lindberg, 1932 kommer Carl Carlsson och stannar till 1936. Sedan följer 1944-47 Johannes Treiberg. 1949-53 Wilborn Ågren. Under de närmaste åren tjänade under kortare tider bl.a Martin Högborg, Chalmar Nyman m.fl. 1957-59 Gustav Pettersson, 1960-64 Ruben Karlsson, 1965-68 Arne Eriksson och sedan 1969 Gösta Luthersson.

NIO ORDFÖRANDEN UNDER 110 ÅR:

Fram till 1873 hette ordföranden J.P Carlsson. Han efterträddes av Carl A Larsson i Ruskilsby, som innehade posten under 43 år eller till sin död 1917. Johan Björn Klöverdala 1917-23, Algot Wissman L:a Morliden 1924-28, Gunnar Pettersson St. Aleryd 1929-32, Emil Rydberg Halvarby 1933-34, David Gustavsson Stengårdshult 1935-49, Torsten Rydberg 1950-63 och från 1964 Alvar Davidsson.

STYREKSELEDAMÖTER 1870 - 1924

Tyvärre vet vi inte vilka som var i ledningen före 1870 då de första stadgarna antogs. Därför ingen notering 1864-70.

Johan Petter Carlsson Stårtebo / Ulfso	1870 -73
Johannes P Johansson Tuna	1870- 78
Carl Pettersson St. Aleryd/ Haddåsen	1870 77
Christoffer Pettersson St. Aleryd	1870 -74 86-90 07-08
Gustaf Larsson Ruskilsby	1870 -71 83-88 94-

Johannes Johansson Klöverdala	1870 -76
Anders Carlsson Stengårdshult	1870-71
Carl A Larsson Ruskilsby	1872 -1916
Johan Fridell Stengårdshult	1872 -74
S Ulrik Samuelsson Ruskilsby/Aleryd	1874- 81 1891-
Per Johansson Upsala	1875 -86
Carl O Johansson Krisseby	1875 -80
• August Johansson Morliden	1877
/troligen densamme som sedan bor i Klöverdala och sedan i Ulfbo/	
Frans O Andersson Aleryd/Öna	1878 -83 1888,1909-19
Gustaf Bengtsson Falsberg	1878. 1890-
Johannes Andersson Klöverdala	1879 -87,1889-1900
Johannes Larsson Ruskilsby/Ulfbo	1879 -82
Carl J Samuelsson Ruskilsby/Klöverdala	1881. 1886-90
J Jaensson /el.J Johansson/ Öna	1882 -85
A.F Kruse Aleryd	1882 -02
Johan Brun Krisseby	1884 -85
Carl Johan Samuelsson Ugglehult	1887 -93
Carl Johansson Ugglehult	1889. 1901
Gustaf Johansson Stengårdshult	1890. 1893-98 1902-06
• August Johansson Klöverdala/Ulfbo	1891-92 1899-1914
Johan Björn Klöverdala	1892-
Carl G Jonsson Frätzabola/Klöverdala	1903-
Algot Wissman Morliden	1912-
Simon Fridell Stengårdshult / Kälkebo	1915- 18
Birger Nöjd L:a Aleryd	1917- 23
Erik Leife Ruskilsby	1919-
Thure Carlsson L:a Aleryd	1920-
Theodor Andersson Uppsala	1924-

.....

Vi är barn av väckelsens folk. I den ena handen håller vi arvet från fäderna och i den andra nycklarna till framtiden. Med de orden avslutas jubileumsskriften 1954.De är aktuella också idag.I en tid då banden med det förflutna obarmhärtigt och hårdhänt slits av,behöver det sägas igen:

“ Gör något mer än vårda en grav - bruka det arv, som du fått !”
 Morgondagen är höljdd i dunkel för oss - men ett veta vi:
 Med oss är Gud med Honom segra vi.....

Klöverdala 4 augusti 1974

 Gösta Luthersson