

## Krönika från Hästholmen, skriven av Nian 5 juni 1942.

Seriemaskineriet är nu i det närmaste avverkat, åtminstone vad östgötaserierna anbelangar. Hästholmens IF har haft en allt annat än lysande serieomgång och har ej lyckats få mer än 9 poäng på 28 möjliga och har placerat sig näst sist i Klass III västra A. Vad som fordras för att laget skall bli snabbt och vältrimmat är träning. Angående träning har IF fått en god hjälp på sistone hr Torsten Rehnby, som ligger i med händer och fötter för att få stil på pojkarna. Tillslutningen har emellertid inte varit den bästa på träningskvällarna men vi få hoppas att det i fortsättningen blir allvar med träningen. Den allmänna idrotten i Hästholmen ligger helt nere tråkigt nog. I detta fall saknas ledare vilket vore på tiden att försöka åstadkomma, då flera av de yngre ortsborna med träning bli goda förmågor.

Biosäsongen för Hästholmens vidkommande är slut. Festerna lockar ungdomen till sig och publiken blir därför fåtalig. Det är många som klagat på det dåliga ljuset i filmerna och däri ha de fullkomligt rätt. Vid flera tillfällen ha bilderna på duken framträtt som riktiga dimfigurer. Filmdirektören hade sannerligen behövt göra Hästholmen den äran och se vad som bort göras för att få fram bättre ljus vid filmförevisningarna. Vi få hoppas att vi till nästa biosäsong får se filmerna i bättre belysning.

Så ha vi traditionsenligt besökt "Hjässan" på Omberg annandag pingst även i år. Inte var besökarna så talrika som förr om åren. Vädret var inte det bästa då det regnade hela förmiddagen, och de tryckta tiderna göra sig gällande. Västgötarna, som alltid varit talrikt representerade på Omberg annandag pingst uteblevo i år då förbindelsen mellan Hästholmen och Hjo ej hade öppnats.

På måndagen återupptog ångaren Trafik sina reguljära turer mellan Öster- och Västergötland. Blir det nu bara solsken och varma dagar torde det inte dröja så länge förrän den gamle trotjänarens däck kommer att fyllas av semesterfirande och glada ungdomar.

Nian.

Fotnot: Nian är Nils Andersson, uppväxt i Hamnstugan i Hästholmen och son till Alfred och Emma Andersson.